



Protestantse Gemeente  
Laren - Eemnes

WAT  
IS  
WAARHEID?  
WINTERPROGRAMMA 2018-2019

## MARY MAGDALENE: EEN ANDERE WAARHEID?

*Film en nagesprek*

In 2018 kwam de film Mary Magdalene uit. Deze film toont het leven van Jezus, gezien door de ogen van Maria Magdalena. Zij was een van de volgelingen van Jezus. Na zijn opstanding verscheen Jezus allereerst aan haar. Maria Magdalena wordt in de geschiedenis de 'eerste apostel' genoemd.

Er is een evangelie dat haar naam draagt. Een evangelie met zogenaamde gnostische trekken. De kern daarvan is: het goddelijke in een mens moet bevrijd worden. Maria is in de gnostiek een vooraanstaande ingewijde, misschien wel de belangrijkste metgezel van Jezus. Na zijn leven is het aan haar om voort te zetten wat hij begonnen is.

De kerk heeft de rol van deze Maria willen relativeren.

De film Mary Magdalene, onder regie van Garth Davis, kun je beschouwen als een vorm van eerherstel voor Maria. De film legt andere accenten dan de Bijbelse evangeliën.

De vraag is: wordt er ook een ander geloof en een andere waarheid gepropageerd?

**We gaan het zien!**

We vertonen de film. Job de Bruijn geeft enige toelichting en aansluitend is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen.

**Datum** zondag 10 maart 2019

**Plaats** Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren

**Tijd** 15.30 – 18.00 uur

**Leiding** Job de Bruijn