



Protestantse Gemeente
Laren - Eemnes

WAT
IS
WAARHEID?
WINTERPROGRAMMA 2018-2019

BASAAL BIJBELLEZEN: PILATUS, JUDAS EN PETRUS

Pilatus, Judas en Petrus hebben allen een belangrijke rol gespeeld in de laatste dagen van het leven van Jezus. Pilatus was degene die zijn handen in onschuld waste met de woorden: "Wat is waarheid?" Judas leverde Jezus over. En Petrus, de fanatieke volgeling, loog over Jezus toen het er op aan kwam. Alle drie hebben iets herkenbaar menselijks.

Petrus, Pilatus en Judas komen in de Bijbel voor en ook in buiten-Bijbelse boeken. In de zogenaamde gnostische traditie worden ze soms heel anders belicht. Ook dat is een interessant gegeven.

We wijden Basaal Bijbellezen dit jaar aan deze drie prominente figuren. We lezen wat de Bijbel over hen zegt, maar ook wat andere teksten over hen te zeggen hebben. We kijken wat er staat en wat het allemaal voor ons zou kunnen betekenen.

De avonden zijn bedoeld voor wie iets meer wil weten over achtergronden en betekenissen. De avonden hebben een informatief karakter. Er is gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken. Wie wil komen om alleen te luisteren is ook hartelijk welkom. De avonden vormen een serie. U kunt ook (een) afzonderlijke avond(en) bezoeken.

Datum dinsdag 30 oktober en 6 november 2018
Tijd 19.30 – 21.30 uur
Plaats Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren
Leiding Job de Bruijn