



Protestantse Gemeente  
Laren - Eemnes

WAT  
IS  
WAARHEID?

WINTERPROGRAMMA 2018-2019

## HERDERSTOCHT

Op zaterdagavond voor Kerst waan je je in Eemnes even in Bethlehem, de plaats van het eeuwenoude kerstverhaal. Op deze avond is voor jong en oud een mooie sfeervolle route uitgezet langs diverse plekken en taferelen.



De herderstocht wordt dit jaar voor de achtste keer georganiseerd door de gezamenlijke kerken: Evangelische Gemeente Eemnes, Hervormde Gemeente Eemnes, RK Nicolaas Parochie en Protestantse Gemeente Laren-Eemnes.

Vorig jaar liepen er ongeveer 700 mensen mee met de sfeervolle herderstocht door Eemnes. Het thema is dit jaar (G)een stille nacht. De herderstocht duurt ongeveer anderhalf uur.

Wie mee wil lopen kan vanaf medio december voor 2 euro bij Primera een kaartje kopen. Kinderen tot 4 jaar lopen gratis mee. Kinderen krijgen een bouwplaat mee voor een lantaarn. Op zondagmorgen 16 december kunnen ze deze versieren en in de Wel in elkaar zetten.

**Datum** zaterdag 22 december 2018

**Tijd** tussen 16.30 en 19.15 uur  
start om de tien minuten

**Vertrekpunt** de Wel, Rutgers van Rozenburglaan 1, Eemnes



**Medeorganisatoren vanuit de PGLE**

Cees van Rijdsdam, Linda van Gelder en Leo Verhoef