



ORDE VAN DE DIENST VAN OUDJAAR, zondag 31 DECEMBER 2018

Voorganger: Ds J.G. de Bruijn
Solozang: Margo Post

Organist: Gert Muts

VOORBEREIDING

Orgelspel

Begroeting door de ouderling van dienst

Stil gebed

V.: Onze hulp is in de naam van de Heer
A.: **Schepper van hemel en aarde**

Gebed

Zingen: Lied 919

Lezing: Lucas 2: 22 en volgende

Zingen en spreken: Lied 511:

1, 5, 6 gezongen,
2, 3, 4 gesproken

Preek rond drie psalmen: 120, 121, en 122

Psalm 120, solo

*Tot de Ene, in mijn benauwdheid, riep ik en hij gaf mij antwoord. Ene, ontruk mijn ziel aan lippen die liegen, aan een tong vol verraad
Wat zal hij je geven, wat voegt hij je toe, o tong vol verraad, Scherpschutterspijlen, dubbelgetand met vurige kolen van de brem
Wee mij dat ik te gast was in Mesech dat ik heb gewoond bij de tenten van Kedar
Te lang heeft mijn ziel moeten wonen met hen die vrede haten. Ik wil vrede, maar spreek ik het uit, dan zijn zij uit op oorlog.*

Psalm 121, solo

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal komen mijn hulp?
Mijn hulp is van bij de Ene, de Maker van hemel en aarde. Niet geve hij je voet aan wankeling prijs, niet sluimeren zal hij die over je waakt. Zie, nooit sluimert, noch slaapt Hij die over Israel waakt.
Het is de Ene die over je waakt, De Ene is je schaduw aan je rechterhand. Overdag zal de zon je niet steken, noch de maan in de nacht
De Ene zal over je waken voor alle kwaad, hij zal waken over je ziel. De Ene waakt over je gaan en je komen van nu en tot in eeuwigheid

Psalm 122, solo

*Ik was verheugd toen ze me zeiden: Wij gaan naar het huis van de Ene. Nu staan onze voeten in jouw poorten, o, Jeruzalem. Zo hecht gebouwd, Jeruzalem als een stad, welverbonden tezamen! Waarheen stammen opklimmen, de stammen van de Ene; aan Israël is betuigd te danken de naam van de Ene.
Want daar zijn gezet de tronen voor het recht, tronen voor het huis van David. Vraagt voor Jeruzalem vrede, welvaart moge er zijn voor wie jou beminnen! In je omwalling zij vrede, welvaart in je paleizen! Omwille van mijn zusters en gezellen spreek ik uit: vrede in jou!
Omwille van Het huis van de Ene, onze God Zal ik het goede voor jou zoeken!
Allen: Zal ik het goede voor jou zoeken.....*

Stilte

Zingen: Lied 657

Gebeden:

Voorbeden Stil gebed, Avondgebed
Heer, blijf bij ons, want het is avond
En de nacht zal komen
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk
Aan de avond van de dag
Aan de avond van het leven
Aan de avond van de wereld
Blijf bij ons met uw genade en goedheid
Met uw troost en zegen
Met uw woord en sacrament
Blijf bij ons wanneer over ons komt
De nacht van beproeving en van angst
De nacht van twijfel en aanvechting
De nacht van de strenge, bittere dood
Blijf bij ons in leven en in sterven
In tijd en eeuwigheid
Amen

Collecte

Zingen: : Lied 248

Zegen

Allen: amen

Orgelspel

Lied 919

1. Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.

2. Want de lichten die wij zelf
aan de hemel stelden,
glinsterend in het zwart gewelf,
sterren, ongetelde,
al hun glans/dooft nochtans,
dan is heel ons leven
door de nacht omgeven.

3. God, is dan wat U verliet
uit uw hand gevallen?
Mist Gij onze wereld niet
bij uw duizendtallen?
Blijf niet ver,/doe één ster
in de nacht ons gloren,
of wij zijn verloren!

4. Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten,
geef ons moed ;/'t is ons goed
U te zien , getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.

Lied 511

Gezongen 1, 5, 6

1. Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

5. Laat warm en stil de kaarsen brandden heden,
die Gij ons hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

6. Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.

Gesproken 2,3,4

2. Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemmt,
o, Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

3. En wilt Gij ons de bittere beker geven
met leed gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.

4. Maar wilt gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneshijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.

Lied 657

1. Zolang wij ademen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op andere lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild!

3. Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.

Het zingt van vergezichten,
het ademt van Uw geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest

Lied 248

1. De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt.

3. Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

2. Die dan, als onze bedden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

4. Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uw liefd' en majesteit.