

PROTESTANTSE GEMEENTE LAREN - EEMNES

ONTMOETINGSKERK



ORDE VAN DIENST voor zondag 13 januari

2019

Voorganger: Pastor J. Alkemade

Organist: Tjalling Roosjen

VOORBEREIDING

Orgelspel

Begroeting door de ouderling van dienst

Stilte en aansteken van de kaarsen

We gaan staan

Zingen: Lied 601 : 1, 2 en 3

Licht dat ons aanstoot in de morgen

V.: Onze hulp is in de naam van de Heer

A.: Schepper van hemel en aarde

V.: Die trouw is en het werk van Zijn
handen niet loslaat

We gaan zitten

Drempelgebed en gebed voor de nood van de
wereld

Glorialied: Lied 66 : 1 en 3

Breek, aarde, uit in jubelzangen

DE SCHRIFT

V: De Heer zij met u

A: Ook met u zij de Heer

Gebed om de Geest:

Zingen: Lied 322 : 1, 2 en 3

Die chaos schiep tot mensenland

Inleiding

Lezing: Jesaja 40 : 1 - 11

Zingen: Lied 67 : 1 en 2

God zij ons gunstig en genadig

Lezing: Lucas 3 : 15 - 22

Zingen: Lied 695 : 1, 2, 4 en 5

Heer, raak mij aan met uw adem

Preek

Stilte

Orgelspel

Zingen: Lied 527 : 1 t/m 5

Uit een hemel zonder grenzen

GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden:

- Voorbeden
- Stil gebed
- **A: Onze Vader**

Mededelingen door de ouderling van dienst

Collecten: 1. Diaconie (zie zondagsbrief)
2. Plaatselijke kerk

We gaan staan

Slotlied: Lied 657: 1, 2 en 4

Zolang wij ademhalen

Zegen:

V:

A: Amen

Orgelspel

ZONDAGSBRIEF van 13 januari 2019

KOMENDE KERKDIENTEN

Zondag 20 januari	11.00 uur	Basiliek Laren: ds. J.G. de Bruijn/pastoor J. Vriend <i>Oecumenische dienst</i> Er is kinderdienst
Zondag 27 januari	10:00 uur	Ontmoetingskerk: drs. E. Idema, Nijkerk

COLLECTEN

Diaconie: *Kerk in Actie*: Hulp aan Rohingya-vluchtelingen.
Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya vluchtelingen in Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarse leger. Ruim 70 procent van de vluchtelingen is kind, onder wie veel pasgeboren baby's. Ook zijn er veel zwangere en dus kwetsbare vrouwen. Nog altijd komen er dagelijks grote aantallen vluchtelingen per boot of te voet aan in Cox's Bazar (vluchtelingenkamp). De vraag naar voedsel, onderdak, water en elementaire hygiëne is groot. Als gezinnen niet aan hun basisbehoeften kunnen voldoen, zal het lijden nog erger worden. Meer dan 36.000 pasgeboren kinderen zijn het meest kwetsbaar. Ze leven in omstandigheden waarin grote kans is op de verspreiding van ziekten. De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk.

BLOEMENGROET

Vandaag gaan de bloemen uit de kerk als gebaar van verbondenheid naar de heer Valk en mevrouw van Hooff.
Wilt u iemand van binnen of van buiten de gemeente voordragen voor de bloemengroet, dan kan dat bij Rieke Swaan, tel. 5389172, e-mail riequeswaan@hotmail.com

WINTERPROGRAMMA

Aanstaande woensdagavond, 19 januari, is de tweede avond over Mindful Bijbellezen, om 19.30 uur in de Johanneskerk. De avond staat onder leiding van Martine Steen en Job de Bruijn.

REACTIE OP NASHVILLEVERKLARING

Naar aanleiding van de Nashvillerverklaring is namens de kerkenraad de volgende tekst naar de lokale media gestuurd:

Met kracht en met klem keren we ons als Protestantse Gemeente Laren-Eemnes tegen de Nashvillerverklaring. Wij vinden deze verklaring niet alleen onpastoraal, deze staat ons inziens ook haaks op wat de boodschap van het evangelie is.

De geaardheid van een mens is deel van de schepping: een van God gegeven mogelijkheid om tot bestemming en vrede te komen. Elk mens is geroepen om met eigen geaardheid en naar eer en geweten het goede te zoeken, te leven en samen te leven.

Martin Noordzij, namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes (PGLE), Job de Bruijn, predikant van deze gemeente.

OVERIGE MEDEDELINGEN

Winterse lunch en diner op 19 januari gaar niet door!

Helaas hebben de initiatiefnemers van het sponsorevenement op 19 januari moeten besluiten om zowel de lunch als het diner af te gelasten. Alhoewel de reacties over het algemeen positief waren, hebben zich tot nu toe (4 januari) in totaal slechts zestien mensen daadwerkelijk opgegeven, een veel te klein aantal om het evenement door te laten gaan. Jammer!

Voorbedenboek

Achter in de kerk ligt een voorbedenboek. U kunt hierin vóór aanvang van de dienst opschrijven wat u bezig houdt.

Zo mogelijk zal hiervoor in de voorbeden aandacht worden gevraagd door de predikant.