

WINTERPROGRAMMA 2023 – 2024



Protestantse Gemeente
Laren - Eemnes

Bij de voorzijde:

*Naar een boom
ziende zie ik
hemel en aarde in elkanders
armen.*
Hans Andreus

Enkele praktische zaken

- ✓ Bij het begin van een avond staan koffie en thee voor u klaar.
- ✓ Na afloop is er een glas bij nagesprek en ontmoeting.
- ✓ Bij de uitgang is er gelegenheid bij te dragen in de kosten. U kunt ook met de pinpas betalen. . PGLE heeft een ANBI-status: RSIN 814484220.
- ✓ Actuele informatie treft u aan
 - op www.pglaren-eemnes.nl
 - op de Facebookpagina protestanten laren-eemnes
 - in de Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente Laren–Eemnes
 - in het kerkblad Onderweg.
- ✓ Op verzoek attenderen we u per @mail op het eerstvolgende programma-onderdeel. U kunt dit kenbaar maken op het adres winterprogramma@pglaren-eemnes.nl
- ✓ Om het karakter van de bijeenkomsten niet te verstoren, worden alleen de kerkdiensten uitgezonden via Kerkomroep en YouTube.

De website, Facebook en onze *Nieuwsbrief* informeren u over actuele aanpassingen.

De Werkgroep Winterprogramma PGLE:

Herman Docter, Casper van Dorp, Anne van Everdingen, Mary Mulder, Ytta Stulp
Externe publiciteit: Douwe de Joode
Fotografie: Co Swaan en Martin Noordzij
Idee voorpagina: Mary Mulder

Colofon: Bijlage bij Onderweg jaargang 39, nr. 7



**Protestantse Gemeente
Laren - Eemnes**

www.pglaren-eemnes.nl

U vindt hier ook de links naar onze Facebookpagina, Kerkomroep.nl en YouTube.

Ten geleide

In haar Winterprogramma organiseert de Protestantse Gemeente Laren–Eemnes jaarlijks een scala aan activiteiten. Zij mag zich verheugen in een groeiende belangstelling, ook uit de regio.

Het programma voor het seizoen 2023-2024 in beeld:

Datum	Leiding	Onderwerp	pagina
di 19/09/2023	Bente de Leede en Casper van Dorp	Dominee en koopman	4
di 10/10/2023	Michiel Korthals	Goed leven als aardbewoners	5
di 07/11/2023	Gert Landman	Willibrord en Keltische spiritualiteit	6
zo 12/11/2023	Job de Bruijn en Alice Katers	Info over <i>David en Goliath</i>	7
do nov. 2023	Job de Bruijn	Repetities <i>David en Goliath</i>	7
zo 26/11/2023	Marjolijne en Ineke Yska	Godly Play en eet je mee	8
vr 01/12/2023	Bastiaan Ragas	In Gods naam	9
zo 10/12/2023	Bachcantorij Baarn	Cantatedienst	10
vr 15/12/2023		Lichtjesavond Laren	11
za 16/12/2023		Herderstocht Eemnes	12
do jan. 2024	Job de Bruijn	Repetities <i>David en Goliath</i>	7
zo 14/01/2024	Janneke van der Wijk	Preek van de Leek	13
medio jan. 2024		Veertigdagenkalender	16
zo 04/02/2024		Kerkdienst met <i>David en Goliath</i>	14
zo 04/02/2024	Marjolijne en Ineke Yska	Godly Play en eet je mee	14
zo 11/02/2024	Aaltje van Zweden	Preek van de Leek	13
di 13/02/2024	Frank Bosman	Dalí, Bijbel en videogames	15
maart 2024		Preek van de Leek	13

Deze brochure is in augustus 2023 gemaakt.

Onze website www.pglaren-eemnes.nl toont steeds de actuele stand van zaken.



Ontmoetingskerk



Johanneskerk



Huis van Eemnes

Dinsdag 19 september 2023, 19.30 – 21.00 uur

Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren

Dominee en koopman

kerk, kolonialisme en slavernij

Bente de Leede, historicus

In de koloniale periode gingen (slaven)handel en het verspreiden van het christendom hand in hand. De Nederlanders overzee waren niet alleen koopman, maar ook dominee. Tijdens deze avond nemen Casper van Dorp en historicus Bente de Leede ons mee in (persoonlijke) verhalen uit de koloniale kerkgeschiedenis. Deze activiteit van het winterprogramma sluit aan bij het landelijke slavernijherdenkingsjaar.

Casper van Dorp werkte als predikant op Sri Lanka in een van de voormalige koloniekkerken. Bente de Leede is promovendus aan de Universiteit Leiden en onderzoekt de verhouding tussen bevolking, VOC en kerk in 18e-eeuws Sri Lanka, daarnaast werkt ze als geschiedenisredacteur voor productiehuis Nachtzon Media. Eerder dit jaar publiceerde zij het boek *Kerk, kolonialisme en slavernij: verhalen van een vervlochten geschiedenis*. Samen met Casper van Dorp werkt ze aan verschillende documentaires over o.a. het koloniale verleden.



Dinsdag 10 oktober 2023, 19.30 – 21.00 uur

Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren

Goed leven als aardbewoners

Michiel Korthals, hoogleraar filosofie

Mensen buiten de aarde uit en maken daardoor de aarde voor henzelf onleefbaar. Klimaatcrisis en enorme reductie van biodiversiteit zijn de twee belangrijkste bedreigingen. Onmiskenbaar zijn de mensen die hieraan het minst schuldig zijn, tegelijk de ergste slachtoffers, zoals de mensen in de armste landen en de toekomstige generaties. Maar er is hoop: er zijn vele positieve initiatieven die de mens weer als medebewoner van de aarde behandelen en niet als heerser. Landbouw en voeding via voedselbossen en agro-ecologie kunnen de aarde bewoonbaar houden; maar ook in andere sociale dimensies, zoals gezondheidszorg, onderwijs en huizenbouw kan de aarde een prominente plaats krijgen. In de lezing zullen normen en waarden worden benoemd die de mens tot mede aardbewoner kunnen maken.



Michiel Korthals is hoogleraar filosofie aan University of Gastronomic Sciences (Italië) en emeritus-hoogleraar Wageningen Universiteit. Hij is pionier en gezaghebbend denker op het gebied van filosofie van voedsel en landbouw en werkt als 'kleine' akkerbouwer bij Stichting Oude Landbouwgewassen in Laren, SOLL. Hij is auteur van *Voor het eten* (2002), *Goed eten* (2018) en *Eetbare Natuur* (2021) waarin hij analyseert en beredeneert wat goed en slecht gaat met de huidige voedselproductie en consumptie. In april 2023 verscheen 'Goed leven als aardbewoners' over radicale vergroening van onze maatschappij.

Dinsdag 7 november 2023, 19.30 – 21.00 uur

Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren

Willibrord en de Keltische spiritualiteit

Gert Landman, ambulantly predikant in Laren en Eemnes



Als christenen in de Lage Landen, protestanten en katholieken, danken wij ons geloof aan de apostel Willibrord. Opgegroei in Noord-Engeland en beïnvloed door de kloosters op Lindisfarne (voor de oostkust van zijn regio) en Iona (voor de westkust van

Schotland), volgde hij zijn opleiding in Ierland, de bakermat van het Keltisch-christelijke geloof. Vanuit Ierland kwam hij dat geloof brengen in wat nu de Benelux heet, met als uitvalsbasis zijn klooster in Echternach. Hij is de aartsvader van ons geloof. Zoals Willem Barnard bezingt in Lied 743 – dank God voor Willibrord! - was het christendom onder hem nog onverdeeld, zo anders dan het meerstromenland dat we nu kennen. Zijn inspiratie, en die van de Noord-Engelse en Ierse heiligen die hem vormden, kan ons ook nu inspireren tot een vorm van geloven die dichtbij ons en ons dagelijkse leven in deze wereld staat. Een eenvoudig geloof met een grote directheid.

Gert Landman, momenteel ambulantly predikant in Laren en Eemnes, heeft zich lang in de Keltische traditie verdiept. Aan de hand van beamerbeelden vertelt hij over Willibrord en zijn geestelijke erfenis

Start: zondag 12 november 2023, 11.30 – 12.30 uur

Ontmoetingskerk, Kerklaan 41, Laren

David en Goliath

Dit jaar doen we weer een muziekproject. Kleiner, compacter, maar niet minder mooi. We gaan *David en Goliath* uitvoeren, een muziekstuk van ongeveer 15 minuten voor koorzangers, een solist en instrumentalisten.

De muziek is aanstekelijk, zingbaar en vaak swingend. Koorzangers zingen én spreken de teksten. Dat levert prachtige effecten op. Daar leent het verhaal van de kleine David die de machtige Goliath vloert, zich ook wel voor, want de componist Stuart Johnson weet wat uitbeelden is!

Inhoudelijk is het een sterk, eigentijds en hoopvol stuk. Het vertelt van woeste, kwade machten die verderf willen zaaien, maar ook van de kracht van de Herdersjongen die het uiteindelijk zal winnen.

Uitvoering

We gaan *David en Goliath* uitvoeren op zondag 4 februari 2024 in de kerkdienst in de Ontmoetingskerk van 10.30 tot 11.30 uur.

Informatiebijeenkomst

Zondagmorgen 12 november 2023, van 11.30 tot 12.30 uur

Repetitietijden

Donderdag 16, 23 en 30 november 2023, van 19.00 tot 20.00 uur

Donderdag 11, 18 en 25 januari en 1 februari 2024

Zondag 21 en 28 januari 2024, van 12.00 tot 14.00 uur

Alle repetities vinden plaats in de Ontmoetingskerk

Muzikale leiding Job de Bruijn

Organisatie Alice Katers

Deelname staat open voor iedereen, van jong tot oud.

Aanmelden

bij Alice Katers: 06-11315517, lakaters17@gmail.com

Zondag 26 november 2023, 16.15 uur

Bovenzaal Ontmoetingskerk, Kerklaan 41, Laren

Godly Play en eet je mee met de kinderdienst

Kinderdienst, Marjolijne en Ineke Yska

Op de zondag voordat advent begint, organiseren de kinderdienst en Godly Play een gezellig samenzijn voor (groot)ouders en (klein)kinderen. We beginnen met een verhaal op de Godly Play manier. Dit verhaal gaat over advent. Daarna verwonderen we ons met elkaar over dit verhaal. Vervolgens kunnen de kinderen spelen en verwerken wat hen heeft geraakt in het verhaal. De (groot)ouders kunnen materiaal maken om thuis betekenis te geven aan advent. We sluiten af met samen eten.

We vragen je om je uiterlijk woensdag 22 november aan te melden bij Marjolijne Yska zodat we materiaal en eten voor je kunnen verzorgen. Een pot voor een vrijwillige bijdrage aan de kosten zetten we klaar. Weet dat je van harte welkom bent, ook als je normaal niet naar de kinderdienst of kerk komt. Deze bijeenkomst is voor iedereen die met een kind tussen de vier en twaalf jaar meekomt. Ook bijvoorbeeld grootouders die het leuk vinden om te komen met hun kleinkinderen nodigen we van harte uit.

Kosten? Een vrijwillige bijdrage

Aanmelden

bij: Marjolijne Yska: mzyska@gmail.com, 06-12624880



Vrijdag 1 december 2023, 20.15 – 21.45 uur

Huis van Eemnes, Noordersingel 4, Eemnes

In Gods naam

Persoonlijke reis door de Bijbel

Bastiaan Ragas

Acteur en zanger Bastiaan Ragas speelt zijn voorstelling 'In Gods naam'.

Hoe ga je in godsnaam met het leven om? In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bastiaan Ragas naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal. Ragas neemt de bezoeker mee door de Bijbel met muziek van Bach tot Presley, humor, ontwapenende kwetsbaarheid en confronterende dialogen.

Bastiaan, katholiek geboren, is enkele jaren geleden gegrepen door de verhalen uit de Bijbel. Hij heeft zich verder verdiept in de context van deze oerverhalen. Veel van zijn generatiegenoten

zijn er onbekend mee of hebben ze afgeserveerd op grond van eenzijdige uitleg. Door het lezen en bestuderen van deze teksten is Bastiaan er echter van overtuigd geraakt dat deze verhalen ook van onschatbare waarde zijn voor onze tijd.



In een avondvullende voorstelling gaat hij kris kras door de Bijbel en licht hier bekende en onbekende verhalen uit. Soms schurend, altijd in dialoog met de zaal, soms kwetsbaar en confronterend. Verhalen over angst, liefde, hoop en moed. Op kunstige wijze verweeft hij zijn herkenbare persoonlijke levensvragen met de verhalen uit de Bijbel. Hij leest voor uit de Evangelieën, zingt uit de Psalmen (op eigen wijze) en oereert met Spreuken.

Tegenspeler Yvonne van den Eerenbeemt neemt verschillende rollen uit de verhalen aan. Multi-instrumentalist, Martijn Beekers, geeft muzikale ondersteuning en rijgt moeiteloos het repertoire van Elvis, spirituals, Bach en Hazes aan elkaar.

Kaarten voor de voorstelling zijn te verkrijgen via de Protestantse Gemeenten van Laren-Eemnes, Blaricum, Naarden en Bussum (Wilhelminakerk).

Besteladres voor Laren en Eemnes: winterprogramma@pگلaren-eemnes.nl

Zondag 10 december 2023, 10.30 – 11.15 uur

Ontmoetingskerk, Kerklaan 41, Laren

Cantatedienst

Tijdens de kerkdienst op zondag 10 december zal de cantate *Nun komm, der Heiden Heiland II* (BWV 62) van Johann Sebastian Bach worden uitgevoerd. Deze is gecomponeerd voor de eerste Adventszondag en voor het eerst uitgevoerd op 3 december 1724 in Leipzig.

Ook klinkt het openingskoor uit cantate nr. 5 van het *Weihnachtsoratorium* (BWV 248). Beide stukken behoren tot de zogenoemde Kerstcyclus van het kerkelijk jaar, die loopt van de eerste Adventszondag tot de vierde zondag na Epifanie of Driekoningen



Dirigent	Boudewijn Jansen
Tenor	Jasper Dijkstra
Bas	Florian Just
Hobo	Henk Knöps
Koor en orkest	Bach Cantorij Baarn en begeleidingsorkest

Deze muziek zal klinken in de kerkdienst met de gebruikelijke onderdelen.

Ze wordt ingeleid door een korte preek.

Vrijdag 15 december 2023, vanaf einde middag

Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren

Lichtjesavond Laren

Duizenden lampjes verlichten het dorp tijdens een spectaculaire lichtjesparade. De straatverlichting in het centrum gaat uit. Mensen lopen, langs de Johanneskerk, naar Singer waar om 19.00 uur de Lichtjesparade start met verlichte ruiters en rijtuigen. Voorafgaand aan de lichtjesavond kunnen kinderen in het Lampionnen atelier hun eigen lampion maken en meelopen in de lichtjesparade. Er is ook altijd veel muziek tijdens de lichtjesavond: in de Johanneskerk, voor het Brinkhuis en op de ijsbaan. Na de zomer van 2023 volgt het definitieve programma.

Wij doen weer mee met een open Johanneskerk, koorzang, verhalen en Glühwein. Ina Snaterse zal een tentoonstelling van kerstgroepen verzorgen.



Zaterdag 16 december 2023, start van 16.30 tot 19.15 uur

Huis van Eemnes, Noordersingel 4, Eemnes

Herderstocht

Op zaterdagavond 16 december waan je je in Eemnes even in Bethlehem, de plaats van het eeuwenoude kerstverhaal. Op deze avond is voor jong en oud een mooie sfeervolle route uitgezet langs diverse plekken en taferelen.

De herderstocht wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken: Evangelische Gemeente Eemnes, Hervormde Gemeente Eemnes, RK Nicolaas Parochie en Protestantse Gemeente Laren-Eemnes. Voorgaande jaren liepen er rond 800 mensen mee door Eemnes. De herderstocht duurt ongeveer anderhalf uur.

Wie mee wil lopen kan vanaf begin december bij Primera, Laarderweg 24 G in Eemnes een kaartje kopen. Kinderen tot vier jaar lopen gratis mee.

Start: tussen 16.30 en 19.15 uur, om de 10 minuten

Vertrekpunt: Huis van Eemnes

Medeorganisatoren vanuit PGL: Linda van Gelder en Leo Verhoef

Houd voor deze activiteit de website www.pglaren-eemnes.nl in de gaten.



Zondag 14 januari, 11 februari en 10 maart 2024

16.30 – 17.30 uur

Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren

Preek van de Leek

Een nieuw seizoen van de Larense versie van de 'Preek van de Leek'. Na Nanning Mol, Jan Rudolph de Lorm en Roland van Benthem 'bestijgen' nu drie vrouwen de spreekwoordelijke preekstoel. Net als vorig seizoen kunnen de gastsprekers van binnen of van buiten de kerk komen. Wat ze wel of niet geloven is aan hen zelf. We vragen hun of ze vanuit hun eigen beleving willen reageren op een Bijbelverhaal. Ze mogen zelf liederen en een muziekstuk kiezen.

De gasten gaan voor in een dienst. Dat betekent: een lezing, liederen, stilte, gebeden, het aansteken van kaarsen en natuurlijk de preek van de leek. De diensten worden zorgvuldig voorbereid. Een predikant zal hiertoe voorgesprekken hebben. Na afloop is er een glas bij nagesprek en ontmoeting.

We verheugen ons er op dat drie bijzondere vrouwen bereid zijn om een preek van de leek te houden.

14/01 **Janneke van der Wijk** directeur ELJA Foundation, voormalig directeur Amsterdams Conservatorium

11/02 **Aaltje van Zweden** oprichter van Stichting Papageno
maart gegevens volgen



Zondag 4 februari 2024, van 10.30 – 11.30 uur

Ontmoetingskerk, Kerklaan 41, Laren

Kerkdienst met David en Goliath

Vanaf november 2023 wordt het muziekstuk *David en Goliath* ingestudeerd. De muziek is aanstekelijk, zingbaar en vaak swingend. Koorzangers zingen én spreken de teksten. Dat levert prachtige effecten op. Daar leent het verhaal van de kleine David die de machtige Goliath vloert, zich ook wel voor, want de componist Stuart Johnson weet wat uitbeelden is! Inhoudelijk is het een sterk, eigentijds en hoopvol stuk. Het vertelt van woeste, kwade machten die verderf willen zaaien, maar ook van de kracht van de Herdersjongen die het uiteindelijk zal winnen.

Zie pagina 7 van deze brochure

Muzikale leiding Job de Bruijn
Informatie Alice Katers: 06-11315517, lakaters17@gmail.com

Zondag 4 februari 2024, 16.15 uur

Bovenzaal Ontmoetingskerk, Kerklaan 41, Laren

Godly Play en eet je mee met de kinderdienst

Ook voor de veertigdagentijd organiseren de kinderdienst en Godly Play een gezellig samenzijn voor (groot)ouders en (klein)kinderen. We beginnen met een verhaal op de Godly Play manier. Dit is een verhaal dat bij de veertigdagentijd past. Als het verhaal verteld is, verwonderen we ons over het verhaal. Daarna kunnen de kinderen spelen en verwerken wat hen in het verhaal geraakt heeft. De (groot)ouders kunnen materiaal maken om thuis betekenis te geven aan de veertigdagentijd. We sluiten af door met elkaar te eten.

We vragen je om je uiterlijk woensdag 31 januari aan te melden bij Marjolijne Yska zodat we materiaal en eten voor je kunnen verzorgen.

Aanmelden

bij Marjolijne Yska, mzyska@gmail.com, 06-12624880

Dinsdag 13 februari 2024, 19.30 – 21.00 uur

Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren

Dalí, Bijbel en videogames

Frank Bosman, cultuurtheoloog

Wat hebben de Spaanse schilder Salvador Dalí, de Bijbel en videogames met elkaar te maken? In ieder geval genoeg om er een tentoonstelling aan te wijden in het Krona museum in Uden in 2022. Dalí staat wereldwijd bekend als een exponent van het surrealisme. Hij schilderde verschillende wereldberoemde religieuze kunstwerken zoals *De verzoening van de H. Antonius* (1946), *Christus van de H. Johannes van het Kruis* (1951) en *Het Sacrament van het Laatste Avondmaal* (1955). Dalí illustreerde echter ook de Bijbel, 105 aquarelachtige drukken, gemaakt tussen 1963 en 1965. Hierin toont de Spaanse meester zich een kunstenaar en een rooms-katholiek in hart en nieren.

De voorstellingswereld van Dalí heeft binnen de kunst van vandaag vooral raakvlakken met de videokunst, de wereld van videogames en virtual reality: toeschouwers en spelers worden opgezogen in een schier onbegrensde, hybride fantasiewereld. Er zijn videogames geïnspireerd op het werk van Dalí, zoals *Dreams of Dalí* (2018). Dit spel is gebaseerd op Dalí's *Archeologische herinnering aan Het Angelus van Millet* uit 1935, dat op zijn beurt geïnspireerd is op *Het Angelus* van de Franse schilder Jean-François Millet (1857/9). En op zijn beurt is Millets schilderij weer gebaseerd op het Angelusgebed, een rooms-katholieke gebed dat het midden van de dag aangeeft en verbindt met het Bijbelverhaal over de aankondiging van de engel Gabriël aan Maria uit het Lucasevangelie.

Recent publiceerde Bosman *De oude man van Masyaf, de westerse legendes rond de nizarische ismailieten*.

Komt u er nog uit? Speciaal voor ons komt gastcurator en cultuurtheoloog Frank Bosman precies uitleggen wat Dalí, Bijbel en videogames met elkaar te maken hebben.

Frank Bosman is verbonden aan de faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg.

Veertigdagenkalender 2024

Wegwijzer van Aswoensdag tot Pasen

In 2024 zal weer voor de veertigdagentijd, de periode die loopt van Aswoensdag (14 februari) tot en met Eerste Paasdag (zondag 31 maart), een kalender worden gemaakt. Een kalender met voor iedere dag een gedicht of een tekst om over na te denken of van te leren.

De kalender kost € 5,-.

In de Coronatijd bood de kerkenraad de gemeenteleden van Laren-Eemnes per woonadres één exemplaar gratis aan, maar nu alle activiteiten weer volop draaien zijn we daarvan afgestapt. Voor ieder geldt dus de genoemde prijs.

Kerkblad Onderweg, de website www.pglaren-eemnes.nl en de Nieuwsbrief informeren u nader over de mogelijkheden van bestellen.

Verschijsing: half januari 2024

