



ONDERWEG

Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum | 40^e jaargang - nummer 2 | februari 2024

Aswoensdag

Aswoensdag

*In de luwte schuilt de waarheid,
in de schaduw wacht het licht,
in de stilte gaan je oren open.
In de moeite van het wachten
ligt de ruimte, vind je moed,
in het donker gaan je ogen open,
zie je het pas goed.*

Jeroen Zijlstra

De eerste dag van de veertigdagentijd is Aswoensdag. In de katholieke kerk tekent de priester met as een kruisje op het voorhoofd van gelovigen. Een mooi symbool. As staat voor verbranding van het oude, het kwade en is daarmee ook een pijnlijk symbool. Het oude verlaten, niet blijven hangen in bekende patronen is niet altijd makkelijk, zo zien we aan goede voornemens waar veel mensen het nieuwe jaar mee beginnen.

De tweede betekenis van as als symbool is vruchtbaarheid. In veel landen worden stukken bos verbrand om de grond vruchtbaar te maken en ook in ons land werden vroeger stoppels van koren verbrand.

De 40-dagentijd is een periode van bezinning en geeft ons de kans om ons bezig te houden met vragen als: wat wil ik verbranden? Wat wil ik achter me laten? Maar ook: waar wil ik de as voor gebruiken? Wat wil ik nieuw leven inblazen? Geen makkelijke vragen. Met het vooruitzicht op Pasen. Dat wel.

Alice van Kalsbeek





Al meer dan 45 jaar voert de Interkerkelijke 40-dagenactie Laren-Blaricum-Eemnes actie binnen de BEL-gemeenten. Met uw steun zijn er veel mooie projecten gerealiseerd. Onder het motto 'OP WEG NAAR BETER' vragen wij dit jaar uw steun voor een schoolbus voor gehandicapte kinderen in Indonesië en voor uitbreiding van het duurzame landbouwproject in Nepal.

Een veilige schoolbus voor gehandicapte kinderen in Indonesië

In veel landen wordt het nog als een vloek gezien, wanneer je een gehandicapt kind krijgt. De mensen denken dan dat zij door God gestraft worden en schamen zich hiervoor. Vaak worden deze kinderen door hun familie verstoten en op straat gezet, waardoor zij tot bedelen zijn gedoemd.



Het vroegere schoolhoofd van de OBS Bijvanck in Blaricum, Pierre Pourchez, kwam op een van zijn bezoeken aan Indonesië in contact met de mensen van Abdi Kasih in Medan op Sumatra. De Stichting Abdi Kasih vangt (veelal gehandicapte of verweesde) straatkinderen op en biedt nu ongeveer aan tachtig kinderen onderdak.

Naast onderdak, voeding en kleding, zorgt Abdi Kasih ook dat de kinderen eenvoudig onderwijs krijgen. Hiervoor worden de kinderen met een bus naar een school in Medan gebracht. Met het openbaar vervoer reizen is voor deze kinderen onmogelijk, vandaar de eigen autobus (ooit geschonken door de Japanse ambassade in Indonesië).

Deze bus staat op instorten en is hoognodig aan vervanging toe. Zonder bus geen onderwijs en muzieklessen in de stad en ook geen aandacht voor de zo belangrijke sociale ontwikkeling van deze

kinderen. De Stichting BSM spant zich nu in voor de aanschaf van een nieuwe schoolbus. Graag willen wij deze stichting hierin steunen, zodat deze kinderen veilig op weg kunnen naar een beter bestaan.

Ontwikkelingsproject 'Duurzame Landbouw' in Nepal

Na het realiseren van een aardbevingsbestendige en goed uitgeruste school, waar kinderen uit afgelegen gebieden hoogwaardig tweetalig onderwijs ontvangen, en de bouw van een geboortecentrum zet de Stichting Ton Memorial School Sailung zich nu in voor lokale landbouwprojecten om de economische situatie in Sailung duurzaam te verbeteren.

We hebben vorig jaar al kunnen bijdragen aan het opzetten van proeflocaties en de aanschaf van plantmateriaal en specifiek gereedschap. Dit jaar willen wij deze stichting steunen bij de training en aanschaf van opstartmateriaal voor het houden van bijen voor honing en het commercieel telen van kiwi's. Hierdoor zal niet alleen het inkomensniveau van zo'n zeventig families stijgen, maar een toename in de diversiteit van groenten en fruit zal ook van grote invloed zijn op de gezondheid van de lokale bevolking.



Als werkgroep van de 40-dagenactie kiezen wij de projecten altijd zeer zorgvuldig uit. We gaan daadwerkelijk met de stichtingen in gesprek en zien er scherp op toe dat al het ingezamelde geld goed wordt besteed. De stichtingen worden alle geleid door mensen, vaak (met bindingen) hier uit de regio,

die zich geheel belangeloos inzetten voor hun project. Met als enige doel kansarme kinderen, vrouwen en gemeenschappen een kansrijke toekomst te bieden. Dit kan evenwel alleen met uw financiële bijdrage. **Helpt u ons hen te helpen?**



Veld voor groentetuin bij de school in Sailung

Bankrekening: NL72RABO0334951593 of scan de QR-code voor uw bijdrage:



Voor meer informatie: www.40-dagenactie.nl

Collecterooster Blaricum

18-02 40-dagenactie
25-02 40-dagenactie
03-03 40-dagenactie
10-03 40-dagenactie
17-03 40-dagenactie

College van Diakenen van de PGB

Collecterooster Laren-Eemnes

18-02 40-dagenactie
25-02 40-dagenactie
03-03 40-dagenactie
10-03 40-dagenactie
17-03 40-dagenactie

College van Diakenen van de PGLE

Oecumenische dienst Sint Jansbasiliek 21 januari 2024

Wij mochten als BEL-gemeenteleden weer te gast zijn in de door de Stuurgroep Oecumene georganiseerde dienst in de Sint Jansbasiliek in Laren, waarvoor onze hartelijke dank. Velen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om daar te zijn en de dienst, geleid door pastoor Van der Peet en Dominee Zeilstra, mee te maken.

De collecte voor de 40-dagenactie voor een veilige schoolbus in Indonesië heeft het mooie bedrag van € 800,20 opgebracht en daarmee een goede start gegeven aan de nieuwe actie. Voor de onkosten van de diensten werd een bedrag van € 276,95 opgehaald, zodat deze ook in de toekomst weer gehouden kunnen worden. Alle gevers onze hartelijke dank.

De Stuurgroep nodigt u graag uit om op 5 mei a.s. om 11.00 uur de volgende dienst bij te wonen, die voor het eerst in de Dorpskerk van Blaricum zal worden gehouden.

Wij zijn verblijd met het toetreden van ds. Bos van de PGLE tot de stuurgroep, die de oecumene een warm hart toedraagt en waardoor de stuurgroep weer op sterkte is. Met hartelijke groet namens alle stuurgroepleden,
René de Fouw,
penningmeester Stuurgroep Oecumene BEL-kerken



Leven aan de grens

Grenzen hebben een functie. Dit is in Europa een tijdlang onderschat. Zolang 'Schengen'* welvaart bracht, vonden mensen het best dat grenzen alleen op de landkaart bestonden. Maar de vreemdeling is echt vreemd en dat is zo gebleven, ook in ons welvaartsfort Europa. Dat zou niemand moeten verbazen. Vanzelfsprekend roepen vreemdelingen gevoelens van vervreemding op en angsten zelf te kort te komen. Ten diepste is iedere mens anders dan jij en niet iedereen zal op dezelfde plaats kunnen wonen. Zelfs mensen van één gezin moeten toch weer even aan elkaar wennen, als zij elkaar lang niet hebben gezien. 'Ieder is zichzelf het meest nabij,' zei Terentius (2e eeuw v. Chr.). Tegelijk is het waar dat je, wanneer je zelf ooit lifter bent geweest, sneller een lifter zult meenemen. Voor het doorbreken van het eenzijdige wij-zij-denken en het ontwikkelen van empathie, is de herinnering onmisbaar. 'Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte,' wordt er tegen het oude Israël gezegd. (Leviticus 19, 34)

Misschien heeft de Bijbelschrijver niet de migrantenstromen in gedachten die wij vandaag beleven, maar er staat niet bij dat gastvrijheid pas mogelijk is nadat alle andere problemen zijn opgelost. In de Bijbel lijkt gastvrijheid zelfs een voorwaarde voor de Godsontmoeting (Genesis 18). Jarenlang hebben we gedacht dat Europa louter bestond om ons rijker te maken. Maar eenheid met inhoud gaat over meer dan economisch gewin. In een instabiele wereld zou het wel heel onwaarschijnlijk zijn dat goederen ongemerkt en

in schier ongelimiteerde hoeveelheden de grenzen passeren, terwijl ondertussen mensenmassa's, door grof geweld, bittere armoede of een uitzichtloos bestaan geplaagd, rustig op hun plek blijven.

Iemand die diep heeft nagedacht over de betekenis van identiteit en grenzen was de Lutherse theoloog en filosoof Paul Tillich (1886-1965). Hij was zelf een van de eerste niet-Joodse academici die in 1933 door Hitler werd ontslagen en uitweek naar de Verenigde Staten. De Koude Oorlog was begin jaren zestig op het hoogtepunt, toen Tillich het nut én de betrekkelijkheid van grenzen analyseerde in zijn artikel uit 1962 'Grenzen' (in: *Gesammelte Werke*, XIII, 419-428). Duitsland was in twee staten verscheurd en Europa hopeloos verdeeld. Juist nu verwachtte Tillich nieuwe kansen. Hij hoopte vurig dat het Duitse volk zich zou openen in de richting van wat hij noemde 'the Indefinite' en zich van harte zou geven in de Europese integratie. Hij riep alle mensen op om zelfbewust dynamisch 'grensganger' te worden, letterlijk en figuurlijk. Gezonde gevoelens van eigenwaarde kunnen, vond Tillich, psychologisch gesproken niet zonder afgrenzing, maar jezelf verschansen en opsluiten in defensieve loopgraven achter je grenzen is tragisch en wordt op den duur onmenselijk. God ontmoeten wordt onmogelijk. Nooit kan het bestaan van grenzen bedoeld zijn als het einde van gastvrijheid.

Jurjen Zeilstra

*Het Verdrag van Schengen houdt in dat er tussen 27 Europese landen vrij verkeer van personen en goederen is.



Hongaarse politie bewaakt de Servisch-Hongaarse grens, buitengrens van de Europese Unie.



Een mooi voorbeeld van Palestijnse verzetsliteratuur, zo kun je *Mannen in de zon* van de Palestijnse schrijver Ghassan Kanafani (1936) wel noemen. Het boek verscheen voor het eerst in 1963, werd al in twintig talen vertaald, waaronder het Nederlands, en is nu opnieuw vertaald door Djûke Poppinga.

Mannen in de zon speelt zich af begin jaren vijftig en volgt drie Palestijnse mannen van verschillende generaties die een goed heenkomen proberen te vinden, na een uitzichtloos bestaan in vluchtelingenkampen. Ze ontmoeten elkaar in Basra, het zuiden van Irak, en komen in contact met een mensensmokkelaar die belooft hen af te zetten in Koeweit, waar hun een rijke toekomst wacht.

De eerste drie hoofdstukken geven een introductie op de verschillende karakters, van de oudste tot de jongste.

De drie personen staan symbool voor de Palestijnen als bevolkingsgroep. De één, Aboe Kais, kan niet langer voor zijn gezin zorgen. Hij staat voor de

(toenmalige) Palestijnse leiders en hun onvermogen iets voor hun volk te betekenen. De tweede, As'ad, is een man van de tussengeneratie. Politiek betrokken, maar onmachtig iets van verandering voor elkaar te krijgen. Tiener Marwaan symboliseert de totale onmacht die de jongste generatie Palestijnen ervaart.

De drie kunnen niet tot overeenstemming komen met de smokkelaar, die alleen maar uit is op hun geld. Ze komen in contact met Aboe al-Khaizoeraan, die ruime ervaring heeft in het besturen van vrachtwagens voor het Britse leger tijdens de oorlog in 1948. Hij moet een wagen met een grote lege watertank terugbrengen naar Koeweit en hij zegt te weten hoe hij de douaniers te slim af kan zijn. De mannen zullen Koeweit uiteindelijk niet bereiken, mede door de verzengende hitte in de (ook symbolische) woestijn waar ze doorheen moeten. Parallellen met de vele vluchtelingen in onze dagen liggen voor het oprapen.

Kanafani is een van de beroemdste vertegenwoordigers van de Arabische verzetsliteratuur geworden, waarbij hij steeds uitdrukking gaf aan het verlangen de bezette gebieden koste wat kost te bevrijden. Hij kwam in juli 1972, samen met zijn nichtje, om bij een autobomexplosie. Waarschijnlijk een vergelding van een bloedbad op de luchthaven van Lod, dat een paar dagen eerder had plaatsgevonden en waarbij 26 mensen om het leven kwamen.



In het nawoord vertelt Djûke Poppinga dat ze deze zomer in de grensstad Rafah in een kunstgalerie een foto tegenkwam van Kanafani. Ze noemt het onwaarschijnlijk dat die daar nog hangt, 'nu het conflict tussen de Palestijnen en Israël alleen maar in gewelddadigheid is toegenomen'.

Piet Halma

Piet Halma (Baarn) is onder andere film- en boekrecensent voor www.nieuwwij.nl.

Mannen in de zon. Ghassan Kanafani
(met een nawoord van vertaalster Djûke Poppinga).
Uitgeverij Jurgen Maas. € 19,90.



Preek van de leek

**Zondag 11 en zondag 17 maart 2024,
16.30 -17.30 uur in de Johanneskerk, Laren**

De Larense versie van de 'Preek van de Leek' vindt ook in 2024 plaats. Aaltje van Zweden, echtgenote van dirigent Jaap van Zweden, zal haar preek houden op zondag 10 maart en Annemiek Schrijver op zondag 17 maart. Aaltje en Annemiek gaan voor in een dienst. Dat betekent: een lezing, liederen, stilte, gebeden, het aansteken van kaarsen en natuurlijk de preek van de leek. De diensten worden zorgvuldig voorbereid; met een predikant vinden voorgesprekken plaats. Gastsprekers voor de Preek van de leek kunnen van binnen of van buiten de kerk komen. Hun wordt gevraagd vanuit hun eigen beleving te reageren op een Bijbelverhaal. Ze kiezen zelf liederen en een muziekstuk.

Na afloop is er een glas bij nagesprek en ontmoeting.



Annemiek Schrijver (links) en Aaltje van Zweden

Aaltje van Zweden is oprichter van de Stichting Papageno, bestuurslid van het Papageno Fonds en de Stichting Papageno Muziek, die sinds 1997 steun verlenen aan kinderen en jongeren met autisme. Ze is schrijver en columnist.

Annemiek Schrijver is musicus, televisie- en radio presentator, documentairemaker en schrijver.



Jurjen Zeilstra: Christus buiten de kerk, de bekering van Tolstoj

Donderdag 7 maart 2024, 20.00 uur

Toen de Farizeeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun: 'De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen en men kan niet zeggen: "Kijk, hier is het!" of "Daar is het!" Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.' (Lucas 17, 20-21) Letterlijk en eigenlijk beter vertaald: het koninkrijk van god is (binnen) in u (*hè basilein tou theou enthos humin estin*).



Lev Tolstoj

Tolstoj wees de kerk af, maar wilde zich laten leiden door Jezus. Lev Tolstoj (1828-1910) was een Russisch grootgrondbezitter, van welgestelde adel. Hij was erg eigenzinnig en werd een beroemd schrijver van romans. *Oorlog en Vrede* (1869) en *Anna Karenina* (1877) brachten hem een enorme status in Rusland en daarbuiten. Toch is er ook in die boeken al een kritische visie op de oorlog en de rol die de Russische elite speelt zichtbaar. Rond zijn vijftigste kwam graaf Tolstoj in een geweldige crisis terecht. Het werd een enorm gevecht met zichzelf. Na enkele jaren van wanhoop ontwikkelde hij zich tot een christelijke radicalist, die zich identificeren wilde met 'gewone Russische mensen'.

U bent op deze avond van harte welkom ook al bent u geen lid van de Dorpskerk. Opgave vooraf wordt op prijs gesteld (info@pgblaricum.nl), evenals een vrijwillige bijdrage.

Koffie en thee zijn beschikbaar bij de inloop vanaf 19.45 uur. Na afloop (rond 22.00 uur) kan een glas worden gedronken.

Thema-avond Dorpskerk Blaricum

Tanja Viveen: Rouw en Trouw - Verhalen uit het verpleeghuis

**Donderdag 14 maart 2024, 20.00 uur,
Dorpskerk Blaricum**

Tanja Viveen, predikant en geestelijk verzorger in de ouderenzorg (Naarderheem), brengt deze avond de vertelvoorstelling 'Rouw en Trouw'.

De voorstelling gaat over wat het betekent om ouder te worden en welke impact dat heeft, ook op mantelzorgers.

We luisteren naar verhalen van twee mensen die in het verpleeghuis wonen. De verhalen worden verteld vanuit hun eigen perspectief en vanuit het perspectief van hun kinderen. Eén van de bewoners heeft dementie, de andere heeft een beroerte gehad. Het zijn verhalen van ouder worden, van vervreemding, verdriet en afscheid maar ook van verbinding, kracht, nabijheid en humor.

De voorstelling wordt afgewisseld met muziek en na de voorstelling gaan we met elkaar in gesprek over wat we gehoord en gezien hebben.

*Vanaf 19.30 uur bent u welkom voor koffie of thee.
Na afloop is er gelegenheid elkaar onder het genot van een drankje te ontmoeten.*



Johanneskerk
Laren

Operagroep The Fat Lady:
Via Crucis van Liszt

Zondag 3 maart 2024, 15.30 uur



Na een succesvol eerste concert door operagroep The Fat Lady in de Johanneskerk in 2023, is er een reeks nieuwe concerten gepland, om te beginnen op zondag 3 maart 2024. Dan wordt 'Via Crucis' op weg naar Pasen, uitgevoerd. Dit is een bijzonder muziekstuk van componist Franz Liszt.

Edwin Becker, hoofdconservator tentoonstellingen in het Van Gogh Museum, vertelt tijdens deze middag het verhaal van de Kruisweg en neemt ons mee in het symbolisme achter de lijdensweg van Jezus Christus zoals verbeeld in de schilderkunst. De veertien Kruiswegstaties staan hierin centraal.

Ingezonden

Sint Jansbasiliek Laren
BACH Palmzondag
24 maart 15.00 uur
**MATTHÄUS
PASSION**

ED SPANJAARD, DIRIGENT

MAARTEN KONINGSBERGER Christus
BERNARD LOONEN Evangelist
HELENA BICKEL Sopraan
CLAUDIA KAMARIS Alt
JORIS VAN BAAR Bas

TICKETS
WWW.LARENKLASSIEK.NL
WWW.NTK.NL 0900-9203



Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

Johanneskerk

Naarderstraat 5, 1251 AW Laren

Ontmoetingskerk

Kerklaan 41, 1251 JS Laren

Contactpersoon koster

Renee Kuperus, 06 5395 3458

Predikant

ds. Benedikte L. Bos
Bisschopswaard 3
1251 TX Laren
06 4137 3021
predikant@pglaren-eemnes.nl

Contactpersonen

Betty van Dillen, *scriba*
scriba@pglaren-eemnes.nl, 06 1635 2526

Sylvia Kuperus, *assessor*

sylviakuperus@ziggo.nl, 06 2036 6275

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk

Rieke Swaan, 06 2321 1508
Paula Cnossen, 06 4546 2229

Correspondentieadres

PGLE
www.pglaren-eemnes.nl
webmaster@pglaren-eemnes

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:

Renee Kuperus, Wally Moesweg 18
1251 AT Laren, r.kuperus@kuperus.nl,
06 5395 3458

Penningmeester:

J.N. Swaan, Soestdijkerstraatweg 65

1213 VS Hilversum, 035 538 9172

Bank: NL39RABO0334939577

t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

Reservering/huur kerk(zalen)

Renee Kuperus, 06 5395 3458

Collectebonnen:

2 x 20 bonnen voor € 41
NL58RABO0157319237, t.n.v. PGLE,
o.v.v. Collectebonnen

College van Diakenen

Voorzitter: Ruud Ham,

Patrijzenhof 70, 3755 ET Eemnes,
ruuduit53@ziggo.nl 035 531 1424

Penningmeester: Jan van Hamond,

Geutoomserf 12, 3755 VN Eemnes,
jvhamond@xs4all.nl, 035 531 1888

Diakonie: NL47RABO0334902282

t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

Zending

NL47RABO 0334 9022 82 o.v.v. Zending

Kerkelijk Bureau

H. Docter, Velthuisenlaan 21,
1251 KK Laren, 035 531 3983
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kinderdienst

Oppasdienst: Joke Duurland, 06 4644 8086

Kinderdienst: Geert-Jan Sollman, 06 3377 9484

Godly play: Marjolijne Yska, 06 1262 4880



Uit de gemeente

Bloemengroet



Foto: Rineke Ooykaas

In de afgelopen weken gingen de bloemen uit de kerk als gebaar van verbondenheid naar:

Aya Eggenkamp - Laren

Rien en Ina Wesdorp - Laren

De heer Wilson - Laren

Marjan en Albert Hoedemaker -
Eemnes

Annelies Gehring -Laren

Boudien en Erik Kroon - Laren

Theo en Joke Duurland - Laren

Martin en Willemien Noordzij -
Eemnes

Jacky Odito – Laren

Wie iemand van binnen of buiten de gemeente wil voordragen voor de bloemengroet, kan zich wenden tot:

Rieke Swaan-Velthuisen

06 2321 1508

rieekeswaan@hotmail.com

Afscheidsgroet van een ambulant predikant

Beste mensen van de PG Laren-

Eemnes, met de komst van ds.

Benedikte Bos naar uw gemeente

is mijn periode van verbondenheid

aan u voorbij. Wat in juli 2022 begon

eindigde, later dan gedacht, in januari

2024. Terugkijkend zeg je, wat gaat

de tijd toch vlug. In de anderhalf

jaar heb ik, in nauwe samenwerking

met Betty van Dillen, Jan de Waard

en het Pastoraal Beraad, meerdere

gemeenteleden in Eemnes bezocht.

Soms één keer, soms meerdere

keren. Het opbouwen van een

pastoraal contact vergt tijd, geduld

en vertrouwen. Ik heb dat vertrouwen

bij u ook ervaren en wil u daarvoor danken. Soms is het even nodig om de zorgen van je af te praten, de luiken van de ziel voor even te openen. Soms is er een langere weg te gaan. Heel aangenaam waren ook de gesprekskringen ten huize van Frans en Jofride Hagens. Belangstelling voor de christelijke geloofstraditie, soms via een Bijbeltekst, soms via een lied, geeft zomaar voldoende gespreksstof. Het is goed, als we bereid zijn naar ieders verhaal te luisteren. Heel soms waren er momenten van afscheid. Dan ben je blij dat er een kerkelijke gemeenschap om mensen heen wil staan. Samenwerken met collega Gert Landman ging heel plezierig. Ook dat was voor mij een aangename ervaring. Predikant zijn is meestal toch 'eenpitter zijn'.



Uw gemeente kan de weg naar de toekomst zoeken, samen met Benedikte. En dat in deze spannende tijden. Deel uw gedachten en uw verlangens, het zal de onderlinge verbondenheid voeden.

Het ga u goed!

Hartelijke groet,

ds. Bram-Willem Aarnoutse,

Afscheid

In de dienst van 28 januari heeft de gemeente afscheid genomen van Rien en Ina Wesdorp.



Na 53 jaar in Laren te hebben gewoond vertrekken zij naar Zeeland, waar hun beider roots liggen. Ze gaan wonen in Goes. Ina en Rien hebben beide hun sporen in het kerkenwerk verdiend. Zelf heb ik twintig jaar met Rien gewerkt. Eerst in het Stiltecentrum, vanaf 2000 in de Werkgroep Open Johanneskerk.

We wensen hen alle goeds toe!

Rineke Ooykaas
(ook namens de redactie)



College van
Diakenen

Collecteverantwoording

03-12	KiA - Oeganda	301,65
10-12	Dorcas	415,05
17-12	KiA - Hulp mensen zonder papieren	221,40
24-12	Hulp Dichtbij	903,15
25-12	KiA - Kinderen in de knel	942,80
31-12	De Regenboog	129,00

De diaconie vult de collectes zo nodig aan tot € 350.

Jan van Hamond

Intrede ds. Benedikte Bos, 14 januari 2024

Het was feestelijk en er was licht, die zondagochtend van de 14e januari tijdens de dienst waarin ds. Benedikte Bos werd verbonden aan onze gemeente. 'Laat de liefde je dragen/Weet dat je bent bemind/Jij met je kracht en je vermogen/Jij met alles wat je wint' waren de eerste zinnen die klonken, gezongen door het koor.



Ds. Job de Bruijn illustreerde zijn inleiding op de verbintenis met een hamer, touw en trekband: die dingen gebruik je om iets vast te maken. Bij de verbintenis met de gemeente word je niet vastgebonden, daar mag je in de ruimte liederen zingen en bidden. Daar klinkt de zegen. Daar wordt het licht steeds doorgegeven. Omringd door gemeenteleden met een brandende kaars in de hand werd ds. Bos ingezegend. Ze ontving ook zelf een kaars met haar naam en een Bijbel.

Onvergetelijk was het moment met de kinderen, waarin ds. Bos water in wijn veranderde, vooral door de grote, verbaasde ogen van de kinderen.

'Wie niet in wonderen gelooft, zal er nooit een meemaken', aldus ds. Bos.

Alice van Kalsbeek



Actie Voedselbank Gooi en Omstreken

De Voedselbank Gooi en Omstreken biedt mensen in nood tijdelijk een wekelijks voedselpakket. Het voedselpakket is een overbrugging voor een bepaalde periode, die duurt totdat iemands financiële situatie is gestabiliseerd. Dat kan zijn door het vinden van werk, door het toekennen van een uitkering of door het tot stand brengen van een schuldsanering of schuldhulptraject.

In Laren is een uitgiftepunt voor mensen uit Laren, Blaricum en Eemnes. Wij organiseren weer een inzamelingsactie voor de volgende producten: zonnebloemolie, broodbeleg, koffiepads, thee, wasmiddel, soep, pastasaus, douchegeel en toilet papier.

U kunt deze producten inleveren op zaterdag 16 maart van 10.00-12.00 uur op de volgende adressen:

Paula van Hamond
Geutoomserf 12, Eemnes
06 2089 2599

Marjo de Jager
Lantentijmen 12, Laren
06 4997 8865

en op zondag 17 maart in de kerk.

Wij hopen weer op een mooie opbrengst.



Iedereen 'uit de schaduw'

Het afgelopen jaar heeft u elke maand een artikel gelezen over vrijwilligers binnen onze gemeente die vaak op een onzichtbare plek veel werk verrichten. Zij werden 'uit de schaduw' gehaald. Na een jaar stopt deze rubriek, waarbij we ons realiseren dat er nog heel veel grotere en kleinere groepen of individuen veel werk verrichten.

Denk aan activiteiten als de wekelijkse bloemengroet verzorgen, de crèche en de kindernevendienst leiden, alle administratie van het kerkelijk bureau bijhouden, fotograferen, de 40-dagenkalender maken, de 12plus- groep begeleiden, Godly play aanbieden aan onze jeugd, het winterprogramma samenstellen, de omegabordjes beschrijven, de kaarsen beschilderen, de actie kerkbalans organiseren. En denk aan de lectoren, de liturgiegroep, de nieuws- en zondagsbriefmakers, het verjaardagscomité, de mensen die ons elke week

welkom heten in de kerk, de werkgroepen die voor de communicatie zorgen of de eredienst in ere houden, de groep die zorgt voor het openstellen van de Johanneskerk en een kleine werkgroep ZWO. Als laatste in deze rij de mensen die elk jaar in september weer zorgen dat we van start kunnen gaan door het organiseren van de Startzondag.

Ik denk en hoop dat de lijst zo redelijk compleet is, maar er zullen ongetwijfeld nog meer hand- en spandiensten verricht worden. We willen bij dezen iedereen van harte bedanken voor de onuitputtelijke en waardevolle inzet!



Sylvia Kuperus



Van de
Kerkenraad

De kerkenraad heeft in januari vergaderd met drie predikanten in haar midden, een uitzonderlijke situatie. Ondanks dat ze nog vakantie had, was ds. Benedikte Bos naar de vergadering gekomen, die plaatsvond vlak na haar intrededienst. Ook onze beide ambulante predikanten ds. Gert Landman en ds. Bram-Willem Aarnoutse waren aanwezig. Van de laatste twee predikanten hebben we inmiddels afscheid genomen. In de vergadering van de kerkenraad zijn beide predikanten hartelijk bedankt voor hun werkzaamheden in Laren en Eemnes. Het was fijn dat ze hun taken hebben kunnen doen tot aan het moment dat ds. Benedikte Bos aan de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes verbonden werd. Gert Landman is vooral in Laren actief geweest voor pastorale zaken en Bram-Willem Aarnoutse had Eemnes als werkterrein. Ze bezochten gemeenteleden, leidden de gespreksgroepen voor 75-plussers, kwamen naar de middagen die door het kerstcomité georganiseerd werden en hebben beiden ook uitvaarten geleid. Kortom, bijna alle werkzaamheden die op het pad van een predikant komen, werden door hen uitgevoerd. Zowel Gert Landman als Bram-Willem Aarnoutse heeft aangegeven als gastpredikant te willen invallen, dus werd het geen 'vaarwel', maar een 'tot ziens'.



De begroting 2024 van het College van Kerkrentmeesters is door de kerkenraad vastgesteld. Enerzijds een formaliteit, want ook de landelijke organisatie kijkt mee, anderzijds is er toch weer veel werk verricht door het College van Kerkrentmeesters om de begroting op te stellen. Natuurlijk is ook het gemeenteberaad van zondag 3 december 2023 geëvalueerd. Het was volgens ons een goed samenzijn, waarbij zeker ook kritische kanttekeningen zijn geplaatst die de kerkenraad ter harte neemt. Het verslag van het gemeenteberaad is voor gemeenteleden opvraagbaar bij de scriba. Momenteel is er een onderzoek gaande naar de mogelijkheid van verduurzaming en renovatie van de Ontmoetingskerk. De Commissie Gebouwen heeft

in samenspraak met de kerkenraad besloten om een extern bureau opdracht te geven om dit te onderzoeken, mede naar aanleiding van vragen van gemeenteleden. De conclusie van dit bureau wordt vanzelfsprekend meegenomen in onze besluitvorming. Afsproken is dat we nu alle informatie en meningen over de gebouwen verzamelen en bestuderen, zodat we in maart een besluit kunnen nemen met welk gebouw we *in de toekomst* verder gaan. Ook als er een besluit ligt, zal er nog veel geregeld moeten worden. Sluiting van de Ontmoetingskerk is voorlopig nog niet aan de orde en de kerkenraad zal de gemeente zeker blijven informeren.

Inmiddels zijn we in de Veertigdagentijd aangekomen. Wederom is er een prachtige 40-dagenkalender verschenen. Fijn dat er elk jaar weer mensen bereid zijn om deze waardevolle traditie in ere te houden. Je merkt dat veel gemeenteleden dit waarderen, omdat er tijdens diverse vergaderingen teksten uit deze en eerdere kalenders gebruikt worden voor een opening of sluiting. Ook worden de kalenders vaak cadeau gedaan aan familie en vrienden. Veel dank dus aan de makers van deze kalender.

Namens de kerkenraad wens ik u een mooie tijd toe op weg naar het feest van Pasen.

Betty van Dillen

Nieuws van de kinderdienst

Wat gaat de tijd toch snel, het is alweer de tweede week van februari. Binnenkort begint de krokusvakantie.

Begin januari hadden we een feestje te vieren met de kinderdienst, omdat er een nieuwe dominee is gekomen, Benedikte Bos. Zij trakteerde ons op kinderchampagne (lekker hoor!). De kinderen hadden een vriendenboek gemaakt, zodat de dominee hen al een beetje kan leren kennen.

Op 18 februari begint de 40-dagentijd, waarin zes zondagen zitten tot Pasen. Iedere zondag is er een verhaal met als thema 'Wat goed dat jij er bent!'



*Groeten en tot ziens
in de kinderdienst!*

Ineke, Joke, Leo,
Marjolijne en Famke





Protestantse Gemeente Blaricum

De Dorpskerk

Torenlaan 16, 1261 GD Blaricum
035 531 56 81

Koster

R. Hoogendoorn, 06 2223 1078

Predikant

Ds. J.A. Zeilstra,
Lindenheuvel 6, 1217 JW Hilversum
035 624 7449, zeilstar@xs4all.nl

Scriba

H. Oort, 035 538 8277
scriba@protestantsegemeentebларicum.nl

Vertrouwenspersoon Veilige Kerk

Ds. P. Barnard, 06 1345 1757
petra.c.barnard@planet.nl

Website

Correspondentieadres:
webredactie@protestantsegemeentebларicum.nl

College Van Kerkrentmeesters

Secretaris:

kerkrentmeesters@
protestantsegemeentebларicum.nl
Bank: NL45 RABO 0308 4012 39
t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Blaricum

Gedachtenisfonds:

Bank: NL 48 RABO 0332 4500 07
t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente te Blaricum

Ledenadministratie:

Mevr. A. Loenen-van de Meent, 06 8263 8480,
ledenadmin@protestantsegemeentebларicum.nl

Beheerder kerkhof:

H.van Schaik, Zwaluwenweg 1,
1261 GH Blaricum, 06 1530 6861,
kerkhofbeheer@protestantsegemeentebларicum.nl

College van Diakenen

Voorzitter:

E.W. van Someren Gréve, 035 538 7243,
diaconie@protestantsegemeentebларicum.nl
Bank: NL38 RABO 0139 8079 93, t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum

Jeugd en Kerk

Op dit moment is er geen crèche. Eén keer per maand is er kinderdienst in de Dorpskerk voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Via een groepsapp worden ouders geïnformeerd. Contact via Beatrijs: beatrijsbulder@hotmail.com en Jantien: jantien@jbcrcr.eu.

Kerkkomroep

De kerkdiensten in de Dorpskerk zijn te zien (rechtstreeks of later) op internet: kerkdienstgemist.nl/stations/2263 U kunt ook de gratis app downloaden en kijken op uw telefoon of tablet. Via kerkkomroep.nl kunnen de diensten direct of later worden beluisterd.



Van de predikant

We staan aan het begin van de Veertigdagentijd. Dat is een tijd van bewustwording. Het is een tijd van reliëf, hoogten en diepten, wij zijn als pelgrims onderweg in het leven. Veertig dagen lang, waarin zes zondagen, gaan wij op weg naar Pasen. In de maand december 2023, vlak voor Kerst, overleed mijn goede vriend, de fantastisch-realistisch kunstschilder Michiel Hiep. In zijn laatste jaar maakte hij met krijt op canvas een serie Kruiswegstaties, waarin de lijdensweg van Jezus in telkens weer een ander stadium wordt gezien in een eigentijds perspectief. Zijn familie heeft de staties aan de Dorpskerk in bruikleen gegeven om deze Veertigdagentijd ter inspiratie in onze kerk te hangen. Telkens zal er in de dienst een van de werken centraal staan met het thema 'Verhalen van de Kruisweg'. Wij gaan op weg naar het Paasfeest.



Van het consistorie

Bij de diensten

Zondag Invocabit, 18 februari 2024

Voorganger is ds. Jurjen Zeilstra. Vandaag beleven wij de eerste zondag van de Veertigdagentijd, met de naam Invocabit, wat betekent 'Zal hij aanroepen...', naar Psalm 91,15: 'Roep je mij aan, Ik geef antwoord.' En toch zal Jezus ter dood worden veroordeeld zonder eerlijk proces. Niemand die hem verdedigt. Slechts Nicodemus had eerder geopperd: 'Onze wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehoord is en als bekend is wat hij heeft gedaan?' Michiel Hiep verwerkte in de eerste Kruiswegstatie het beeldmerk van Amnesty International. Hoe dichter bij de vlam, des te vager wordt het prikkeldraad. **Thema:** Wie verdient veroordeling? **Schriftlezingen:** Deuteronomium 1, 6-18; 1 Johannes 3, 18-24 en Johannes 7, 45-52.

Liederen: Lied 535b; Psalm 91: 1, 7 en 8; Lied 301e; Lied 547; Lied 540; Lied 538; Lied 1008; Lied 566; Lied 403d en Lied 536.



Aan deze dienst, waarin wij de Maaltijd van de Heer lopend zullen vieren, wordt medewerking verleend door de cantorij onder leiding van Richard Vos.

Zondag Reminiscere, 25 februari 2024

Voorganger is ds. Jurjen Zeilstra. Hoeveel mensen hebben een kruis op hun schouders genomen of gekregen? Je kunt denken aan arme jonge jongens die de oorlog werden ingestuurd. In een rode aardehoop is provisorisch een kruis geplant met het naam-/nummerplaatje van een militair, op de dag van het sneuvelen direct begraven. De ziel heeft het lichaam verlaten.



Thema: Hij bant de oorlog uit. **Schriftlezingen:** Psalm 46; Openbaring 16, 12-21 en Matteüs 24, 3-14.

Liederen: Psalm 25: 1, 2 en 3; Lied 301c; Lied 542; Lied 544; Lied 339f; Lied 1012 en Lied 1009.

Zondag Oculi, 3 maart 2024

Gastvoorganger is ds. Rob Fechner.
Als Jezus valt, huilt God in de hemel.



Tranen vallen ook hier, veertig tranen. Dat is het getal dat zo verbonden is met Gods openbaring in de Bijbel, dwars door ontberingen heen. Maar de tranen zijn ook het water waarmee de aarde wordt beregend, zodat de vruchtbare aarde nieuw leven voortbrengt. Misschien mogen we wel parels zien. Gods Woord klinkt nooit tevergeefs: 'Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken [...] zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond.' (Jesaja 55, 10-11a)

Zondag Laetare, 10 maart 2024

Voorganger is ds. Jurjen Zeilstra. Bij de vierde statie komt zijn moeder Jezus tegemoet. Het is een moment van vertroosting, waarbij we mogen denken aan het kind dat op haar schoot lag in de stal van Bethlehem. Maar voor Maria was het ook een moment van intens verdriet. Zij omarmt haar zoon voor de laatste keer levend en moet denken aan de profetie van Simeon: 'Door uw ziel zal een zwaard gaan.'

Thema: Met open armen ontvangen.

Schriftlezingen: Psalm 22, 1-11;

Jesaja 54 en Lucas 2, 22-39.

Liederen: Lied 535e; Psalm 71; Lied 301c; Lied 550; Lied 548; Lied 339g;

Lied 559; Lied 373; Lied 403a; Lied 408b en Lied 418.



Zondag Judica, 17 maart 2024

Gastvoorganger is onze classispredikant Peter Verhoeff. De schilder ziet in de onverwachte hulp die Jezus krijgt van een schijnbaar toevallige passant, een illustratie van het wezenlijke appel op naastenliefde. Jezus heeft ooit gezegd: 'Wie niet voor mij is, is tegen mij.' (Lukas 11,23) Simon van Cyrene had snel kunnen doorlopen of zich onttrekken aan het kruis van Christus, maar hij laat zich engageren en zal een heel stuk van de weg met Jezus oplopen, met een deel van het kruis op zijn rug (Lukas 23, 26).



De kunstschilder Michiel Hiep heeft bij de vijfde statie, de ontmoeting met Simon van Cyrene die het kruis zal helpen dragen, een originele eigentijdse verwerking gemaakt: Een QR-code. Hebt u al geprobeerd deze te lezen met uw telefoon?



Uit de
gemeente

Wij gedenken

Elizabeth Florence Dingemans-Hipwell

Op 15 januari is Betty Dingemans overleden. Zij is 101 jaar geworden. Zij werd geboren in Drogheda in Ierland, waar haar vader predikant was. Ze werd lerares Engels. Haar Nederlandse man Waalko, die kunstschilder was, ontmoette ze op een marineschip voor de kust van Turkije waar zij les gaf in 1951. Daarna woonden ze een tijdlang in zuidelijk Afrika. In 1978 kwamen ze naar Zeeland en na de dood van Waalko in 1991 woonde Betty achtereenvolgens in Engeland, Ierland, Zeeland en ten slotte in Huizen aan de Monnickskamp. Ze werd bewust lid van de Dorpskerk, hoewel ze daar om gezondheidsredenen zelf niet kon komen. Ze hadden drie kinderen: David, Michael en Henriette, en vier kleinkinderen: Sean, Lara, Charlie en Kevin. Haar lichaam stelde Betty ter beschikking aan de wetenschap. De memorial service zal zijn op vrijdag 23 februari in de Dorpskerk, 12.30 uur.

Robert van Dijk

Op 24 januari overleed in het ziekenhuis te Hilversum op 82-jarige leeftijd Robert van Dijk, de echtgenoot van Ria van Dijk-Broekhuizen, vader van Saskia, Marijke en Elske. Rob is samen met zijn lieve Ria in 1968 door de organisatie Dienst over Grenzen uitgezonden naar Kameroen, waar hij op twee plaatsen als zendingsarts in een ziekenhuis heeft gewerkt tot 1973. De ervaringen daar opgedaan hebben hem nooit meer losgelaten. Rob zag in zijn geloof een roeping om zich in te zetten voor zijn medemens.

Na zijn terugkeer in Nederland promoveerde Rob in de orthopedie en werd arts in het Lucasziekenhuis in Amsterdam. Ze vonden een prachtig huis, vlakbij Blaricum, waar zij ook kerkelijk hun thuis vonden.

Van de kleinkinderen Daan, Iris, Sophie en Ruben hebben ze genoten. Op 29 januari hebben wij God gedankt voor zijn leven, zijn lichaam bij de kerk te ruste gelegd en Rob aan zijn Schepper toevertrouwd.

Johannes Hendrikus Willems

Op 22 januari overleed in het ziekenhuis te Hilversum pastoor Johannes Hendrikus Willems op 94-jarige leeftijd. Hij heeft met zijn grote pastorale betrokkenheid veel voor Blaricum betekend, niet alleen voor de parochianen van de Sint Vituskerk. Ook in de Dorpskerk zijn wij hem dankbaar voor zijn inzet en de warme contacten.

Hoogtepunt wat het laatste betreft was waarschijnlijk de prachtige reis naar Israël, die hij samen met ds. Bert Berkhof in 1997 mocht leiden, voor velen nog steeds een dierbare herinnering.



Bert Berkhof en Jan Willems
bij deKlaagmuur, Jeruzalem 1997

De requiemmis voor pastoor Willems vond plaats in de Sint Vitus op maandag 29 januari. Aansluitend was er de begrafenis op het kerkhof bij de kerk. Wij bidden voor Tiny Lighthart, familieleden en vrienden en allen die Jan Willems zullen missen.

ds. J. A. Zeilstra

Kinderdienst

14 Januari was het Kana-zondag en natuurlijk ging het in de kinderdienst over de bruiloft te Kana. Jezus was er, zijn leerlingen en Maria, de moeder van Jezus. Wie zouden de kinderen uitnodigen voor een feest en wat zouden ze willen doen? We knutselden een slinger van vlaggetjes, versierden deze en schreven daar de antwoorden op. Deze zondag was er ook avondmaal. Als voorbereiding daarop gebruikten we het beeld van bruid en bruidegom ook als beeld van onze relatie met Jezus. Jezus houdt zielsveel van ons en wil zijn liefde met ons delen in het avondmaal. Naast gedenken mag het avondmaal dus ook een feest zijn.

Bij de kinderdienst op 11 februari, waar Evelien de leiding had, heeft ieder gezin/kind een gezinsboekje gekregen voor de 40-dagentijd, met verhalen, opdrachten en andere gezinsactiviteiten.

De volgende kinderdiensten zijn op **24 maart** (Palmpasen), **5 mei** (oecumenische dienst in de Dorpskerk) en **23 juni**.

Voor meer informatie kunt u terecht bij *Beatrijs Bulder* (06 2427 3358, beatrijsbulder@hotmail.com) of *Jantien Oldenziel* (jantien@jbc.eu).

Bloemengroeten



Foto: Bram Veerman

In de afgelopen periode zijn de bloemen uit de kerk met onze felicitaties en/of wensen voor een spoedig herstel en mét onze hartelijke groeten gebracht naar mevrouw Margot Cornelis, de heer Wim van Maanen en mevrouw Elly André de la Porte.

Indien u iemand wilt voordragen voor een bloemengroet, neemt u dan contact op met één van de leden van de diaconie of stuur een mailtje naar diaconie@protestantsegemeentebларicum.nl

Met vriendelijke groet,
College van Diakenen

Cie. Kruispunt

Op donderdag 25 januari ontmoetten wij tijdens ons 'uitje in de buurt' in het Huizer Museum de kunstschilder Cor van Tricht. Hij gaf uitleg over zijn schilderijen die daar tentoongesteld waren. Hij vertelde bijvoorbeeld

dat het niet eenvoudig is om een sneeuwlandschap te schilderen met al die kleuren wit, zoals bij het geheel in sneeuw getooide Blaricumse toluhuis. Waar we op 29 februari heengaan blijft nog even een verrassing! Koffiepunt-ochtenden zijn er op 7 en 21 maart. Dan begint de lente! Graag tot ziens in het Achterom tussen 10.00 en 12.00 uur!

Hartelijke groet, Anne-Marie, Bep, Monique, Sabine en Tiny



College van
Diakenen

Collecteverantwoording

December 2023

Doel	Collectes/ bank/QR	Met uplift
Exodus	251,65	800,00
St. de Vrolijkheid	148,60	450,00
Stap Verder	270,00	850,00
Voedselbank	218,15	900,00
KiA - Kinderen in de Knel	2.017,65	4.150,00
Totaal	2.906,05	7.150,00

Alle bedragen in euro's

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Met vriendelijke groet,
Pieter Schreur,
penningmeester diaconie



Van de Kerkenraad

De eerste maand van 2024 zit er al weer op en daarmee ook de eerste vergadering van de kerkenraad. Daarbij was in het kader van haar opleiding ook een kandidaat-predikant als toehoorder aanwezig. Er werd onder andere gesproken over de vervulling van een aantal vacatures. In een eerdere Onderweg hebt u kunnen lezen dat Beatrijs Bulder de pastorale taken van Anne-Marie de Fouw als ouderling overneemt, maar dat Anne-Marie buiten de kerkenraad nog een aantal taken zal blijven vervullen, met name het beheer van het Achterom. Het College van Kerkrentmeesters wordt versterkt met een nieuwe ouderling-kerkrentmeester: Gerard de Zwart. De ambtsbevestiging van Beatrijs en Gerard en heeft inmiddels plaats gevonden in de dienst van 11 februari.

Kerkrentmeester Marijke Goote trad na jarenlang de ledenadministratie te hebben gedaan terug en heeft het stokje overgegeven aan Ada Loenen. Namens de kerkenraad nogmaals veel dank aan Anne-Marie en Marijke en succes gewenst aan Beatrijs, Gerard en Ada!

Het is u waarschijnlijk bekend dat de kerkenraad streeft naar de afbouw van het bezit van onroerend goed, dat niet het eigen gebruik dient. In het licht daarvan is na het vertrek van de verhuurster van het pand aan de Naarderweg 5 in Blaricum besloten dit pand af te stoten. Tijdens de vergadering werd meegedeeld dat dit besluit onlangs werd afgerond met de verkoop van het pand.

Verder werd de geactualiseerde gastpredikantenlijst goedgekeurd, vond er een evaluatie van de kerkdiensten van afgelopen december plaats, werd er gesproken over de vormgeving van de Paascyclus en de toekomstige schuldhulpverlening. Ook werd bericht over de Actie Kerkbalans, die traditiegetrouw in deze tijd van het jaar wordt gestart. Aan alle leden van de Dorpskerk (alvast) veel dank voor hun bijdragen.

Bas Reitsma, voorzitter



College van Kerkrentmeesters

Stoelen

Zoals eerder gemeld worden vijftig losse stoelen die voor in de kerk staan vervangen. De reden hiervoor is dat het verplaatsen en tijdelijk opslaan van deze loodzware stoelen bij verhuur van de kerk een te zware last is geworden. De kerkenraad heeft daarom besloten veertig lichtere, stapelbare en eenvoudig verplaatsbare stoelen aan te schaffen. In de eerste week van februari worden de nieuwe stoelen geleverd. De vraag is nu: wat doen we met de oude stoelen?



Heeft u belangstelling voor een of meer van deze stoelen (ze kosten u niets), neemt u dan contact met mij op, Henk Aertsen, 06 2097 8970.

Collecteverantwoording

Januari 2024

07	Koffiedrinken	97,50
14	Kerkelijke gebouwen	115,10
28	Verlichting en verwarming	95,55

Alle bedragen in euro's

Via de QR-code werd de afgelopen maand voor de collectes € 130 ontvangen en via de bank € 20.

Alle gevers onze zeer hartelijke dank.

Collecterooster

18-02	Pastoraat eigen gemeente
25-02	Cie. Kruispunt
03-03	Orgelfonds
10-03	Cantorij
17-03	Verlichting en verwarming
24-03	Pastoraat eigen gemeente

Actie Kerkbalans 2024

In de voorbije periode werd de landelijke actie Kerkbalans gevoerd met als motto 'Geef vandaag voor de Kerk van morgen'.



De inkomsten worden over het algemeen in het actiejaar zelf besteed. Maar zo vormen ze een brug naar volgende jaren, zodat ook dan onze kerk het middelpunt kan zijn van ons geloofsleven, met de vorming en toerusting daarvan om actief te zijn als kerk in ons dorp en de regio. Onze zeer hartelijke dank aan alle gemeenteleden en donateurs voor hun (toegezegde) bijdrage. De eerste tellingen zijn zeer bemoedigend.

Heeft u geen verzoek tot vrijwillige bijdrage ontvangen en u wilt wel een bijdrage geven, onze rekening NL71 INGB 0000 1446 30 staat daar natuurlijk nog voor open.

Mocht de antwoordenvolpoe nog bij u liggen dan zouden wij deze graag nog van u ontvangen. Mogen wij op u rekenen? Uw toezegging wordt geregistreerd en bij alle andere gevoegd. U mag erop rekenen dat wij uw bijdrage zeer nuttig besteden. Laten we op elkaar kunnen blijven rekenen en 'vandaag geven voor de kerk van morgen!'

Met een hartelijke groet, namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk Aertsen, voorzitter
René de Fouw, administrateur

Thema-avond

Donderdagavond 14 maart is er een Vertelvoorstelling in de Dorpskerk met als Onderwerp Rouw en Trouw. Aanvang 20.00 uur. Voor uitgebreide informatie zie pagina 7.



Kerkdiensten

De kerkdiensten in de Ontmoetingskerk worden uitgezonden via kerkomroep.nl en zijn ook te volgen via Facebook en YouTube. Diensten van de Dorpskerk zijn te zien via kerkdienstgemist.nl/stations/2263. U kunt ook de gratis app downloaden.

Zondag 18 februari 2024

De Dorpskerk	10.00 uur	ds. J. A. Zeilstra
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. C. van Dorp
Stichtse Hof	10.45 uur	pastor C. Geraets
Theodotion	10.30 uur	pastor W. Huis in 't Veld

Zondag 25 februari 2024

De Dorpskerk	10.00 uur	ds. J. A. Zeilstra
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. B. Bos
Theodotion	10.30 uur	ds. R. Buijs

Vrijdag 1 maart 2024

Johanneshove	10.30 uur	pastoor N. van der Peet
--------------	-----------	-------------------------

Zondag 3 maart 2024

De Dorpskerk	10.00 uur	ds. R. Fechner
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. B. Bos
Stichtse Hof	10.45 uur	ds. C. Flobbe
Theodotion	10.30 uur	drs. F. Peuscher

Zondag 10 maart 2024

De Dorpskerk	10.00 uur	ds. J. A. Zeilstra
Ontmoetingskerk	10.00 uur	drs. E. Idema
Theodotion	10.30 uur	ds. I. Smedema

Vrijdag 15 maart 2024

Johanneshove	10.30 uur	pastor C. Geraets
--------------	-----------	-------------------

Zondag 17 maart 2024

De Dorpskerk	10.00 uur	ds. P. Verhoeff
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. B. Bos
Stichtse Hof	10.45 uur	pastor C. Geraets
Theodotion	10.30 uur	pastor W. Huis in 't Veld



Winter aan zee – Rineke Ooykaas

ONDERWEG

Onderweg is een uitgave van de Protestantse Gemeente Blaricum protestantsegemeentebларicum.nl en de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes pglaren-eemnes.nl

Redactie

H. Aertsen, J.A. Zeilstra,
A. van Kalsbeek (eindredactie)

Correctie

B. Veerman, S. Visser

Fotografie

R. Ooijkaas, H. van Schaik,
B. Veerman

Opmaak en druk

Drukkerij J. Bout & Zn, Huizen

Bezorging / Abonnementen

Protestantse Gemeente Blaricum:
L. van Deutekom, 't Erf 8,
1261 NB Blaricum, 06 4297 1845
leo@vandeutekom.org

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes:
H. Docter, Velthuisenlaan 21,
1251 KK Laren NH, 035 531 3983
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kopij insturen

Kopij voor alle rubrieken sturen naar:
onderweg@protestantsegemeentebларicum.nl

Vermeld in de onderwerpregel altijd voor welk onderdeel de kopij bestemd is (PGL E of PGB) en zo mogelijk voor welke rubriek. Instructies voor het aanleveren van kopij kunt u bij de redactie aanvragen.

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten bij ruimtegebrek en om aangeboden berichten niet te plaatsen.

Data waarop de kopij bij de redactie binnen moet zijn en de verspreidingsdata voor de volgende nummers:

Nr	Kopij	Verspreiding
03	wo 06-03	za 23-03
04	wo 10-04	za 27-04
05	wo 22-05	za 08-06

De sluitingsdatum voor inzending van kopij voor het eerstvolgende nummer van Onderweg is:

WOENSDAG 6 MAART 2024