

WINTERPROGRAMMA 2024 – 2025



Protestantse Gemeente
Laren - Eemnes

Bij de voorzijde:

De afbeelding op de voorzijde van dit boekje is een kunstwerk getiteld *mens en gedachten*, gemaakt door Marianne van Zeeventer (www.zeevensteen.nl).

In alle laatjes zit een 'voedingsbodem' waar gedachten op kunnen groeien: rood-roze stof voor lieve tedere gedachten, veertjes voor vluchtige gedachten en gouddraad voor een dag met een gouden randje.

Als Werkgroep Winterprogramma hopen we iets soortgelijks aan te bieden: voedingsbodem waar u uw eigen gedachten over kunt laten gaan. We hopen u namelijk een inspirerend Winterprogramma aan te bieden, voor elk wat wils. Dat er uit die voedingsbodem iets moois mag groeien!

Enkele praktische zaken

- ✓ Bij het begin van een avond staan koffie en thee voor u klaar.
- ✓ Na afloop is er een glas bij nagesprek en ontmoeting.
- ✓ Bij de uitgang is er gelegenheid bij te dragen in de kosten. U kunt ook met de pinpas betalen. PGLE heeft een ANBI-status: RSIN 814484220.
- ✓ Actuele informatie treft u aan
 - op www.pglaren-eemnes.nl
 - op de Facebookpagina protestanten laren-eemnes
 - in de *Nieuwsbrief* van de Protestantse Gemeente Laren–Eemnes
 - in het kerkblad *Onderweg*.
- ✓ Op verzoek attenderen we u per @mail op het eerstvolgende programma-onderdeel. U kunt dit kenbaar maken op het adres winterprogramma@pglaren-eemnes.nl
- ✓ Om het karakter van de bijeenkomsten niet te verstoren, worden alleen de kerkdiensten uitgezonden via Kerkomroep en YouTube.

De website, Facebook en onze *Nieuwsbrief* informeren u over actuele aanpassingen.

De Werkgroep Winterprogramma PGLE:

Benedikte Bos, Herman Docter, Casper van Dorp, Anne van Everdingen, Mary Mulder, Ytta Stulp

Externe publiciteit: Douwe de Joode

Fotografie: Co Swaan en Martin Noordzij

Colofon: Bijlage bij *Onderweg* jaargang 40, nr. 7



Protestantse Gemeente
Laren - Eemnes

www.pglaren-eemnes.nl

U vindt hier ook de links naar onze Facebookpagina, Kerkomroep.nl en YouTube.

Dinsdag 12 november 2024, 19.30 – 21.00 uur

Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren

Annunciatie in de kunst

Benedikte Bos

Heel veel schilderijen hebben de annunciatie als onderwerp. Kort gezegd: de aankondiging door de engel Gabriël aan Maria dat ze zwanger zal worden van de Zoon van God.



Ds. Benedikte Bos geeft een lezing waarin ze bij verschillende schilderijen zal stilstaan (van Fra Angelico tot Dick Bruna), details zal toelichten en achtergronden geven.

Zondag 1, 8, 15 en 22 december 2024

Ontmoetingskerk, Kerklaan 41, Laren

Wie zet jij in het licht?

Ook dit jaar komt in de Ontmoetingskerk een kerstboom te staan. Die kerstboom wordt in de adventsperiode versierd met bijzondere kerstballen. Papieren kerstballen waarop iedereen die dat wil iemands naam, foto of een kort verhaal kan plaatsen. Dat kan zijn omdat die persoon gemist wordt, omdat hij belangrijk voor je is, omdat je je zorgen om haar maakt, omdat je dankbaar voor hen bent, etc.

Op kerstavond worden tijdens de kerstnachtdienst de lichtjes in de boom aangestoken. Zo zetten we al deze dierbare mensen in het licht en hebben ze een bijzonder plekje tijdens onze kerstvieringen.

Op eerste advent versieren de kinderen van de kinderdienst hun kerstballen en hangen die als eerste in de boom. Op driekoningen (na afloop van de dienst van 5 januari) kan ieder die dat wil zijn of haar eigen kerstbal meenemen naar huis.

In de Gloria!

Kerstmusical voor kinderen en alle anderen

Op eerste kerstdag, 25 december, gaan we in de kerkdienst een kerstmusical uitvoeren! *In de Gloria* brengt het kerstverhaal dichtbij met (nieuwe) liedjes en teksten. De musical vervangt de preek. Kinderen beelden uit wat er gebeurt zonder dat ze veel hoeven te zeggen. Lieder worden gezongen door Hanna de Bruijn (solo), het koor, kinderen en door alle anderen. Musici op vleugel en slagwerk zullen begeleiden.

Job de Bruijn schreef de teksten voor de verteller en de liederen voor de zangers. De musical duurt ongeveer 25 minuten.

Benieuwd naar meer?

Op de startzondag, 15 september, zal al een aantal liedjes uit de musical gezongen worden.

Meedoen?

Wil je meedoen? Leuk!

Je kunt je opgeven bij Renske van Dorp, renske@vandorp.org, 06 29 23 99 36.

Repeteren

We gaan repeteren op de zondagen in de (advents)weken voor kerst (1, 8, 15 en 22 december), telkens na de kerkdienst, van 11.30 uur tot 12.30 uur

Dinsdag 21 januari 2025, 19.30 – 21.00 uur

Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren

Beperkt volmaakt

Jolanda Doornbos



Jolanda Doornbos (1983) is schrijfster van het boek *Beperkt Volmaakt*. Tevens is zij afgestudeerd als 1e graads (kunst)docent en ervaringsdeskundige. Zij is inmiddels niet meer weg te denken in het medialandschap waar het gaat om mensen met een verstandelijke beperking.

Annemiek Schrijver ontving haar in *de Verwondering* (KRO-NCRV) en ze ging in gesprek met Coen Verbraak bij Radio 1. Ook werd er een uitzending gemaakt over haar levensverhaal in *de Verandering* van de EO en bij New Faith Network in het programma *de Rugzak*.

Verder waren er ook mooie interviews in *Libelle*, *NRC*, een nominatie voor *Vrouw in de Media Award* de Stentor en de *EVA* van de EO.

Daarnaast is Jolanda bedenker en ontwikkelaar van *het Schaduwgezin* waar leerkrachten een kind in de knel koppelen aan een gezin in de klas, om zo meer naar elkaar te gaan omzien.

Zelf groeide Jolanda op bij ouders met een licht verstandelijke beperking. Ze had een hechte band met haar opa, die naast hen woonde en een oogje in het zeil hield. Toen haar opa rond haar achtste overleed, stortte haar wereld in. In 2022 verscheen bij Uitgeverij Aspekt haar boek *Beperkt Volmaakt*, waarin hoofdpersoon Ann opgroeit als enig kind bij ouders die verstandelijk beperkt zijn. De roman is gebaseerd op Jolanda's eigen jeugd. Hoewel haar ouders echt hun best deden ontbrak het aan persoonlijke verzorging, een veilige fysieke omgeving, geborgenheid en kreeg zij al vroeg te maken met loyaliteitsconflicten en parentificatie.

Tijdens de avond in de Johanneskerk vertelt zij aan de hand van privé foto's en eigen illustraties over haar leven.

Woensdag 26 februari 2025, 19.30 – 21.00 uur

Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren

Innerlijke vrijheid *ruimte voor meerstemmigheid*

Marjan Slob

Als filosoof vraagt Marjan Slob zich constant af wanneer wij mensen nu eigenlijk een 'goed' leven leiden. Volgens haar vereist dit: zorgdragen voor de wereld om je heen, én aandacht besteden aan je binnenwereld.

In de publieke ruimte is het vermijden van wreedheid het belangrijkste. Oog hebben voor de medemenselijkheid van een ander is hier het devies.

Marjan Slob is de huidige Denker des Vaderlands, een eretitel die zij twee jaar lang mag dragen. Als richtinggevend motto voor haar termijn heeft zij gekozen voor 'ruim denken'.

Marjan studeerde filosofie in Utrecht en heeft een lange staat van dienst als schrijver-onderzoeker voor nationale kennisinstituten.

Zij publiceert in tal van kranten en tijdschriften, en schreef prijswinnend vrij werk, waaronder *Hersenbeest*: filosoferen over het brein en de menselijke geest (2016), *De lege hemel*: over eenzaamheid (2020) en *Door de bomen het huis* (2022).



Dinsdag 25 maart 2025, 19.30 – 21.00 uur

Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren

Zonder hoop gaat geen pelgrim op weg

In de katholieke Kerk wordt elke 25 jaar een Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. Deze traditie is al honderden jaren oud en vindt z'n oorsprong in het Jodendom. Een Heilig Jaar is een jaar om tot rust te komen, om oude schulden te vereffenen en met een schone lei opnieuw te beginnen.

Het Heilig Jaar 2025 heeft van paus Franciscus het thema *Pelgrims van hoop* meegekregen. Gelovige mensen leven vanuit de hoop. Ook als het leven soms tegenzit, geloven christenen dat er met hulp van God betere tijden zullen komen. Dat is de hoop die in ons leeft en die de gelegenheid biedt om elke dag opnieuw te beginnen.



Ineke Albers zal vertellen over pelgrimeren. Zij studeerde fotografie aan de AKI in Enschede en theologie en neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Ze is gepromoveerd op een studie over lopen in religieuze rituelen. Ze werkte eerst als freelance fotograaf en later als wetenschappelijk onderzoeker bij de Radboud Universiteit. Ineke Albers is lid van de stuurgroep van de Camino Academie, een platform waar wetenschap en pelgrims elkaar vinden in gedeelde academische interesse rondom het fenomeen pelgrimage.

Aansluitend vertellen Siet Visser en Herman Docter over hun ervaring als pelgrim en hospitalero, gastmens, in een herberg aan de Camino Primitivo in Spanje.



Wat zit er nog in het vat?

Bij het ter perse gaan van deze brochure zijn er nog enkele onderdelen in voorbereiding. Zodra deze publicabel zijn, wordt een bericht verspreid via de *Nieuwsbrief* van PGLE en aan de mensen die de afgelopen jaren hebben aangegeven informatie over het programma van het Winterprogramma PGLE op prijs te stellen. Wilt u uw @mailadres doorgeven als u ook op de hoogte wilt blijven? winterprogramma@pglaren-eemnes.nl is het adres.

750 jaar Amsterdam en religie

Een lezing over 750 jaar religieus leven in Amsterdam.

Vrijdag 20 december - Lichtjesavond

Inmiddels een goed gebruik: tijdens de Lichtjesavond is de Johanneskerk open met koorzang, verhalen en glühwein.

Zaterdag 21 december - Herderstocht

Bethlehem in Eemnes. Een wandelroute met het kerstverhaal.

Voorjaar 2025 - Preek van de Leek

Bijzondere mensen gaan voor in diensten op zondagmiddag in de Johanneskerk. Twee toezeggingen zijn binnen.

Veertigdagenkalender

Inspiratie voor de tijd van Aswoensdag 5 maart tot en met Pasen 2025
Ieder jaar weer een grote klus voor de redactie.
Hopelijk gaat het dit keer ook weer lukken.

80 jaar Vrijheid

Voorjaar 2025 staan we stil bij 80 jaar vrijheid. Wim van de Donk van het Nationaal Comité 4 en 5 mei zegt het zo: "Je viert sommige verjaardagen ook wat bijzonderder."
In het huidige tijdsgewricht maar al te waar.
In samenwerking met Annelies Gehring van de *Lareense Boekhandel* willen wij in april/mei een schrijver uitnodigen rond het thema *vrijheid*.