



ONDERWEG

Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum | 42^e jaargang - nummer 3 | maart 2026

Aangevochten geloof

Niemand kan twee maal hetzelfde Paasfeest vieren. Ieder jaar zijn er weer andere problemen en is er ander verdriet. Ieder jaar heeft zich weer een andere impasse aangediend. De dood kent vele gestalten. Wie dan zegt: ik kan geen Paasfeest vieren, want ik kan niet aannemen dat Jezus uit de dood is opgestaan, die gaat voorbij aan een groot geheimenis, zowel wat betreft Pasen, als wat betreft geloven.

In God geloven kan nooit een simpelweg aanvaarden betekenen dat iets gewoon zo is. Nooit kan het immers ook gaan om een zomaar aannemen dat God bestaat. Integendeel, 'in God geloven' is juist niet aanvaarden dat dingen simpelweg zo zijn zoals ze schijnen te zijn. Zo beschouwd betekent geloven principieel en hardnekkig verzet tegen de klakkeloosheid van de dingen. Dingen bestaan, maar nooit eenvoudigweg. Hun bestaan licht pas op in hun betekenis en die betekenis ontvangen ze van mensen. Ik ervaar dit geloof als aanvechtbaar.

Wij geven betekenis. Wij mensen zijn het die door onze verstandelijke activiteit tijd en ruimte ordenen, patronen onderkennen, prioriteiten stellen en, het allerbelangrijkste: waarden vaststellen. Velen zijn er die menen dat christenen zich daarbij geroepen voelen om op het beslissende moment hun verstand uit te schakelen. Zo wordt gesuggereerd dat wie wil geloven dat leven sterker kan zijn dan de dood, kiest



Emmaüsgangers - Duccio di Buoninsegna, 14e eeuw, Museo dell'Opera del Duomo, Florence.

voor het sluiten van zijn of haar ogen. Maar paasgeloof is geen escapisme. Integendeel, juist Jezus van Nazareth zie ik de consequenties van een onrechtvaardige wereld bewust niet ontlopen. Hij kiest voor een leven met God, waarin niet alleen hoogtepunten, of de kracht van ons leven, maar ook dieptepunten en de fasen van het leven dat wij ons kwetsbaar voelen, er volledig bij horen. Ondanks alles is er vreugde en een zinvol bestaan in het scheppingslicht, waarin deze God ziet dat het leven goed is.

Te vaak is paasgeloof gepreikt vanuit een vermeend triumfalisme van een kerk die het beter wist. Te weinig is paasgeloof beleefd vanuit de overwinning op de wanhoop in de levens van gewone mensen. In deze betekenis is een goed geloof niet een twijfelloos geloof dat alles keurig op een rijtje heeft. Een 'goed' geloof laat zich schokken door wat zich afspeelt in deze geweldadige en onrechtvaardige wereld. Een hoopvol geloof is, vreemd misschien om te zeggen, in deze zin een telkens opnieuw aangevochten geloof, aangevochten door het verdriet van mensen. Laten we elkaar een Stille Week toewensen waarin we aan de hand van Christus dit geloof weer op het spoor komen.

ds. Jurjen Zeilstra

Opstanding: meer dan drie dagen

Pasen is het feest van het opstaan. We horen het grote woord 'opstanding'. Leven sterker dan de dood. Licht dat doorbreekt in de nacht. In het evangelie lezen we hoe Christus opstaat uit het graf. Het klinkt krachtig en overwinnend, maar in ons eigen leven gaat opstaan vaak minder plotseling.

Soms val je – door ziekte, verlies, teleurstelling of zorgen. Het kan voelen alsof de grond onder je voeten is weggeslagen. En opstaan gaat dan niet in één beweging. Het begint met een kleine verschuiving, rechtop zitten in plaats van blijven liggen. Een eerste stap naar buiten. Een voorzichtig gesprek. Een boodschap doen terwijl alles in je zegt dat je binnen wilt blijven. Weken, soms maanden kan het duren voordat je weer echt stáát.

Wij vergelijken onszelf gemakkelijk met dat grote paasverhaal: graf open, steen weggerold, nieuw begin.



Maar misschien is het wonder van Pasen niet alleen het grote moment, maar ook de lange weg ernaartoe. De stille uren. De verwarring. De angst. De leerlingen die tijd nodig hebben om te begrijpen wat er is gebeurd. Opstanding landt niet altijd meteen in je hart.

Pasen herinnert ons eraan dat opstaan tijd mag kosten. Dat geduld een vorm van geloof is. Dat doorzettingskracht heilig kan zijn. Dat moed niet altijd luid is, maar soms fluistert: 'Probeer het vandaag opnieuw.' Soms is moed simpelweg uit bed komen. Soms is het hulp vragen. Soms is het aanvaarden dat je nog niet verder bent.

En we staan nooit alleen. Zoals de vrouwen bij het graf elkaar vasthielden in hun verwarring en hoop, zo gun ik je ook mensen om je heen: een hand op je schouder, een kaartje, een luisterend oor. Mensen die even met je meelopen wanneer je zelf de kracht niet hebt. In die verbondenheid werkt het licht van Pasen verder – zacht, maar volhardend.

Het geheim van het leven is om zeven keer te vallen en acht keer op te staan.

Paulo Coelho, De alchemist

Opstaan is een weg. Stap voor stap. En elke kleine beweging richting leven draagt al iets van Pasen in zich. Misschien is dát het grootste wonder, dat God niet alleen aanwezig is in het spectaculaire, maar juist in het trage, het breekbare, het aarzelende begin. In elke poging om opnieuw te leven, klinkt het paaswoord mee: STA OP.

Benedikte Bos

**DEGENE
DIE VALT
EN
WEER OPSTAAT
IS ZOVEEL
STERKER DAN
DEGENE DIE NOOIT
GEVALLEN IS**

Vrouwen die muren afbreken

Ze deed het letterlijk, Trijn van Leemput (ca. 1530-1607), muren afbreken.

Het is 2 mei 1577, na een beleg van rebellen heeft het Spaanse garnizoen kasteel Vredenburg in Utrecht verlaten. Burgers van Utrecht eisen dat het kasteel gesloopt wordt, maar de Staten van Utrecht willen dat niet. Trijn besluit dan samen met andere vrouwen dat zelf te doen. Ze bindt een blauw schort aan een ragebol als vaandel en met bijlen, hamers en houwelen beginnen ze het kasteel af te breken.



Geïnspireerd door deze Trijn stelden Véronique Konings en Ilvy Njiokiktjien de tentoonstelling Vrouwen breken muren af samen, die sinds 2021 door Nederland reist. Tien verhalen en portretten van vrouwen die vandaag de dag figuurlijk muren afbreken. Ieder op haar eigen manier. Rianne komt uit een streng christelijk milieu en moet een muur afbreken om als lesbische uiteindelijk te trouwen met een vrouw. Amina groeit op in Marokko en trouwt op haar 17e in Nederland. Vijf kinderen en twintig jaar later is ze 'thuis bij zichzelf. Als je daar bent, kun je overal thuis zijn'. Rianne en Amina, twee van de vrouwen die op de tentoonstelling te zien zijn.

De geportretteerde vrouwen zijn tussen de 27 en 87 jaar, ze doorbreken taboes en doen vooroordelen teniet op allerlei terreinen: culturele achtergrond, seksuele voorkeur, gender, huidskleur, postuur, geloof en beroep. Ze strijden voor een ideaal dat ons allemaal aangaat of verbinden mensen die elkaar niet zo gauw opzoeken. Dat maakt deze verhalen van moed en doorzettingsvermogen herkenbaar, waar je ook woont. De vrouwen komen allemaal uit Utrecht, maar hun verhalen zijn universeel. Je vindt ze overal in Nederland en de wereld. 'Zij doen wat iedereen wil, maar niet iedereen durft'. En niet iedereen kan, denk ik.

<https://vrouwendiemurenafbreken.nl/tentoonstelling/>

Ik zag de tentoonstelling in het Huis van Eemnes en woonde een lezing van de auteur bij. Ze vertelde meeslepend over Trijn van Leemput en over drie van de geportretteerde vrouwen. Helaas is de tentoonstelling er niet meer, maar er is ook een boek met dezelfde titel. Het bevat 22 inspirerende verhalen, opgetekend door Véronique Konings, en 22 prachtige foto's, gemaakt door Ilvy Njiokiktjien.

Bent u ook een Trijn? was de vraag op een van de dia's die de auteur liet zien. Opgegroeid in een klein dorp op een voormalig eiland, met ouders die alleen lagere school hadden en ver weg van een middelbare school, heb ik wel een muurtje af moeten breken om te worden wat ze tegenwoordig 'eerstegeneratiestudent' noemen. Een klein muurtje dat in het niet valt bij de muren die de geportretteerde vrouwen slechtten. En van al die muren van al die vrouwen op de wereld die nog geslecht moeten worden. We hoeven alleen maar aan Iran te denken om te weten wat dat vraagt.

Maar ook kleine muurtjes afbreken helpt om je meer zicht op de wereld te geven. En, zoals Zuster Obstinata (De Ronde, 6 maart 2026) het formuleert: '*...verzet je tegen klein onrecht, want als je dat niet doet, wordt het te groot om er nog iets aan te doen.*'

Alice van Kalsbeek



Véronique Konings en Ilvy Njiokiktjien, Vrouwen die muren afbreken. 22 opbouwende verhalen. Uitgeverij Lente, 2022. Hardcover € 24,90.

De buigende groenteboer

Een Tsjechische groenteboer hangt in de tijd van de Sovjetbezetting een bord voor zijn winkelraam. Daarop schrijft hij de communistische leus 'Proletariers aller landen, verenigt u'. De groenteboer had zich kunnen verzetten tegen de Sovjets. Dat zou dapper zijn. Het zou wel het einde van zijn winkel en misschien van zichzelf betekenen. Hij had niets kunnen doen, zijn mond kunnen houden. Daarmee zou hij met zijn winkel kunnen overleven. De groentehandelaar kiest er met die spreuk op zijn winkel voor de bezetters te behagen, te pleasen. Hij buigt voor hen. Dat is misschien wel goed voor zijn handel, maar is dat ook goed voor zijn ziel?

Hoe dapper zou ik zijn? Zou ik vandaag in Rusland durven protesteren tegen Poetin? Zou ik dapperder zijn dan alle Russen die zwijgen uit angst voor repressie?

Wat zou ik doen in Amerika, het land waar miljardairs als Zuckerberg, Bezos, Musk als knipmessen buigen voor Trump, en waar andersdenkenden zich steeds onveiliger voelen.

Een vriendin van ons woont veertig jaar in Amerika. Ze zegt: als ik met vriendinnen in een café zit, fluisteren we als we het over de regering hebben. We zijn bang dat onze kritische opmerkingen gehoord en tegen ons gebruikt zullen worden.



Buig niet is de titel van een pas verschenen boek van Ad van Nieuwpoort, predikant en schrijver. Het verhaal van de groenteboer staat in dit boek. 'Bijbels tegengif voor nu' is de ondertitel van dit leesbare en actuele boek. In een tijd waarin tirannen het leven meer en meer lijken

te bepalen geeft Van Nieuwpoort zijn lezers handreikingen om 'geestelijk weerbaar' te worden tegen kwade invloeden die op ons afkomen.

Het boek kun je lezen als verzetsboek. Niet voor niets staan voorin de bekende woorden:

*Het volk dat voor tirannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen,
dan dooft het licht.*

(H.M. van Randwijk, 1909-1966)

Voor Van Nieuwpoort is de Bijbel de bron voor geestelijke weerbaarheid en verzet. In zijn boek verweeft hij beschouwingen over deze tijd met het Bijbelverhaal over Daniël, dat als spiegel voor deze tijd buitengewoon actueel is.

Daniël en zijn vrienden zijn op jonge leeftijd gedeporteerd naar Babylon. Daar passen ze zich langzaam aan, aan de nieuwe cultuur. Ze krijgen Babylonische namen. Ze zijn succesvol en maken carrière aan het hof. Het lijkt of ze hun oorsprong zijn vergeten. Tot er een moment komt dat de grote koning Nebukadnezar hen gebiedt te buigen voor een afgodsbeeld van de overheerser. Dat druist in tegen hun diepste rechtvaardigheidsgevoel en geloof. Dan is voor hen het moment gekomen om nee te zeggen en niet te buigen.

En wij, groenteboeren van onze tijd? We kunnen ons machteloos voelen tegenover al het kwaad van de wereld. We kunnen zoveel niet veranderen. We hoeven ook niet te buigen. We mogen steeds opnieuw levensmoed en hoop ontvangen. Ook uit het oude, actuele Bijbelboek. Daniël en zijn vrienden worden in de leeuwenkuil en in het vuur gegooid. Het verhaal zegt: leeuwen verslinden hen niet, vuur verteert hen niet. Dat lijkt te mooi om waar te zijn. Het betekent dit: de kwade geesten lijken wel sterk, maar de goede Geest is niet kapot te krijgen en zal steeds weer opstaan.

Job de Bruijn



Ad van Nieuwpoort, *Buig niet. Bijbels tegengif voor nu.* Uitgeverij Prometheus 2025. Paperback € 17,50. E-book € 10,99.

Labi en het verschil

Er is honger in het kamp in de oorlog.
Bewoners krijgen dunne soep met flintertjes
paardenvlees.

De Joodse schoolmeester, Labi,
weigert die soep te eten.

In zijn traditie is paardenvlees onrein.
Dat eet je niet.

Je hebt honger, eet toch, zeggen anderen.
Maar Labi zegt nee.

Waarom ben je zo vasthoudend?

Waarom zo koppig?

Dan antwoordt Labi:

er is verschil tussen rein en onrein,
tussen goed en kwaad, leven en dood.

Er zijn mensen die dat verschil kennen en
er zijn er die dat onderscheid zijn kwijtgeraakt.

Ik neem van hen geen soep aan.

Matthäus Passion

De Stichting Laren Klassiek organiseert in de Sint Jansbasiliek op Palmzondag 29 maart om 15.00 uur een bijzondere uitvoering van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach onder leiding van de nationaal en internationaal gelauwerde chef-dirigent Daniel Reuss.

Toegangskarten eerste rang € 67,50,

tweede rang € 57,50.

**MATTHÄUS
PASSION**
Johann Sebastian Bach
Zondag 29 maart 15.00 uur - Sint Jansbasiliek

Daniel Reuss - dirigent
Cappella Amsterdam
Orkest van de Achttiende Eeuw

Thomas Walker - Evangelist
Peggy Harvey - Christus
Bert Norbakken - sopraan
Marianne Beate Klitzland - mezzosopraan
Martin Logar - tenor

Tickets: larenklassiek.nl



Tussen waken, tussen dromen

Tussen waken, tussen dromen,
in het vroege morgenlicht,
wordt de steen van 't graf genomen,
horen vrouwen het bericht
dat door dood en duisternis
Jezus leeft en bij ons is.

Zij die zich als eersten buigen
over leven in haar schoot
zijn op Pasen kroongetuigen
van nieuw leven uit de dood.
Vrouwen hebben hem ontmoet,
weten zich bevrijd voorgoed.

Hanna Lam (1928-1988)

Collecterooster Blaricum

29-03 40-dagenactie BEL

02-04 40-dagenactie BEL

03-04 40-dagenactie BEL

05-04 Kerk in Actie – Noodhulp Soedan

Met hulp van de Lutherse Wereldfederatie biedt Kerk in Actie hulp aan ruim 17.000 mensen uit Soedan. Zij ontvangen keukengerei, zeep en wasmiddel, maandverband en tweedehands kleding. Ouders en kinderen krijgen voorlichting over de risico's die kinderen lopen op misbruik en mensenhandel. Op opvanglocaties kunnen kinderen sport, spel, onderwijs en traumahulp krijgen. Ook krijgen vluchtelingen wat landbouwmaterialen om in hun eigen onderhoud te voorzien.

12-04 Stichting Child

Stichting Child wordt al vele jaren gesteund door de kerkgangers van de protestantse gemeente Blaricum. De Stichting Child wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro-regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs, en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen.

19-04 Stichting De Hoop



Stichting De Hoop helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen. Stichting De Hoop werkt vanuit de visie dat naastbetrokkenen een belangrijk onderdeel kunnen zijn van het herstel van een cliënt.

College van Diakenen van de PGB

02-04 40-dagenactie BEL

05-04 40-dagenactie BEL

12-04 Vluchtelingenwerk Midden-Nederland



Van aankomst naar toekomst: vluchtelingenwerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden, zodat ook zij hun talenten kunnen inzetten en mee kunnen doen aan de samenleving. Dankzij de hulp van donateurs en vrijwilligers kan Vluchtelingenwerk helpen met het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.

19-04 Gooise Voedselbank

In Nederland leven nog steeds te veel mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken helpen degenen die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om de klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken ze samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren.



Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

College van Diakenen van de PGL



Protestantse Gemeente Blaricum

De Dorpskerk

Torenlaan 16, 1261 GD Blaricum
035 531 56 81

Kosters:

G. Miltenburg en M. van Dijk

Verhuur kerk:

H. van Schaik, 06 1530 6861
M. van Dijk, 06 5175 6913

Predikant:

Ds. J.A. Zeilstra,
Lindenheuvel 6, 1217 JW Hilversum
035 624 7449, zeilstar@xs4all.nl

Scriba:

H. Oort, 035 538 8277
scriba@protestantsegemeentebларicum.nl

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk:

Ds. P. Barnard, 06 1345 1757
Ds. C. van Dorp, 06 2503 7305

Website:

Correspondentieadres:
webredactie@protestantsegemeentebларicum.nl

College Van Kerkrentmeesters

Voorzitter: vacature

kerkrentmeesters@
protestantsegemeentebларicum.nl
Bank: NL45 RABO 0308 4012 39 of
NL71 INGB 0000 1446 30

t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Blaricum

Gedachtenisfonds:

Bank: NL 48 RABO 0332 4500 07
t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente te Blaricum

Ledenadministratie:

Mevr. A. Loenen-van de Meent, 06 8263 8480,
ledenadmin@protestantsegemeentebларicum.nl

Beheerder kerkhof:

H. van Schaik, Zwaluwenweg 1,
1261 GH Blaricum, 06 1530 6861,
kerkhofbeheer@protestantsegemeentebларicum.nl

College van Diakenen

Voorzitter:

M. de Hoop-Bergsma
diaconie@protestantsegemeentebларicum.nl
Bank: NL38 RABO 0139 8079 93, t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum

Jeugd en Kerk

Op dit moment is er geen crèche. Eén keer per maand is er kinderdienst in de Dorpskerk voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Via een groepsapp worden ouders geïnformeerd. Contact via Beatrijs: beatrijsbulder@hotmail.com

Kerkomroep

De kerkdiensten in de Dorpskerk zijn te zien (rechtstreeks of later) op internet: kerkdienstgemist.nl/stations/2263
U kunt ook de gratis app downloaden en kijken op uw telefoon of tablet. Via kerkomroep.nl kunnen de diensten direct of later worden beluisterd.

Van het consistorie

Bij de diensten

In de diensten van Palmzondag tot en met Pasen gaat ds. Jurjen Zeilstra voor. Afbeeldingen: Jan Toorop, Kruiswegstaties.

Palmzondag, 29 maart, 10.00 uur



Jezus troost de wenende vrouwen

Wij kennen het wel, wij weten niet beter: 'Heden hosanna, morgen kruisigt hem.' Wij die weten wat er gaat komen, wij schrikken misschien niet eens meer van de wrange paradox die in het lied van Palmzondag verborgen gaat. En moedigt Jezus niet zelf het enthousiasme aan? Kinderen roepen het spontaan: 'Hosanna voor de zoon van David!' Zij leven in het heden en weten niet van morgen. Kunnen wij die wonderlijke spanning aan die door deze weg van Jezus aan het licht wordt gebracht?

Thema: Het loflied van kinderen.

Schriftlezingen: Zacharia 9, 9-10 en 12, 10-14; Psalm 8 en Matteüs 21, 1-17.

Liederen: Psalm 24; Lied 301a; Lied 561; Lied 780; Lied 550; AWN I, 25 en Lied 556.

Er is kinderdienst. We gaan weer palmpaasstokken versieren en maken een mooie optocht door de kerk.

Witte Donderdag, 2 april, 19.30 uur

Zo zeer heeft Jezus het lijden niet willen ontwijken, dat Matteüs vertelt dat hij de pijn verdovende middelen van wijn en gal heeft geweigerd.



Jezus wordt van zijn klederen beroofd

Opnieuw kijkt hij ons aan wanneer hij wordt ontkleed, als de enige die werkelijk beseft wat hier gebeurt. Zijn aardse lichaam dat zal worden gedood zal hij afleggen. Het lichaam dat zijn God hem van nu af aan schenkt, zal op aarde bestaan in de eenheid van hen die in hem geloven. Miek Janssen schrijft: 'Twee kinderen zien naar Hem, het een begrijpend en vol ontzag, het andere zichzelf afvragend waarom dit alles is, meer nieuwsgierig dan bewogen.'

Thema: Haastig eten.

Schriftlezingen: Exodus 12, 1-11; 1 Korintiërs 5, 6-8; Matteüs 26, 17-25 en Matteüs 27, 34.

Liederen: Psalm 67; Psalm 116: 1, 2, 3 en 4; Psalm 114; Lied 618: 7; Lied 323; Lied 816; Lied 272; Lied 408a en Lied 565.

Wij vieren de Maaltijd van de Heer in een kring, met ongezuurd brood.

Goede Vrijdag, 3 april, 19.30 uur



Jezus sterft aan het kruis

Wat gebeurt hier? Als Jezus gestorven is, staat er een Romeinse centurion bij het kruis die volgens Lucas zegt dat deze mens een rechtvaardige was

(Lucas 23, 47). Matteüs hoort iets anders. Hij hoort de hoofdman getuigen dat Jezus Gods Zoon was (Matteüs 27, 54). Wat zegt ons dit? Jan Toorop heeft het in een van de mooiste afbeeldingen van zijn kruiswegstaties belangrijk gevonden deze centurion tussen de mensen die Jezus liefhadden te plaatsen. De gekruisigde zegent hen allen.

Thema: 'Hij was werkelijk Gods Zoon'.
Schriftlezingen: Jesaja 50, 4-11; Matteüs 26, 36-27,61; Jacobus 4, 11-5, 6.
Liederen: Lied 533; Lied 571: 1, 2, 3; Lied 565; Lied 558; Lied 941; Lied 560; Lied 585; Lied 575 en Lied 982.
Medewerking wordt verleend door de cantorij onder leiding van Richard Vos.

Paaswake, 4 april, 21.30 uur



Jezus wordt in zijn graf gelegd

Vanouds hebben christenen willen waken in de nacht voorafgaande aan het Paasfeest, om zo, als het kon met de stralen van de opgaande zon, de opstanding van Jezus Christus te vieren. En ook al is het in onze tijd niet voor iedereen mogelijk naar de kerk te komen (hopelijk kunnen zij die dit willen thuis meevieren), het blijft uiterst waardevol dit moment in de *Drie dagen van Pasen* vorm te geven door het lezen van verhalen uit het Oude Testament, waarin impasses worden overwonnen, onze doop te gedenken en het licht van Pasen te verwelkomen als opmaat naar het grote feest.

Thema: Christus ging als eerste.
Schriftlezingen: Genesis 7, 1-9 en 8, 1-14 en 9, 8-17; Genesis 22, 1-14; Exodus 14, 15-15,1; Jona 1; Ezechiël 37, 1-14; Jacobus 5, 7-12; Matteüs 27, 62-66; Romeinen 6, 3-11 en 1

Korintiërs 15, 1-8.

Liederen: Lied 599; Lied 322; Lied 547; Lied 168; Lied 155; Lied 612; Lied 523; Lied 351; Lied 342; Lied 598; Lied 637 en Lied 630.
Medewerking wordt verleend door een klein gelegenheidskoor onder leiding van Richard Vos: Annemiek Schrijver (alt), Margriet Vos (sopraan), Klaas Aantjes (bas) en Richard Vos (tenor).

Paasfeest, 5 april, 10.00 uur



Christus leidt de zielen langs scherpe rotsen

De opgestane Christus neemt onze zielen mee langs scherpe rotsen. De slingerweg tot de vrede van God is voor mensen als wij niet gemakkelijk begaanbaar. Maar de levende Jezus Christus is in staat ons bij de hand te nemen en tussen doornige struiken naar begaanbare paden te leiden. Jan Toorop heeft aan Dante gedacht: *Op 't midden van ons levenspad gekomen, / Kwam ik bij zinnen in een donker woud, / Want ik had niet de rechte weg genomen.* (*Divina Commedia, Canto I, 1*)
Het Paasfeest herinnert ons aan zijn handreiking. Hij nodigt ons uit tot het leven in Gods licht.

Thema: Langs scherpe rotsen.
Schriftlezingen: Psalm 139, 1-18; Kolossenzen 3, 1-4 en Matteüs 28, 1-10.
Liederen: Lied 645: 1, 4, 5; Lied 767; Lied 301e; Lied 624; Lied 607; Lied 625; Lied 628: 1, 6, 7; Lied 642 en À toi la gloire.
Met medewerking van Ruud Ootes (trompet) en Richard Vos (orgel).
Kinderen zijn hartelijk welkom in de kinderdienst.

Zondag 12 april komt ds. Erik Idema uit Nijkerkerveen. Hij is hoofdredac-

teur van *Kind op zondag en Kind op maandag*.

Zondag 19 april begroeten we ds. Heleen van Beelen uit Laren. Zij is sinds kort als ambulant predikant verbonden aan de Pauluskerk in Baarn.

Kinderdienst

Op 15 februari werd Lilou gedoopt, hier hebben we tijdens de kinderdienst natuurlijk aandacht aan besteed. Er lagen een dekentje en sokjes klaar als cadeautje namens de kinderen. Warme voetjes en iets om in te stoppen, als symbool voor geborgenheid, opdat ze zich niet alleen bij haar ouders en bij Hem geborgen voelt, maar ook binnen onze gemeente. De kinderen kregen allemaal een klein kaartje en een envelopje waar ze een wens voor Lilou op mochten schrijven, een mooie tekening mocht ook. Tijdens het knutselen hebben we het natuurlijk ook over de doop gehad: wat is dat nou eigenlijk en wat gaat er straks gebeuren in de kerk? De kaartjes werden aan het lint bij het cadeau gebonden en dat mochten de kinderen bij terugkomst in de kerk aan de ouders overhandigen. Voordat de doop begon mochten de kinderen ook helpen met water halen én mochten ze het uitgieten in het doopvont.

De eerstvolgende kinderdienst is op zondag 29 maart: Palmpasen! We gaan dan traditiegetrouw de palmpaasstokken versieren en daarmee in optocht een rondje door de kerk lopen. Op zondag 5 april is het Pasen en dan is er uiteraard ook een kinderdienst. Zou de paashaas dit jaar weer paaseitjes hebben verstopt in de kerk? De kinderen mogen het na de dienst zelf onderzoeken. De eerstvolgende kinderdienst daarna is op 24 mei (Pinksteren). Voor meer informatie kunt u terecht bij Beatrijs Bulder, 06 2437 3358 of beatrijsbulder@hotmail.com.

Tot ziens!
Beatrijs Bulder

Van de predikant

Pasen vieren is niet gemakkelijk. Dat is het nooit geweest. Pasen vieren vraagt iets van mij. Pasen vraagt mij om mijzelf te geven, opnieuw. En bewust mijzelf toe te wijden aan mijn taak, aan mensen, aan God. Ik kan alleen maar bidden: 'Ik geloof, kom mijn ongelooft te hulp.'
Van Gabriël Smit is dit gedicht:

Pasen

*Alles aan U doet nog pijn.
Drie dagen slapen is niet genoeg.
U bent wel opgestaan, maar te vroeg,
zelfs U kunt nog niet beter zijn.*

*U bent Uzelf nog niet, U bent
nog de tuinman, een man van
groen dat nog uitbotten kan,
nog niet klaar, niet herkend.*

*De zon gaat wel op, maar is
nog niet opgegaan, er hangt
nevel die naar U verlangt,
even bedeesd als Uzelf nog is.*

*U wijkt uit: 'Raak mij niet aan!'
Uw wonden trekken, wij hebben U
zo verschrikkelijk pijn gedaan.
Straks misschien kan het, niet nu.*

*Maar dat straks is genoeg, het moet
zeggen: U bent er al, maar
U komt. Haal diep adem, sta klaar.
Je hebt Mij altijd tegoe.*

Bijbel 66



We zijn net weer met een nieuwe groep begonnen. In circa twee jaar leest een groep geïnteresseerden de hele bijbel. De vorm is steeds thuis te lezen in een Bijbelboek en dit in vijf kwartier te bespreken o.l.v. ds. Jurjen Zeilstra. Hij schetst steeds beknopt de contouren van het betreffende Bijbelboek, de vraagstelling en de

meest relevante passages. Ook de uitwerking van het centrale onderwerp op de geschiedenis komt aan de orde. We bespreken in afwisselende volgorde Oude en Nieuwe Testament. Het moment van bijeenkomst is: woensdagochtenden, 9.15-10.30 uur, in Het Achterom, Achterom 1, Blaricum. Hebt u interesse, meld het ds. Zeilstra.

Uit de gemeente

Wij gedenken

Brigitte Jacqueline den Breejen

Op 24 februari overleed te Baarn Bri den Breejen. Zij was de zus van Ingrid. Bri werd geboren op 29 augustus 1960 in Saint-Germain-en-Laye in Frankrijk. Bri heeft heel lang geleefd bij Philadelphia aan de Naarderstraat in Hilversum en toen ze daar niet meer kon blijven is ze naar Amerpoort gegaan waar ze op het laatst aan de Eekhoornweg en het Muzeplein heeft gewoond. Daar is ze ongelofelijk goed en liefdevol verzorgd. Bri hield veel van tekenen. Zij vond het fijn om naar de kerk te gaan. In gedachten zie ik haar nog voor me zitten in de Regenboogkerk in Hilversum.



St. Brigid's Cross

Een klein voorval herinner ik me. We hebben eens tijdens de kerkdienst van 'rushes' (soort biezen) een St. Brigid's Cross gevlochten. Bri vond het prachtig dat het over haar naam ging. Bri was ook thuis in de Dorpskerk in Blaricum, waar haar zus Ingrid lang gewoond heeft. Op de kaart staan deze mooie woorden:
Als een vlinder zo vrij / voorbij de horizon / voor altijd weggevlogen.

Paula Stalling-Wildervanck de Blécourt

Op 7 maart is in haar woning te Baarn Paula Stalling-Wildervanck de Blécourt op 99-jarige leeftijd overleden.

Paula werd geboren en groeide op in Zutphen als de jongste van vier kinderen. Zij volgde een opleiding mensendieck en ging yogalessen geven in een tijd dat lang niet iedereen wist wat dat betekende. De een vond dat je yoga niet kon verenigen met je geloof, de ander dat het christelijk geloof afbreuk deed aan de levenskracht van yoga. Paula trok zich van alle kritiek niets aan; ze ontwikkelde zelfbewust haar levensovertuiging en gaf haar lessen met plezier. Samen met haar man Hans kreeg ze drie kinderen: Vera, Wouter en Eveline. Paula was een lieve, creatieve en zorgzame moeder. Ze woonde in Aerdenhout, later in Daltsen, om ten slotte in Baarn te belanden. In 1998 overleed Hans en moest ze alleen verder. Met verve is ze inhoud aan haar dagen blijven geven tot in de laatste levensfase, waarin ze vijf kleinkinderen mocht zien opgroeien en de achterkleinkinderen werden geboren. We hebben Paula toevertrouwd aan haar Schepper tijdens het afscheid, dat heeft plaatsgevonden op 13 maart in De Schaapskooi op Landgoed Drakenburg in Baarn.

ds. J. A. Zeilstra

Bloemengroeten



Foto: Bram Veerman

De bloemen gingen de afgelopen weken als groet van de gemeente naar mevrouw Huisman, als felicitatie naar de doopouders Jojanneke en Peter Ottevanger, als beterschapswens naar

Ank Hogebrug, Toosje Hoogenkamp
en Ineke Kievit.

Als u iemand wilt voordragen voor een
bloemengroet, neem dan contact op
met Beatrijs Bulder:

beatrijbulder@hotmail.com of stuur
een mailtje naar consistorie@
protestantsegemeenteblicum.nl

Cie. Kruispunt

'Samen op weg naar Pasen', vragen
we onze 70-plusbezoekers op Goede
Vrijdag 3 april een passend gedicht
mee te nemen naar de koffieochtend.
Vrijdag 17 april is er ook een koffie-
ochtend, van 10.00-12.00 uur.

En dan! Met betrekking tot het uitje
in de buurt op 30 april: Wat hebben
een arts, een MMA-kampioen en een
dragqueen met elkaar gemeen? Meer
dan je denkt. Ze stellen zichzelf na-
melijk dezelfde fundamentele vraag:
wat geeft het leven écht betekenis?
Samen met vijf andere markante
Utrechters zijn zij de gastcuratoren
van een zeer persoonlijke tentoon-
stelling in het Utrechtse Museum
Catharijneconvent.



Kaartjes zijn gereserveerd. Wij ver-
zamelen op donderdag 30 april om
13.00 uur op het Oranjewitje. We
vragen chauffeurs om mee te rijden.
U kunt zich aanmelden bij Tiny de
Wit, 06 2789 3104, Bep Boekensteijn,
bepboekensteyn@gmail.com of
Anne-Marie de Fouw 06 2123 0727.

College van Diakenen

Collecteverantwoording

Februari 2026

doel	cont. +bank	met uplift
01 Chr. blinden en slechtz. belangenvereniging	131,30	550
08 KiA Zuid-Soedan	196,68	600
15 Inloophuis Wording	258,20	1.300
22 Solidaridad	153,20	500
Totaal	739,38	2.950

Alle bedragen in euro's

Hartelijk dank voor uw gaven!

Pieter Schreur,
penningmeester diaconie

Stichting4life

Op 25 januari heeft Stichting4life
een presentatie gegeven tijdens de
kerkdienst. Onderstaand een korte
reactie van de stichting.



Foto: Stichting4life

*Namens Stichting4life willen wij u
hartelijk danken voor de gastvrijheid en
de oprechte belangstelling tijdens onze
presentatie op zondag 25 januari.
Zoals we hebben kunnen delen, zetten
wij ons sinds 2007 in om de cirkel van
armoede in de sloppenwijk Kibera te
doorbreken door middel van het
creëren van kansen voor jongeren in
de vorm van onderwijs en het facilite-
ren van werkgelegenheid.
In een omgeving die dagelijks grote
uitdagingen kent, vormt de school
voor de leerlingen een veilige haven.
Om hen de focus en energie te geven
die nodig is om te leren en uiteindelijk
door te stromen naar vervolgonder-
wijs, een beroepsopleiding en uit-
eindelijk werk, is een gezonde basis
essentieel.*

Van de Kerkenraad

De kerkenraad heeft vergaderd op 19
februari.

Er is helaas nog geen zicht op opvol-
gers voor de kerkrentmeesters, dus
de lopende zaken worden voorlopig
door de huidige kerkenraadsleden
waargenomen. In de persoon van
Frits Baan is er van buiten de kerken-
raad hulp gekomen voor het beheer
van de gebouwen. Ook Jan van
Vembde en Harry van Schaik zullen
waar nodig bijspringen.

De actie kerkbalans loopt goed, er
zijn al meer dan 110 toezeggingen
ontvangen. Iedereen die geholpen
heeft met het rondbrengen van de
brieven hierbij hartelijk bedankt. En
als u de toezeggingen per post te-
rugstuurt, wilt u er dan een postzegel
op doen? De strafport voor de kerk is
namelijk € 5,20 per brief.

De groothuisbezoeken zijn goed
bezoekt en er zijn fijne gesprekken
gevoerd. Op 17 februari was er weer
een maaltijd in de kerk; het was
erg gezellig, het eten was lekker en
ook hier werden goede gesprekken
gevoerd.

Er blijkt veel gebruik gemaakt te
worden van de mogelijkheid om de
kerkdiensten via 'kerkdienst gemist'
te volgen. Soms zijn er meer luiste-
raars dan mensen in de kerk.

Hartelijke groeten,
Pieter Schreur, voorzitter

College van kerkrentmeesters

Collecterooster

29-03 Eredienst
02-04 Geen collecte
03-04 Geen collecte
04-04 Geen collecte
05-04 Pastoraat eigen gemeente
12-04 Communicatiemiddelen
19-04 Koffiedrinken na de dienst



Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

Johanneskerk

Naarderstraat 5, 1251 AW Laren

Ontmoetingskerk

Kerklaan 41, 1251 JS Laren

Contactpersoon koster

Renee Kuperus, 06 5395 3458

Predikant

ds. Benedikte L. Bos
Bisschopswaard 3
1251 TX Laren
06 4137 3021
predikant@pglaren-eemnes.nl

Contactpersonen

Betty van Dillen, *scriba*
scriba@pglaren-eemnes.nl, 06 1635 2526

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk

Rieke Swaan, 06 2321 1508
Paula Cnossen, 06 4546 2229
vertrouwenspersoon@pglaren-eemnes.nl

Correspondentieadres

PGLE
www.pglaren-eemnes.nl
webmaster@pglaren-eemnes

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:
Renee Kuperus, Wally Moesweg 18
1251 AT Laren, r.kuperus@kuperus.nl,
06 5395 3458
Penningmeester:
Yvette Sollman-Zeegers, Schietspoel 33,
1251 XT Laren, penningmeester@pglaren-eemnes.nl,
06 1339 9929

Bank: NL39RABO0334939577
t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Reservering/huur kerk(zalen)
Renee Kuperus, 06 5395 3458

College van Diakenen

Voorzitter: Ruud Ham,
vzdiaconie@pglaren-eemnes.nl
Penningmeester: Jan van Hamond,
Geutoomserf 12, 3755 VN Eemnes,
jvhamond@xs4all.nl, 035 531 1888
Diakonie: NL47RABO0334902282
t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Zending
NL47RABO 0334 9022 82 o.v.v. Zending

Kerkelijk Bureau

H. Docter, Velthuisenlaan 21,
1251 KK Laren, 035 531 3983
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kinderdienst

Oppasdienst: Joke Duurland, 06 4644 8086
Kinderdienst: Leo Verhoef, 06 5188 7540
Godly play: Marjolijne Yska, 06 1262 4880

Uit de gemeente

Bij de diensten



Dennis Mohn – Een gebroken opstanding

Paascyclus

In de dienst van **Palmpasen** staat het thema 'mantel' centraal. Mensen leggen immers mantels neer op de weg waar Jezus op zijn ezeltje Jeruzalem mee binnentrok.

Ook Jacob de ezel zal weer zijn opwachting in de kerk maken en samen met kinderen en andere belangstellenden na de kerkdienst een rondje om de kerk lopen (zie ook pagina 15).

Witte Donderdag vieren we het Avondmaal in een kring in de Johanneskerk. **Goede Vrijdag** lezen we het lijdensverhaal en op **Stille Zaterdag** kijken we letterlijk en figuurlijk uit naar het licht dat alle duisternis overwint, en zingen we van Christus' opstanding. Alle drie de diensten van de Stille week zingt het koor onder leiding van Job de Bruijn.

Wij kunnen vieren, zingen, leven in vrijheid. Veel mensen niet. Daarom **waken** we met wie dat wil in de nacht van Stille Zaterdag naar Paaszondag. **Paasochtend** is er een paasontbijt en daarna vieren we Pasen in de dienst van 10.00 uur in de Ontmoetingskerk. In een feestelijke paasdienst zal er nog een bijzonder element zijn:

Fleur van der Zwaard zal gedoopt worden en belijdenis doen. We kijken uit naar een opgewekte dienst!

ds. Benedikte L. Bos

Paaswake

In de Paasnacht waarin we de opstanding van Jezus gedenken en vieren kun je meedoen aan een wake. Het is een eeuwenoud gebruik voor bezinning. Tegenwoordig zou je het een miniretraite kunnen noemen.

De viering van deze nacht begint op Stille Zaterdag 4 april om 21.30 uur in de Johanneskerk. Het licht van Pasen begroeten we door de nieuwe paaskaars aan te steken aan het paasvuur. Daarna gaan we met elkaar de nacht door, waarin gebed, stilte, zingen en creatieve activiteiten elkaar afwisselen, totdat de paasmorgen de nieuwe dag gaat lichten. Tijdens de nacht zal er ieder uur een korte meditatie worden verzorgd.

Twee bijzondere momenten in deze nacht verdienen het uitgelicht te worden: om 23.00 uur wandelen we van de Johanneskerk naar de Sint Jansbasiliek, waar pastoor Nico van der Peet ons zal vertellen over de kruiswegstaties in zijn 100-jarige kerkgebouw. De prachtige fresco's, gemaakt tussen 1925 en 1928 door Cornelis de Moor, zijn het bekijken meer dan waard. Zie <https://sintjanlaren.nl/wie-wij-zijn/sintjansbasiliek/>.

Rond 06.15 uur wandelen we van de Johanneskerk naar het Plantsoen in Eemnes, waar de laatste viering bij het vrijheidsmonument plaatsvindt en we buiten het vroege ochtendlicht van Pasen begroeten. De beeldengroep in brons van Peter Willem Zwart – drie kinderen die een rondans maken, waarbij twee andere kinderen de rots beklimmen en worden geholpen door de anderen – is symbolisch voor mogen spelen in vrede en vrijheid, waarbij ieder elkaar helpt en accepteert. Een inspirerend beeld om met Pasen te ervaren en de dag mee te beginnen, om mee te nemen als steun in de rug in deze tijd van onrust en oorlog.

Terug in Laren staat in de Ontmoetingskerk een paasontbijt klaar en zal aansluitend om 10.00 uur de paasviering plaatsvinden.

Aan alle onderdelen van de hierboven beschreven paasnacht in Laren en Eemnes, evenals de vieringen in de Stille Week op Witte Donderdag en Goede Vrijdag in de Johanneskerk, het paasontbijt en de paasdienst in de Ontmoetingskerk op 5 april kun je apart meedoen of juist het geheel ervaren. We hopen je te begroeten. Weet je van harte welkom.

Jan de Vries & Simonet Schoon



*Dansen in vrijheid,
oorlogsmunument in Eemnes*

Cantatedienst zondag 12 april 2026

Op de zondag na Pasen zal in de eredienst om **10.30 uur** in de Ontmoetingskerk de Lutherse mis BWV 236 in G integraal worden uitgevoerd door koor en orkest van de Bachcantorij Baarn onder leiding van Wouter Verhage.

De opbouw van de cantate is als volgt:

- *Kyrie eleison*, koor en orkest;
- *Gloria in excelsis Deo*, koor en orkest;
- *Gratias agimus tibi*, bas-solo, strijkers en continuo;
- *Domine Deus*, duet sopraan en alt, strijkers en continuo;
- *Quoniam tu solus sanctus*, tenor-solo, hobo en continuo;
- *Cum sancto spiritu*, koor en orkest.

De cantate zal omlijst worden met gebruikelijke elementen uit de eredienst zoals gebeden, schriftlezing, collecte en de zegen.

Een (uitgangs)collecte zal gehouden worden voor de onkosten van deze bijzondere dienst.

Vakantie predikant

Na de drukke paasperiode neem ik mijn 'zomervakantie' op. Dat betekent dat ik samen met Tjeerd weg ben van maandag 13 april tot en met zondag 3 mei.

In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met scriba Betty van Dillen (06 1635 2526, scriba@pglaren-eemnes.nl) die u in verbinding kan brengen met één van de vervangende predikanten.

ds. Benedikte L. Bos

In memoriam

Cornelia Helena van Schieveen

In de leeftijd van 87 jaar is in woonzorgcentrum De Zandzee te Bussum op 7 maart overleden Corinne van Schieveen. Zij werd geboren in Waarder (bij Woerden), waar haar vader en moeder een boerderij hadden, en groeide op samen met haar broer Adriaan en haar zus Coby. Corinne was actief als au pair in Londen, volgde een opleiding tot verpleegster, een vak dat zij met liefde uitoefende te Oslo, München en Gouda. Met haar man, van wie zij later zou scheiden, verhuisde ze naar Zuid-Afrika. Daar werd hun dochter Helen geboren. Na enige jaren in Amerika te hebben gewoond, kwam zij in Laren en was Corinne betrokken lid van de PGL. Zij genoot van haar kleinkinderen Gideon en Derek. Op 16 maart heeft de afscheidsdienst plaatsgevonden in de Johanneskerk te Laren, waarbij ondergetekende ds. Benedikte Bos verving wegens haar vakantie. Daarna was de begrafenis in haar geboortedorp Waarder.

De schatten van haar leven horen thuis in het Koninkrijk van God.

ds. J.A. Zeilstra

Bloemengroet



Foto: Rineke Ooykaas

In de afgelopen weken gingen de bloemen uit de kerk als gebaar van verbondenheid naar:

Bep de Boer - Laren
Martin Briër - Eemnes
Ina Sonneveld - Laren
Trees Talsma - Laren
Margret Haring - Eemnes
Ineke Fiorentinos - Laren
Mitchell van den Berg - Laren
Davina van Baaren - Eemnes

Wie iemand van binnen of buiten de gemeente wil voordragen voor de bloemengroet kan zich wenden tot: Rieke Swaan-Velthuijsen
06 2321 1508
riekeswaan@hotmail.com

Lekkerkerk

Iedere laatste donderdag van de maand wordt er door een groep enthousiaste vrijwilligers een maaltijd bereid voor mensen die gezamenlijk willen eten. De volgende maaltijd is op 26 maart. We kunnen 35 mensen kwijt, en helaas: vol is vol. De kosten zijn € 5.

Opgeven kan tot en met 22 maart op de lijst achterin de kerk of bij Ineke Yska, 06 1421 0212.

Paula van Hamond,
namens alle Lekkerkerkers

Voedselbank Laren/ Blaricum/Eemnes



Met de opbrengst van de collectes van de diaconie worden er voor de cliënten van de Voedselbank elke week verse groenten gekocht. Zij zijn daar heel blij mee, daar het voedselpakket meestal uit houdbare producten bestaat. Dit is dus een mooie en gezonde aanvulling. Dank voor jullie bijdrage.

Marjo de Jager

Ingezonden

Beste leden van onze kerkgemeenschap, heeft u iets bijzonders meegemaakt, een waardevolle ontmoeting gehad, een inspirerend moment ervaren of wilt u graag iets delen dat u heeft geraakt? Wij nodigen u van harte uit om uw verhaal, ervaring, getuigenis of reflectie te delen met onze gemeenschap.

Uw bijdrage, groot of klein, kan anderen bemoedigen, inspireren of helpen zich meer verbonden te voelen. Samen dragen we de verhalen die ons geloof, onze hoop en ons samenzijn vormgeven. Zo bouwen we aan een warme, gastvrije en verbonden kerkgemeenschap.

U kunt uw bijdrage sturen naar de redactie: onderweg@protestantsegemeenteblaricum.nl

Wij kijken vol verwachting uit naar wat u wilt delen.

Mitchell van den Berg



Bram-Willem Aernoutse stuurde ons een bericht uit 'Het Gooi en Omme-land' van 12 oktober 1950.

Primeur te Laren: knielbanken in de Gereformeerde Kerk

LAREN. De Geref. Kerk van Laren is de eerste Geref. kerk in ons land, die knielbanken heeft ingevoerd. Zondag j.l. zijn deze banken in gebruik genomen. De kerkgangers die dit wilden, konden dus knielen, en er waren er ook die dit deden. Het zijn prachtige nieuwe banken, met een klein plankje met bruine bekleding, waardoor voor elke kerkganger het knielen mogelijk wordt gemaakt.

De redactie heeft nagevraagd of er in de verborgen ruimtes van de Johanneskerk nog knielbanken te vinden waren. Maar helaas ...

Van de diaconie

Collecteverantwoording

04-01 Hulp Dichtbij	344,40
11-01 KiA Oekraïne	252,90
25-01 Hospice Huizen	364,50
01-02 KiA	378,75
08-02 KiA Zuid-Soedan	460,30
15-02 KiA Binnenl. diaconaat	303,85

De diaconie vult de collectes zo nodig aan tot € 400.

Met vriendelijke groet,
Jan van Hamond

Van de Kerkenraad

In de kerkenraadsvergadering van februari waren we bijna voltallig. Mooi om mee te maken en fijn dat er geen zieken waren.

De vergadering begon met een bezinningsmoment dat verzorgd werd door Benedikte. We waren een moment stil en Benedikte las uit Matteüs 4, over Jezus en de verzoeken in de woestijn. Daarna mochten we zelf noteren wat wij in onze kerk zagen als 'woestijn': zorg, moeite en dorheid. De tweede vraag was of er ook tekenen van hoop zichtbaar zijn.

Als zorg zagen de meeste kerkenraadsleden het geringe aantal jongeren en kinderen dat naar de kerk komt. De kerkdiensten sluiten niet meer aan bij hun belevingswereld. Verder werd genoemd dat de kerk meestal naar binnen gericht is. En de vraag werd gesteld of we ons bewust zijn van de stille armoede die er ook is in Laren en Eemnes.

Als tekenen van hoop werden genoemd het omzien naar elkaar, dat is een grote kracht van onze kerk. Het is fijn dat er veel vrijwilligers in onze kerk zijn en dat er veel activiteiten georganiseerd worden, zoals gespreksgroepen, de kinderdienst, de 30-plusgroep en het koffiedrinken na de dienst, waar veel mensen voor blijven. Iemand verwoordde het als volgt: *De hoop is groter dan de dorheid.*

Na deze leerzame opening richtten we ons op de meer zakelijke kant. We spraken over toekomstige vacatures: van een aantal kerkenraadsleden loopt de ambtstermijn in september af. Gelukkig besluiten de meeste leden om door te gaan met het werk in de kerkenraad. We gaan nog wel op zoek naar een jeugdoudersling en een oudersling voor de wijk Laren West. Tevens zoeken we in Laren contactpersonen voor de wijken.

We hebben het gehad over de vorm van het vieren van het avondmaal, lopend of in een kring. Bij beide vormen zijn er voor- en nadelen te bedenken. Bij het vieren in de kring wordt de saamhorigheid intens erva-

ren, nadeel is dat het voor sommige mensen lang staan is. We besluiten om de vormen af te wisselen. De diaconie beslist per keer voor welke vorm gekozen wordt. Bij het vieren van het avondmaal in de kring is de koffietafel verplaatst. Die staat nu voor de wand van de keuken. Dat wordt als ruimtelijk ervaren en voortaan blijft de tafel ook zo staan.

Als deze Onderweg verschijnt, is het bijna Pasen. Op pagina 11/12 leest u over de verschillende vieringen die in de paastijd gehouden zullen worden.

Namens de kerkenraad wens ik u goede en vredige Pasen toe.

Betty van Dillen

| Kerkasiel

Wij luiden de klok voor 400 gewortelde kinderen
Impressie van een extra viering van Kerkasiel op 6 maart 2026, 20.00-22.00 uur.

ds. Kasper Jager, predikant van de Open Hof in Kampen schreef in de nieuwsbrief van Kerkasiel: 'Vandaag, donderdag 5 maart, schuilen Aleksa, Amelia, Ariana, Aram, Karina en Aleksandr Babayants 469 dagen bij ons in de Open Hof. Nog maar 31 dagen tot Pasen. Op Eerste Paasdag duurt de doorgaande viering van Kerkasiel dus precies 500 dagen. Om 14.00 uur brandt de tafelkaars dan precies 12.000 uur. Dat is gelukt dankzij de inzet van inmiddels meer dan 2500 vrijwilligers, voorgangers en muzikanten die uit alle hoeken van Nederland naar Kampen reizen en hun steentje bijdragen.' Vijftien maanden is lang: tijd voor een extra viering, om dankbaarheid te tonen en informatie te geven over de stand van zaken. En om gelegenheid te bieden vragen te stellen.

Meer dan 300 belangstellenden kwamen naar de viering. Het werd een vrolijke, hoopvolle, warme viering met een welkom op klanken van muziek

van Carole King, Leonard Cohen en Nina Simone, gespeeld door de Open Hof Houseband. De familie Babayants was ook aanwezig. Aram (zoon) zei: 'Het gaat goed met ons, maar het kan altijd beter. Door niet steeds te focussen op het probleem, maar op God en iedereen die ons hier doorheen helpt, kunnen wij het volhouden.' Duidelijk werd hoe breed gedragen Kerkasiel is. Ria Pool, een humanistische voorganger, opende de viering. Via haar netwerk waren contacten mogelijk met Freek en Hella de Jonge, Job Cohen, Sylvana Simons en Hans Spekman, die allen meewerkten aan een viering. Dat is belangrijk voor de publiciteit.

Met hulp van een externe campagneleider wordt de politiek in Den Haag bewerkt om in actie te komen. Inmiddels ligt Kerkasiel wel op bijna alle fractietafels, zeker op die van links tot en met het politieke midden. De fractie van GroenLinks-PvdA is het meest concreet met de toezegging om naar Kampen te komen. ds. Kasper Jager verzekerde de toehoorders dat de Open Hof het volhoudt; de familie Babayants is daarbij leidend. De viering werd afgesloten met het doorgeven van het licht, aangestoken aan de Paaskaars.

Terug naar je bron
Zaterdag 7 maart van 16.00-18.00 uur verzorgden leden van de PGLE en een aantal leden van de RK Parochie van Eemnes een viering bij Kerkasiel.



Om 16.00 uur namen we de brandende kaars in ontvangst van onze voorgangers.

Als thema was gekozen 'Terug naar je bron, maak gebruik van je kracht!' Jan de Vries en Simonet Schoon waren de inleiders. Zij gebruikten een replica van een schilderij dat bij hen thuis hangt met Jezus die over het water loopt (zie afbeelding). Het is geschilderd door Caroline, een cliënt van Amerpoort/Eemhart, een organisatie voor zorg aan mensen met een beperking, lange tijd de werkgever van Jan als geestelijk verzorger.



In een open sfeer vertelden we elkaar wat het schilderij bij ons oproept. We lazen Matteüs 14, 13-35 over de wonderbare spijziging, deden een korte meditatie over 'terug naar je bron' en even mochten we ervaren wat het betekent om over water te lopen en water als levensvocht te drinken.

Ter afsluiting zongen we nog een paar liederen uit het Liedboek. Daarna gaven ook wij de brandende kaars door aan de volgende groep.

'Het was goed om hier weer te zijn, het was een mooie dienst met veel aandacht en tijd voor elkaar. Je bent hier met een doel maar je krijgt er ook veel voor terug.' (een deelnemer)

De volgende bezoeken aan de Open Hof zijn gepland op:
Stille Zaterdag 4 april, 14.00-16.00 uur; maandag 11 mei, 16.00-18.00 uur.

Meer informatie volgt in de Nieuwsbrief.

Coby de Jager

Tom en Sara willen meer weten over de kerk



De ouderling

Ook tijdens de kerkdienst snappen Tom en Sara niet alles. Wie is toch die mevrouw die iedereen welkom heet en waarom geeft ze de dominee een hand aan het begin en het eind? Na de dienst staat ze naast de dominee en geeft iedereen ook een hand. Als de rij klaar is, gaan Tom en Sara naar haar toe. Ze geven haar een hand. 'Ik ben Lotte,' zegt ze. 'Waarom doe jij al die dingen tijdens de kerkdienst?', vraagt Tom. 'Ik ben de ouderling', zegt Lotte, 'weet je wat dat is?' Tom en Sara schudden hun hoofd. Lottelacht. 'Dat wist ik ook heel lang niet hoor,' zegt ze. 'Ik zit in de kerkenraad. Wat dat is moet je maar aan de voorzitter vragen, maar ik kan je wel vertellen wat ik doe.'

Op zondagmorgen mag ik de mensen welkom heten. Dan vraag ik altijd of een kind de kaarsen op de tafel aan wil steken. Daarna geef ik de dominee een hand. Dat is omdat we als kerkenraad eigenlijk zeggen dat de dominee namens ons spreekt. We staan er achter. Ook doe ik de mededelingen over wat er in de kerk allemaal gebeurt, wie de bloemen van de kerk krijgen, waarvoor er gecollecteerd wordt en of er nog andere dingen in de week gebeuren die bij de kerk horen. Ik mag jullie ook ophalen uit de kinderdienst. Dan kan ik vast een klein beetje zien wat jullie gedaan hebben, dat vind ik altijd leuk. Aan het einde van de dienst geef ik de dominee weer een hand en wens ik bij de uitgang iedereen een goede zondag.'

Marjolijne Yska

Palmzondag

Op 29 maart 2026 vieren we Palmpasen. De kinderen gaan voor het begin van de kerkdienst al naar de bovenzaal. Daar horen ze eerst het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Daarna gaan we palmpaasstokken versieren. Alle kinderen mogen meedoen. Wie nog een palmpaasstok heeft, mag die meenemen om hem opnieuw te versieren. Wie er nog geen heeft, krijgt er een van de kerk.

We versieren de stok met vrolijke kleuren en hangen er allemaal symbolen aan die verwijzen naar het paasverhaal, bijvoorbeeld een mantel en een ezel.

Aan het einde van de kerkdienst gaan we met onze stokken naar de kerkzaal en we sluiten af met een optocht achter Jakob de ezel aan. Je hoeft je niet aan te melden, we vinden het leuk als je meedoet.

Leo, Joke, Famke, Marjolijne en Ineke

Van de leiding van de kinderdiensten:

UITNODIGING

Vind je het leuk om op paasmorgen samen met anderen te ontbijten, dan ben je van harte uitgenodigd voor het

Paasontbijt

op 5 april, om half 9
in de bovenzaal van de Ontmoetingskerk
Leeftijd is niet belangrijk, iedereen is welkom.

Meld je wel even aan,
dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Er ligt een intekenlijst achterin de kerk.
Je kunt ook bellen naar
Ineke Yska: 06 142 102 12,
of mailen naar inekeyska@gmail.com

De kerkdiensten in de Ontmoetingskerk worden uitgezonden via kerkomroep.nl en zijn ook te volgen via Facebook en YouTube. Diensten van de Dorpskerk zijn te zien via kerkdienstgemist.nl/stations/2263. U kunt ook de gratis app downloaden.

Zondag 29 maart 2026, Palmvasen

De Dorpskerk	10.00 uur	ds. J. A. Zeilstra
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. Benedikte Bos
Theodotion	10.30 uur	ds. R. Buijs

Donderdag 2 april 2026, Witte donderdag

De Dorpskerk	19.30 uur	ds. J. A. Zeilstra, HA
Johanneskerk	19.30 uur	ds. Benedikte Bos, HA

Vrijdag 3 april 2026, Goede vrijdag

De Dorpskerk	19.30 uur	ds. J. A. Zeilstra
Johanneskerk	19.30 uur	ds. Benedikte Bos
Stichtse Hof	10.45 uur	pastor I. Duursma

Zaterdag 4 april 2026, Stille zaterdag

De Dorpskerk	21.30 uur	ds. J. A. Zeilstra
Johanneskerk	21.30 uur	ds. Benedikte Bos

Zondag 5 april 2026, Pasen

De Dorpskerk	10.00 uur	ds. J. A. Zeilstra
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. Benedikte Bos
Stichtse Hof	10.45 uur	ds. M. Randt

Zondag 12 april 2026

De Dorpskerk	10.00 uur	ds. Erik Idema
Ontmoetingskerk	10.30 uur	ds. Benedikte Bos

Zondag 19 april 2026

De Dorpskerk	10.00 uur	ds. H. van Beelen
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. C. van Dorp



Foto: Bram Veerman

ONDERWEG

Onderweg is een uitgave van de Protestantse Gemeente Blaricum protestantsegemeentebларicum.nl en de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes pglaren-eemnes.nl

Redactie

J.A. Zeilstra, B. L. Bos, B. Veerman
A. van Kalsbeek (eindredactie)
C. de Jager

Correctie

S. Visser

Fotografie

R. Ooykaas, H. van Schaik,
B. Veerman

Opmaak en druk:

Drukkerij J. Bout & Zn, Huizen

Bezorging / Abonnementen

Protestantse Gemeente Blaricum:
L. van Deutekom, 't Erf 8,
1261 NB Blaricum, 06 4297 1845
leo@vandeutekom.org

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes:

H. Docter, Velthuisenlaan 21,
1251 KK Laren NH, 035 531 3983
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kopij insturen

Kopij voor alle rubrieken sturen naar:
onderweg@protestantsegemeentebларicum.nl

Vermeld in de onderwerpregel altijd voor welk onderdeel de kopij bestemd is (PGLE of PGB) en zo mogelijk voor welke rubriek. Instructies voor het aanleveren van kopij kunt u bij de redactie aanvragen.

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten bij ruimtegebrek en om aangeboden berichten niet te plaatsen.

Data waarop de kopij bij de redactie binnen moet zijn en de verspreidingsdata voor de volgende nummers:

Nr	Kopij	Verspreiding
04	wo 08-04	za 25-04
05	wo 13-05	za 30-05
06	wo 17-6	za 04-07

De sluitingsdatum voor inzending van kopij voor het eerstvolgende nummer van Onderweg is:

WOENSDAG 8 APRIL 2026