



ONDERWEG

Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum | 42^e jaargang - nummer 4 | april 2026

In de dagen tussen herdenken en vieren zoeken we naar woorden die recht doen aan beide. Rond 4 mei staan we stil bij wat gebroken is, bij het zwijgen en het gemis. Op 5 mei: het gedenken van de vrijheid. En met Pinksteren vieren we dat er opnieuw woorden gegeven worden: zacht als adem, krachtig als wind, die mensen weer doen opstaan. In dat spanningsveld – tussen stilte en spreken, tussen herinneren en nieuw begin – klinkt dit gedicht, geschreven door **ALLEKE WIERINGA** (Remonstrants predikante) als een zoektocht naar woorden die helen, dragen en leven geven.



Weer staan

Woorden zoek ik,
hele zachte, lichte woorden.
Woorden die zó klinken,
die zó open
en zo doorzichtig zijn
dat de zon
er doorheen kan schijnen.
En dat die zon dan
je schouders,
die al zoveel torsen,
warm maakt en zacht.
En jij dan je rug recht
en je weer opricht,
als een glanzende krokus
die alleen maar wil baden
in licht – licht – licht!
Dat het schelle en heldere
van de zon in de lente
je ogen doet knippen,
je met tranende ogen
kijkt om je heen
en je ziet weer als nieuw
wat in sleurse gewoonte
z'n kleurkracht verloor.

Woorden zoek ik
die als tedere watterf
de verre gewesten
van jouw lieve verlangen
uit je vergetelheid sluieren,
zodat je weer weet,
zodat je weer voelt:
hier doe ik het om,
zo was ik, zo ben ik:
laat mij dit weer zijn.
Woorden zoek ik.
Zachte moedige schuchtere woorden
die het zeker niet
altijd weten.
Woorden die zelf nog
aan 't zoeken zijn.
Hoe... hoe wil je...
dat ik... als je pijn hebt...
hoe dan?
Dat jij weet
dat ik weet.
Dat piepkleine zetje
waardoor jij
weer gaat staan.

Ombra della sera

De Zwitserse beeldhouwer Alberto Giacometti (1901-1966) is beroemd om zijn smalle langgerekte bronzen surrealistische figuren. Ze staan rechtop stil, of komen plechtig, met een grote stap op je af. Afgelopen herfst bezocht ik in Vence (Zuid-Frankrijk) het prachtige museum Fondation Maeght en was weer diep onder de indruk van deze iconische gestalten. Giacometti heeft zich laten inspireren door oude Etruskische beelden, waarvan het beeldje dat 'Ombra della sera' (Avondschaduw) wordt genoemd, het bekendste is. Dit waren grafgriffen (ca. 300 v. Chr.) van een vele eeuwen oude beschaving, maar niemand weet precies waarom de oude Etrusken de beelden juist deze vorm hebben gegeven. Door de lokale Toscaanse bevolking, die er wel eens eentje vond bij het bewerken van een akker, werden ze vaak als waardeloos gezien en soms zelfs als haardpook gebruikt. Maar vandaag de dag worden ze als van onschatbare waarde beschouwd, en zijn ze te bewonderen in het museum van Etruskische oudheden in Volterra.

Voor Giacometti vertolkten zijn melancholische beelden in alle kwetsbaarheid de vasthoudendheid van mensen, gebutst en 'versmald' door de grillige omstandigheden van het leven. Zij waren in zijn ogen niet klein te krijgen en hij keek naar hen op met respect in hun kracht en doorzettingsvermogen.

Anderen hebben zich bij het staan voor deze beelden tot bescheidenheid genoopt gevoeld, alsof hun ogen tekort schoten de essentie van wat zij zagen te omvatten. Iemand schreef: 'Alsof de iele, eenzame gestalten, als ik er te lang naar keek, zouden verdwijnen.' Is wat hier wordt verbeeld dat de essentie van de ander zich ten enenmale aan mijn op begrijpen gerichte blik onttrekt?



De filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995) heeft het zo beleefd dat de beelden van Giacometti de aandachtige beschouwer tot het inzicht brengen dat de andere mens tegenover je op je afkomt van oneindig ver weg. Terwijl ik de ander aanzie en contact maak met mijn ogen, ontstaat het besef dat er een absoluut verschil is. Dat besef maakt mij voorzichtig. Niet ik bepaal wat die ander moet doen. Er is, zegt Levinas, een fundamentele asymmetrie. De ander die mij aanziet, als het ware van bovenaf, doet een appèl op mij, wil serieus genomen worden. Ja, de ander heeft in beginsel zelfs 'recht' op mijn aandacht, wil aangekeken worden.

Achter die ander mogen wij het mysterie van De Ander zien. Het absolute appèl leidt ons tot een Godsbesef, niet logisch bewijsbaar of ontologisch gefundeerd, laat staan dogmatisch af te dwingen, maar wel ethisch onmisbaar. Het vanuit respect een ander verlangen nabij te zijn, betekent nooit zijn of haar leven overnemen, maar wel in alle eerlijkheid beschikbaar zijn. Zo heeft Jezus, als messiaanse plaatsbekleder, zichzelf geïdentificeerd met de hongerige, de dorstige en de vreemdeling (Matteüs 25). Hij staat op in hen.

Jurjen Zeilstra



Collecterooster Blaricum

26-04 Hospice Kajan

Een warm huis met deskundige zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren: dat is Hospice Kajan.

03-05 Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC)

Meer dan tweehonderd vrijwilligers en een klein coördinerend team vormen samen Stichting HVC, een bondgenoot voor vervolgte christenen. Juist vervolgte christenen hebben behoefte aan goed Bijbels onderwijs. Daarom trainen we lokale voorgangers, die gaan waar anderen dat niet durven.



Kinderen in Iran

10-05 Goede Buren Eemnes

Het doel van Stichting Goede Buren Eemnes is het verlenen van hulp en bijstand aan mensen die vanuit het buitenland in Eemnes komen wonen, in het bijzonder vluchtelingen en statushouders, die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Goede Buren Eemnes heeft als vaste activiteit het wekelijkse Taalcafé in het Huis van Eemnes en stelt, als een nieuwe inwoner dat wil, een buddy ter beschikking.

17-05 Rabbis for human rights

Dit is een Israëlische NGO van rabbijnen en rabbijnstudenten uit diverse joodse tradities, die zich tot taak heeft gesteld de mensenrechten in Israël en de Palestijnse gebieden te verbeteren en te beschermen.

24-05 Hospice Kajan

Zie boven.

College van Diakenen van de PGB

Collecterooster Laren-Eemnes

26-04 Stichting Viore



Tentoonstelling van kinderen die ouders met kanker hebben.

Viore is een gastvrij centrum voor iedereen die leeft met kanker. Of je nu zelf kanker hebt (gehad), naaste of nabestaande bent, bij Viore kun je binnenlopen voor informatie, een luisterend oor, lotgenotencontact en overige activiteiten.

03-05 KiA - Myanmar

Door het voortdurende geweld in Myanmar tussen leger en rebellen, zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen in eigen land, maar ook naar buurland Thailand. Alleen al in de omgeving van Mae Sot, net over de grens, verblijven 250.000 mensen uit Myanmar met hun gezinnen. Daar biedt een kliniek gratis medische hulp aan mensen die geen geld hebben. Ook vanuit mobiele klinieken wordt medische hulp geboden.

10-05 Oecumenische dienst Dorpskerk Blaricum

17-05 Edukans – Kenia

Meisjes in Kenia staan met 3-0 achter op jongens. Een ongelijkheid met grote gevolgen. De helft van de Keniaanse meisjes stopt voor haar veertiende met school. Edukans verbetert het onderwijs en traint docenten in het geven van lessen op sociaal-emotioneel gebied en in het begeleiden van jonge moeders.

24-05 KiA - Cuba

In Cuba is er een tekort aan voedsel, brandstof en elektriciteit. Jongeren en goed opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken leven eenzaam in schrijnende omstandigheden. Cubaanse kerken bieden pastorale en diaconale hulp, zoals een gaarkeuken.

College van Diakenen van de PGLE

Sta op, doe recht, luister echt!

Sta op, doe recht, luister echt! We scandeerden het regelmatig, vrijdag 20 maart 2026, bij het Rode Lijn Protest op het plein voor het hoofdkantoor van de PKN in Utrecht, waar ik met twee andere leden van de PGL E aanwezig was. Rechtdoen aan Palestijnen in Gaza en op de Westbank en daar een uitspraak over doen, was de oproep aan het PKN-bestuur. Een oproep die aan alle Europese kerken was gedaan door de Lutherse predikant op de Westbank, Isaac Munther. In haar inleiding sprak Janneke Stegeman: 'De genocide in Gaza moet leiden tot gevaarlijke vragen aan onszelf over hoe we ons laten voorstaan op internationaal recht, gelijkwaardigheid, democratie en dat ook graag verbinden met ons geloof. Het is niet dat het 'even' is misgegaan met Gaza, of dat we buiten dat geweld staan.' Dat vraagt om bezinning: Waar staan wij als kerk voor?



We luisterden naar verschillende sprekers en zongen liederen, terwijl er naast ons – met een afgebakende ruimte ertussen – een groep leden van diezelfde PKN, zwaaiend met Israëliische vlaggen, opriepen tot steun aan Israël. Wij zongen 'Als alles duister is' en 'May there be peace in my heart', aan gene zijde van de rood-witte linten klonken psalmen.

Aan het slot van de bijeenkomst bliezen we bellen. Symbolen voor woorden die meer voorstellen dan ze bewerkstelligen, die even betoveren, maar dan uiteenspatten en verdwijnen, aldus spreker Chris Kors, die eindigde met de Franciscaanse Zegenbede.

Moge God ons zegenen met ongemak bij gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige verhoudingen, zodat we diep vanuit ons hart mogen leven.

Moge God ons zegenen met woede bij onrechtvaardigheid, onderdrukking, en uitbuiting van Gods schepselen, zodat we mogen werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.

Moge God ons zegenen met tranen om te vergieten voor hen die lijden aan pijn, verwerping, honger en oorlog, zodat we onze handen kunnen uitstrekken om hen te troosten en om hun pijn in vreugde te veranderen.

En moge God ons zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat we een verschil kunnen maken in de wereld, zodat wij kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het niet gedaan kan worden.

(Toegeschreven aan Ruth Fox, Benedictines, 1985)

Alice van Kalsbeek

MELVIN VLOT, programmamaker, kunstenaar, theoloog en meer (<https://www.melvinvlot.nl/>) sprak tijdens het Rode Lijn Protest de volgende woorden uit:

Woorden zijn van waarde en de roep om recht en het gebruik van de juiste woorden is al decennialang gaande

juist nu, in een tijd waarin op globale schaal vakkundig en massaal aan waarheidsontmanteling wordt gedaan

waar het creëren van een eigen versie van het verhaal en daarmee een eigen moraal wel tot kunstvorm lijkt te zijn verheven

in zo'n tijd is het van belang om de kracht van woorden terug te kapen

om opnieuw eigenaarschap te claimen van betekenissen die verloren zijn gegaan

én om het beestje, of laat ik gerust zeggen het beest,

bij de naam te noemen. Om te erkennen dat er sprake is van illegale bezetting, apartheid en etnische zuivering door de staat Israël

en ja, gewichtige woorden moeten gewogen worden maar niet om er na lang wikken en wegen een steen zonder aanstoots van te maken

nee, woorden weeg je en slijp je om ze met zorg en aandacht vlijmscherp te maken

scherp genoeg om door de leugens heen te prikken ontwikkeld door lobbyisten en zionisten

valse narratieven die in achterkamertjes worden gesmeed vragen niet om zorgvuldige behandeling, maar om radicale ontmanteling

steel de taal terug, zonder angst om radicaal genoemd te worden

want dat is wat er wordt gezegd: wie radicaal is houdt van verzet en daarmee van geweld en dat is makkelijk weg te zetten

maar let wel: verzet is niet hetzelfde als geweld het is het tegenovergestelde Verzet is de weigering om mee te spelen volgens de regels van een gewelddadig spel

het is het bord oppakken en het omvergooien om vervolgens temidden van de brokstukken te bouwen aan een nieuw systeem met nieuwe regels

dat omvergooien van tafels, juist op heilig geachte plekken doet je misschien aan een specifiek iemand denken mij ook

en hij is voor velen hier vandaag hét voorbeeld en de belichaming van het woord 'solidariteit'

een woord dat teruggekaapt moet worden want solidariteit is nooit vrijblijvend

solidariteit blijft nooit bij woorden alleen en ook niet bij een arm om de ander heen het is het onvoorwaardelijk bevragen van een onrechtvaardig systeem het onbevreesd aanspreken van de onderdrukkende macht solidariteit is een gezamenlijke, dynamische, transformatieve kracht

solidariteit is niet alleen het benoemen van de pijn het is je eigenbelang aan de kant zetten om jezelf te plaatsen in de schoenen van de ander

want pas dan kun je zien met welk onrecht je te maken hebt en dat je er misschien, toen je nog niet in deze schoenen stond zelf een onderdeel van was, maar dat zie je nu pas

woorden zijn van waarde en daardoor kwetsbaar maar laat die gedachte je er nooit van weerhouden om de juiste woorden te gebruiken

zwijg niet uit angst, nee juist dan: spreek je uit, schrijf, zing, praat en laat je woorden te allen tijde gepaard gaan met daadkracht

want er bestaat geen solidariteit zonder verantwoordelijkheid

Gelegenheidskoor voor oecumenische dienst op zondag 10 mei, 11.00 uur



Zondag 10 mei aanstaande is er een oecumenische dienst van de BEL-kerken in de Dorpskerk van Blaricum. Kapelaan Mikel Palic en ds. Jurjen Zeilstra gaan voor.

De cantorij van de Dorpskerk levert een bijdrage aan deze dienst, maar zou het geweldig vinden als haar gelederen voor deze gelegenheid worden uitgebreid met zangeressen en zangers uit de deelnemende kerkgemeenschappen.

Het gelegenheidskoor zal onder leiding staan van de cantor van de Dorpskerk Richard Vos.

Als u of jij mee wilt zingen in dit koor, dan graag opgeven bij Richard: foximperium@me.com.

Er wordt gerepeteerd op woensdagen: **22 april**, **29 april** en **6 mei**, in de consistoriekamer van de Dorpskerk, 18.30-20.00 uur. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Iedereen die mee wil zingen is welkom!

Anneke van 't Hull

De weggestopte Koets

Als kind woonde ik Den Haag en op Prinsjesdag (geen school) mocht ik me graag vergapen aan de Gouden Koets. Ik vond het prachtig. Veel goud en over de hele Koets afbeeldingen die ik niet begreep. Dankzij dorpsgenoot Jan de Bruijn is dat nu veel beter. Hij schreef een boek over religie en politiek in ons land, en dan met name over de rol die dominees in de politiek speelden. Die rol was belangrijk. Je kon geen politieke of maatschappelijke organisatie noemen of er was wel een dominee bij betrokken.

Neem bijvoorbeeld de Gouden Koets. Een initiatief van de Vereniging van het Amsterdamse Volk. Erevoorzitter van de Vereniging was de in de Jordaan populaire predikant dr. J. Th. de Visser. De Koets was een geschenk aan prinses Wilhelmina toen zij in 1898 achttien jaar en koningin werd. Bij de overdracht had De Visser de feestrede gehouden.

Ik weet niet wat De Visser bij die overdracht allemaal gezegd heeft, maar als ik de panelen van de Koets zie, kan ik me dat wel zo ongeveer voorstellen. De Koets is een hoogtepunt van Nederlands triomfalisme. Met in het middelpunt niet de familie Oranje (het blijft een Amsterdams geschenk), maar de Nederlandse burgers die hulde brengen aan de Nederlandse maagd. Ook de koloniën brengen hulde. Gekleurde mensen, beetje gebogen afgebeeld, onderdanig. Ze brengen hun rijkdom. De Koets weerspiegelt verbondenheid. Samen maken we dit land. Trots ook. Met een vanzelfsprekend racisme als het over de koloniën gaat.

Wil je jezelf zo'n anderhalve eeuw later nog zo presenteren?

Ik denk het niet, en had het daarom een goed idee gevonden, als over die vraag ooit eens een debat gevoerd was. Helaas, sinds Zwarte Piet weten we dat we niet houden van een debat waarin we ons al meteen moeten verweren tegen beschuldigingen van racisme. De Gouden Koets is stilletjes weggehusseld en staat ergens achter de gordijnen in de Haagse Koninklijke Stallen. Er staat nog net geen bordje 'Verboden toegang' bij.

Jan Greven

Jan de Bruijn, Academisch kwartier. Biografische opstellen over religie en politiek in Nederland. Hilversum, Verloren 2026.



Jan Toorop - Oorlog en vrede

De kleinste vrede (tweestemmig) Leo Vroman

In dit gedicht uit de bundel 'Daar' (2011) vermengt Vroman twee gedichten die hij eerder maakte. De duif van honderd pond gaat hier de dialoog aan met het musje van achttien gram. Wordt de vrede hierdoor groter of kleiner?

KOMT EEN DUIF VAN HONDERD POND
Als een musje van achttien gram
EEN OLIJFBOOM IN ZIJN KLAUWEN
met wat olijfdrab aan zijn teentje
BIJ MIJN OREN MET ZIJN MOND
op een ochtend bij ons kwam
en nog zo eentje, en nog eentje
VOL VAN KORENZOETE VROUWEN.
dan na onderling beramen
keken zij mij even aan
VOL VAN KIRRENDE VERHALEN
en tjlpten een verhaaltje samen,
ik zou er geen tjlp van verstaan,
HOE DE OORLOG IS VERDWENEN
maar zou een vrede ondergaan en
EN HERHAALT ZE HONDERD MALEN
dan voel ik alle haat en
pijn dit land verlaten.
ALLE MALEN ZOU IK WENEN.
En o, mijn tranen.
O, mijn tranen.

Plezier in kunst (4)

Ina Snaterse

Zowel in de PGLÉ als in de PGB zijn er gemeenteleden die niet alleen plezier beleven aan kunst door ernaar te kijken, maar die ook zelf kunst maken. De redactie zocht deze keer Ina Snaterse op.

'Als ze hier zit, is ze helemaal van de wereld', aldus Aat, echtgenoot van Ina. 'Hier' is het atelier, waar Ina iconen schrijft (iconen schilder je niet, die schrijf je!). Een atelier waar twee wanden vol kleurrijke iconen je omhullen als je binnenkomt, een atelier waar ordelijkheid heerst, waar je het liefst gewoon stil wilt blijven zitten en kijken, om 'helemaal van de wereld' te raken. Maar daar kwam ik niet voor, ik kwam voor een gesprek met Ina.



Als leerkracht in het basisonderwijs was Ina gewend om te tekenen op het schoolbord, van het bestaan van iconen wist ze omdat haar vader er van hield, maar met het zelf schrijven van iconen begon ze pas in 2005. Als medeorganisator van de Vespers die toen in de Johanneskerk werden gehouden, was ze op zoek naar een icoon voor een viering. Ze kwam in contact met nonnen in Huizen, die haar uitnodigden zelf iconen te gaan schrijven en haar wegwijs maakten in de wereld van de iconografie.

Proces

Ina laat zien hoe het proces verloopt: hout (lindenhout bijvoorbeeld) zagen, linnen spannen en lijmen op het hout, twintig krijtlagen schuren, een half jaar drogen en vernissen. Daarna de afbeelding opzetten en van donker naar licht een tafereel opbouwen, met speciale pigmenten. Altijd een (gouden) aureool, het goddelijke licht, om de figuren. Het is een intensief proces, dat bij Ina altijd samengaat met het luisteren naar liturgische muziek. Er waren tijden dat ze iedere dag iconen schreef.



Ina Snaterse - Triniteit

De afbeeldingen die ze maakt, haalt ze uit boeken of iconenkalenders, die ze, ook allemaal perfect geordend, in een kast heeft staan. Haar keuze van het onderwerp wordt bepaald door wat ze mooi vindt of leuk. Als ze een opdracht van mensen uitvoert of een icoon speciaal voor iemand maakt, is dat bepalend.

Afbeeldingen

Iconen zijn oorspronkelijk belangrijke objecten van verering in de oosters-orthodoxe kerken. Op iconen zien we naast Christus en de Moeder Gods ook andere heiligen, engelen en religieuze feesten. Op de wand bij Ina zie ik afbeeldingen van Bijbelse figuren, van engelen, van bisschoppen, een iconostase (rij van iconen die een verhaal vertellen) van het leven van Jezus van de aankondiging tot en met Pinksteren. De engel Michael, de machtigste aartsengel, ziet men veel op iconen, altijd samen met Gabriël, de boodschapper van God. Een icoon die vaak door Ina is gemaakt laat de gastvrijheid van Abraham zien door de drie engelen af te beelden die hem bezochten, ook wel de Triniteit, drie-eenheid genoemd.

Aan de binnenkant van een kast in het atelier van Ina hangt de tekst:

Iconen zijn theologisch belangrijk en leerzaam. Ze laten iets zien van de onkenbare en ontoegankelijke wereld van God.

Ik mocht het met eigen ogen aanschouwen.

Alice van Kalsbeek



Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

Johanneskerk

Naarderstraat 5, 1251 AW Laren

Ontmoetingskerk

Kerklaan 41, 1251 JS Laren

Contactpersoon koster

Renee Kuperus, 06 5395 3458

Predikant

ds. Benedikte L. Bos
Bisschopswaard 3
1251 TX Laren
06 4137 3021
predikant@pglaren-eemnes.nl

Contactpersonen

Betty van Dillen, *scriba*
scriba@pglaren-eemnes.nl, 06 1635 2526

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk

Rieke Swaan, 06 2321 1508
Paula Cnossen, 06 4546 2229
vertrouwenspersoon@pglaren-eemnes.nl

Correspondentieadres

PGLE
www.pglaren-eemnes.nl
webmaster@pglaren-eemnes

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:
Renee Kuperus, Wally Moesweg 18
1251 AT Laren, r.kuperus@kuperus.nl,
06 5395 3458
Penningmeester:
Yvette Sollman-Zeegers, Schietspoel 33,
1251 XT Laren, penningmeester@pglaren-eemnes.nl,
06 1339 9929

Bank: NL39RABO0334939577
t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Reservering/huur kerk(zalen)
Renee Kuperus, 06 5395 3458

College van Diakenen

Voorzitter: Ruud Ham,
vzdiaconie@pglaren-eemnes.nl
Penningmeester: Jan van Hamond,
Geutoomserf 12, 3755 VN Eemnes,
jvhamond@xs4all.nl, 035 531 1888
Diakonie: NL47RABO0334902282
t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Zending
NL47RABO 0334 9022 82 o.v.v. Zending

Kerkelijk Bureau

H. Docter, Velthuisenlaan 21,
1251 KK Laren, 035 531 3983
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kinderdienst

Oppasdienst: Joke Duurland, 06 4644 8086
Kinderdienst: Leo Verhoef, 06 5188 7540
Godly play: Marjolijne Yska, 06 1262 4880

Uit de gemeente

Vakantie predikant

Wanneer deze Onderweg uitkomt, ben ik alweer halverwege mijn vakantie. Waarheen? Dat weten Tjeerd en ik ongeveer pas de dag van tevoren. Maar we hebben wel een restaurant in Slovenië geboekt, dus daar gaan we in elk geval naar toe. Om te vieren dat we deze maand veertig jaar geleden verkering kregen en deze maand 31 jaar getrouwd zijn. Maandag 4 mei is mijn laatste vakantiedag en ik weet nu al hoezeer ik er weer naar uitkijk om mijn werkzaamheden binnen de PGLE op te pakken. Mocht u behoefte hebben aan een predikant in mijn vakantieperiode dan kan onze scriba Betty van Dillen vertellen wie mij vervangt.

Met lentegroet!

ds. Benedikte L. Bos

Bloemengroet



In de afgelopen weken gingen de bloemen uit de kerk als gebaar van verbondenheid naar:

Anne van Everdingen - Laren
Renze Holwerda - Eemnes
Mary en Huub Veerman - Laren
An van Wijngaarden - Laren
Guus en Brenda Kotte - Eemnes
Els de Leeuw - Eemnes
Paula Cnossen - Eemnes
Hans en Marjo Schotsman - Laren
Erwin van den Berg - Laren.
Wie iemand van binnen of buiten de gemeente wil voordragen voor de bloemengroet kan zich wenden tot:
Rieke Swaan-Velthuisen
06 2321 1508
riekeswaan@hotmail.com

Beste leden van onze kerkgemeenschap,



Heeft u iets bijzonders meegemaakt, een waardevolle ontmoeting gehad, een inspirerend moment ervaren of wilt u graag iets delen dat u heeft geraakt? Wij nodigen u van harte uit om uw verhaal, ervaring, getuigenis of reflectie te delen met onze gemeenschap.

Uw bijdrage, groot of klein, kan anderen bemoedigen. Samen dragen we de verhalen die ons geloof, onze hoop en ons samenzijn vormgeven. Zo bouwen we aan een warme, gastvrije en verbonden kerkgemeenschap. U kunt uw bijdrage sturen naar de redactie: onderweg@protestantsegemeenteblaricum.nl

Mitchell van den Berg

Lekkerkerk

Iedere laatste donderdag van de maand wordt er door een groep enthousiaste vrijwilligers een maaltijd bereid voor mensen die gezamenlijk willen eten. De volgende maaltijden zijn op 30 april en 28 mei. We kunnen 35 mensen kwijt, en helaas: vol is vol. De kosten zijn € 5. Opgeven kan op de lijst achterin de kerk of bij Ineke Yska, 06 1421 0212.

Paula van Hamond,
namens alle Lekkerkerkers

Petitie over de Johanneskerk



'Behoud het aanzicht van de historische Johanneskerk uit 1521 in Laren', dat is de aanhef boven de vraag om een petitie te ondertekenen. De petitie is het initiatief van het Comité Behoud Aangezicht Johanneskerk, bestaande uit een groepje Larense inwoners. Het gaat over de geplande aanbouw van de Johanneskerk. Men vindt die daar niet passen en vraagt het gemeentebestuur om het besluit dat de Gemeenteraad heeft genomen te heroverwegen.

In januari heeft de raad een bindend positief advies over de aanbouw aan B&W gegeven en op 30 maart jl. verstrekke de gemeente de omgevingsvergunning. Het zal daardoor niet makkelijk zijn, zo niet onmogelijk, om tot een heroverweging door de gemeenteraad te komen. Vanaf 30 maart is er gedurende zes weken de gelegenheid om bezwaar te maken. De kerkenraad en de bouwcommissie hebben, gezien de commotie rondom deze petitie, besloten om met de initiatiefnemers van de petitie in gesprek te gaan aan de hand van een opgesteld communicé, waarin de enorme zorgvuldigheid van de hele procedure en de keuze voor de aanbouw worden toegelicht en verantwoord. Geprobeerd zal worden om via de pers deze toelichting gepubliceerd te krijgen.

Als u een exemplaar van het communicé wilt ontvangen, kunt u dat aan scriba Betty van Dillen vragen.

Bouwcommissie Johanneskerk,
Ineke de Joodse

Kerkasiel

Schuilen in de Open Hof in Kampen

Een aantal leden van de PGLE en andere belangstellenden waren op Stille Zaterdag 4 april van 12.00-14.00 uur in de Open Hof om de 24-uurs viering gaande te houden.

Jan de Vries en Simonet Schoon waren de inleiders. We begonnen de dienst met een middaggebed: 'Houd ons vast' en het zingen van lied 598: 'Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft'. Herman Docter begeleidde op de dwarsfluit.



Het thema was 'Wat niemand had verwacht', ontleend aan de titel van een prentenboek van Marit Törnqvist, een Zweeds-Nederlandse schrijfster en kinderboekenillustrator. Jan las het verhaal voor.

Er is een mensenmassa die maar door blijft gaan. Iedereen heeft haast. Op een dag gebeurde er iets waardoor ze moesten stoppen. Iets wat niemand had verwacht! Ze horen een meisje roepen dat in een diepe put gevallen is. Ze staan er bij stil en proberen haar te helpen, schrijven briefjes aan haar en gaan na verloop van tijd weer terug naar hun eigen leven. Maar er is ook een eenzaam jongetje dat uiteindelijk het meisje helpt uit de put te komen met een kluwen wol uit de winkel van zijn moeder. Meerdere draden maken een sterk koord. Het meisje wordt gered en gaat op zoek naar mensen. Ze wil zo graag vertellen dat het in de put zo donker was en het op de aarde voor iedereen zo licht is, maar zij kreeg geen contact. Ze liep tegen de stroom in. Om stil van te worden!

Wij spraken verder in kleine groepen, schreven elk een brief aan de familie Babayants, staken een lichtje op en zongen lied 23c uit het Liedboek: 'Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij'. Simonet sloot de dienst af door de kaars door te geven aan de volgende groep en sprak daarbij de wens 'Gezegend je ogen, dat zij in ieder mens het verhaal van God mogen zien' uit. Een mooie afsluiting van weer een intens beleefd samenzijn.

Meer dan 500 dagen en 12.000 uur schuilt de familie Babayants binnen onze kerkmuren en het is nog steeds stil uit Den Haag. Meer dan 500 dagen rouwen om de pijn en de schade die naar schatting 420 gewortelde kinderen wordt aangedaan.

ds. Kasper Jager,
predikant van de Open Hof in
Kampen



Het volgende bezoek aan Kerkasiel is op maandag 11 mei 2026 van 16.00-18.00 uur. Voorganger is dan ds. Benedikte Bos. Het thema is 'Tellen met God – 1, 3, 12, 40 ...'. Over getallen in de Bijbel en hun verhaal.

De voorbereidingsgroep 'Bezoek Kerkasiel' heeft besloten iedere 4/6 weken een dienst in te vullen. Belangstellenden zijn, zoals altijd, van harte welkom. Ook bij de voorbereiding.

Hebt u meer informatie nodig en/of wilt u zich aanmelden om mee te doen, stuur dan een bericht naar Annette Haasnoot, dekker-haasnoot@kpnmail.nl.

Coby de Jager

Van de Kerkenraad

De laatste vergadering van de kerkenraad was op 24 maart 2026. We openden met het verhaal 'Naar de hemel' uit de joods-chassidische traditie. Daarna kwamen de volgende punten aan de orde.

Enige tijd geleden sprak de kerkenraad de wens uit een bezinningsbijeenkomst te houden over de vraag of wij ons als kerk niet nadrukkelijker moeten uitspreken over situaties van onrecht in de wereld, dichtbij en veraf. Organisatie 'Deel de duif' werd hiervoor benaderd. Deze organisatie heeft echter na het ontvangen van de Youth for Freedom prijs een overvolle agenda, dus we gaan op zoek naar een andere ondersteunende organisatie die dit voorjaar beschikbaar is.

De diaconie presenteerde een indrukwekkend verslag van alle projecten waar zij mee bezig is. De jaarrekening van de diaconie en de bijbehorende aanbevelingen van de kascommissie werden vastgesteld.

We keken terug op mooie vieringen in de Stille Week en met Pasen.

De Rotary Blaricum Laren Eemnes houdt op 9 mei een actie in supermarkt Albert Heijn voor de Voor-elkaarstjes.

De gemeenteraad van Laren heeft eind maart het besluit genomen om een omgevings-/bouwvergunning te verlenen voor de aanbouw aan de Johanneskerk. Vanaf dat moment ging er een bezwaartermijn van zes weken in. Na die periode wordt de vergunning onherroepelijk en kan worden begonnen met de voorbereidingen voor de bouw. Zie voor meer informatie pagina 9.

We besloten de vergadering met het chassidische verhaal 'Rijk en arm'.

Jan de Waard

Kinderdienst

Tom en Sara willen meer weten over de kerk

De kerkenraad

Vraag maar eens aan Joris, de voorzitter van de kerkenraad wat dat is, hij kan het je vast wel uitleggen. Gelukkig is Joris nog bij de koffie. Dus gaan Tom en Sara meteen naar hem toe. Joris kijkt verbaasd als Sara aan hem vraagt wat de kerkenraad is.

Wat een goede vraag! De kerkenraad is verantwoordelijk voor alles wat er in de kerk gebeurt. We zijn een groep mensen die proberen om te luisteren naar de woorden van God en ons te laten inspireren om het goede te doen. Iedereen heeft zijn of haar eigen taak. De dominee zit in de kerkenraad, de ouderlingen en de ouderlingen die speciaal over het geld gaan, de kerkrentmeesters noemen we hen. Maar ook de diakenen, die zorgen voor mensen ver weg en dicht bij met wie 't soms niet zo goed gaat.

Wist je dat er ook een speciale ouderling is voor kinderen en jongeren? De jeugdouderling zorgt ervoor dat ook de stem van kinderen en jongeren in de kerkenraad gehoord wordt. De kerkenraad is dus een soort van bestuur.

Wat de diakenen doen, kun je beter aan Madelief vragen, zij is een van de diakenen. Maar de ouders van Tom en Sara willen nu wel een keer naar huis, dus dat vragen ze volgende week.

Marjolijne Yska



Pinksterbloemen



Protestantse Gemeente Blaricum

De Dorpskerk

Torenlaan 16, 1261 GD Blaricum
035 531 56 81

Kosters:

G. Miltenburg en M. van Dijk

Verhuur kerk:

H. van Schaik, 06 1530 6861
M. van Dijk, 06 5175 6913

Predikant:

Ds. J.A. Zeilstra,
Lindenheuvel 6, 1217 JW Hilversum
035 624 7449, zeilstar@xs4all.nl

Scriba:

H. Oort, 035 538 8277
scriba@protestantsegemeentebларicum.nl

Vertrouwenpersonen Veilige Kerk:

Ds. P. Barnard, 06 1345 1757
Ds. C. van Dorp, 06 2503 7305

Website:

Correspondentieadres:
webredactie@protestantsegemeentebларicum.nl

College Van Kerkrentmeesters

Voorzitter: vacature

kerkrentmeesters@
protestantsegemeentebларicum.nl
Bank: NL45 RABO 0308 4012 39 of
NL71 INGB 0000 1446 30

t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Blaricum

Gedachtenisfonds:

Bank: NL 48 RABO 0332 4500 07
t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente te Blaricum

Ledenadministratie:

Mevr. A. Loenen-van de Meent, 06 8263 8480,
ledenadmin@protestantsegemeentebларicum.nl

Beheerder kerkhof:

H.van Schaik, Zwaluwenweg 1,
1261 GH Blaricum, 06 1530 6861,
kerkhofbeheer@protestantsegemeentebларicum.nl

College van Diakenen

Voorzitter:

M. de Hoop-Bergsma
diaconie@protestantsegemeentebларicum.nl
Bank: NL38 RABO 0139 8079 93, t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum

Jeugd en Kerk

Op dit moment is er geen crèche. Eén keer per maand is er kinderdienst in de Dorpskerk voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Via een groepsapp worden ouders geïnformeerd. Contact via Beatrijs: beatrijsbulder@hotmail.com

Kerkomroep

De kerkdiensten in de Dorpskerk zijn te zien (rechtstreeks of later) op internet: kerkdienstgemist.nl/stations/2263
U kunt ook de gratis app downloaden en kijken op uw telefoon of tablet. Via kerkomroep.nl kunnen de diensten direct of later worden beluisterd.

Van het consistorie

Bij de diensten

Zondag 26 april 2026 gaat ds. Klaas Touwen uit Ede voor. Hij werkt als predikant voor de Nederlandse kerk in Zuid-Duitsland.

Zondag 3 mei 2026 begroeten we ds. Marnix van der Sijs uit Hilversum.

Zondag Rogate, 10 mei 2026
Oecumenische viering
Dorpskerk Blaricum, 11.00 uur



Thomas – Caravaggio (1571-1610)

Ooit moet het verhaal van de ontmoeting van Thomas met de verrezen Christus het slot van het vierde evangelie zijn geweest. Kennelijk wordt hier op een kernprobleem in de vroege kerk een antwoord gegeven waar mensen mee verder konden. Geldt dat ook voor ons? Het is een open vraag. Voorgangers zijn: kapelaan Mikel Palic en ds. Jurjen Zeilstra.

Thema: Niet zien en toch geloven?

Schriftlezingen: Jesaja 26, 1-13; 1 Johannes 5, 1-6 en Johannes 20, 24-31. Met medewerking van een gelegenheidskoor o.l.v. Richard Vos. Meer informatie op pagina 5.

Hemelvaart, 14 mei 2026

De Hemelvaart van Christus is een belangrijk, maar niet onomstreden gegeven in de Bijbel. De evangelisten hebben er maar een paar woorden voor. Er wordt duidelijk beeldtaal gesproken.

Natuurlijk kunnen zij niet letterlijk menen dat Jezus opstijgt, want waar zou hij heen moeten gaan? Huub Oosterhuis dichtte: 'De mensen hebben zorgen, / het brood is duur, het

lichaam zwaar / en wij verslijten aan elkaar. / Wie kent de dag van morgen? / De dood komt lang verwacht.' Er bestaat een kostbare balans voor de mensen op aarde, die bewust willen leven onder de hemel als van God: lichaam en geest in balans. Jezus mag dan niet meer letterlijk tussen hen in lopen, hij is en blijft de verbindende schakel tussen God en mensen. Vraagstukken die zich dan voordoen tussen de mensen hebben zij willen benaderen in de geest van Christus, dat wil zeggen in waarheid en liefde.

Thema: Leven op aarde onder een open hemel.

Schriftlezingen: Deuteronomium 5; Daniël 7, 9-14 en Marcus 16, 19-20. **Liederen:** Psalm 47; Lied 301c; Lied 908: 1, 2 en 7; Lied 662; Lied 339a; Lied 664 en Lied 666.



Hemelvaart van Christus -
Oosters-orthodox icoon

Bij mooi weer willen we de Hemelvaartsdag graag vieren in de tuin van Achterom 1, Blaricum, om 10.00 uur. Bij slecht weer is de viering in de kerk. Meer informatie op pagina 13.

Wezenzondag, 17 mei 2026

De retorische vraag is al zo vaak gesteld: Hoe kan de liefde een gebod zijn? De tegenwerping is al zo vaak gemaakt: Echte liefde kun je niet eisen van een ander. En dat is allemaal waar. En het zou ons niet moeten verbazen dat daar waar je werkelijk naar de liefde van God gaat

verlangen niet alleen mooie dingen gebeuren, maar ook tegenkrachten zich ontwikkelen. Des te fermer hebben wij juist dan hoofd- en bijzaken te onderscheiden. 'Zoek eerst het koninkrijk,' zegt Jezus, 'en al het andere wordt u geschonken.'



Thema: Verlies elkaar niet.

Schriftlezingen: Leviticus 19, 17-18; 1 Johannes 4, 7-21 en Johannes 13, 31-35.

Liederen: Psalm 126; Lied 301a; Lied 864: 1, 3 en 5; Lied 320; Lied 912; Lied 663 en Lied 838.

Pinksterfeest, 24 mei 2026

Het is door de magie van het vuur dat mensen elkaar verhalen gingen vertellen. Soms is het goed om vast te stellen dat woorden tekort schieten. Soms is er een vuur waarvan je voelt dat het je hart verwarmt. Soms durf je het aan om dat vuur Gods Geest noemen. Soms is het Pinksteren. Er zijn mensen voor wie het iedere dag een beetje Pinksteren is.

Is de verbinding die verhalen kunnen geven voor ons vandaag ook nog mogelijk, bij onze elektronische haardvuren?

Thema: Boven woorden uit vertellen.

Schriftlezingen: Psalm 19; Handelingen 2, 1-11 en Johannes 17, 37-52 en 8, 12.

Liederen: Psalm 19: 1 en 2; Lied 301c; Lied 653: 1, 3 en 7; Lied 683; Lied 686; Lied 672; Lied 653: 1, 4 en 7; Lied 675 en Lied 687.

Met medewerking van de cantorij onder leiding van Richard Vos.



De magie van verhalen vertellen bij het vuur

Van de predikant

Ieder jaar zijn er weer andere data voor Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Niet iedereen is zich ervan bewust hoe dat komt. Het berekenen van de paasdatum is, gebiedt de eerlijkheid te zeggen omstreken geweest. En nog altijd zijn er verschillen tussen religies en kerken. Dit jaar viel ons Paasfeest vroeg: op de eerste zondag na de volle maan, na de equinox (de

datum dat dag en nacht even lang waren). Veertig dagen vóór Pasen begon de veertigdagentijd. Veertig dagen na Pasen is het Hemelvaart, een verwaarloosd, maar inhoudelijk uiterst belangrijk feest. Immers, de opstanding van Christus te vieren kan niet betekenen dat Jezus lichamelijk, letterlijk tastbaar, te midden van zijn leerlingen bleef voortbestaan. Hemelvaart zoekt naar een antwoord op dat vraagstuk. Op de vijftigste dag vieren we het Pinksterfeest ('Pentakosta' betekent vijftig in het Grieks). Dit is het Joodse voorjaarsoogstfeest. Het wonder van verstaanbare taal mag begrepen worden als een vrucht van aanstekelijk enthousiasme, leidend tot eenheid. Die eenheid in de kerk heeft de wereld als bestemming, dat is oecumene.

Jurjen Zeilstra

Kinderdienst

De afgelopen weken hebben we de kinderen ontvangen met Palmpasen en Pasen. Met Palmpasen hebben we palmpaasstokken versierd, waarna de kinderen ze mochten laten zien tijdens hun optocht door de kerk. Natuurlijk hebben we het gehad over Palmpasen en wat dat inhoudt. We hebben de symbolische betekenis van de elementen van een palmpaasstok besproken: groene takjes voor de palmtakken die men gebruikte om Jezus te verwelkomen, een zakje met dertig rozijnen voor de dertig zilverlingen die Judas ontving, twaalf ronde chipjes voor de twaalf discipelen en het broodhaantje dat verwijst naar de haan die kraaide nadat Petrus Jezus verloochende. Als versiering ook eitjes als teken van nieuw leven en natuurlijk veel lekkers om te vieren dat na de Stille Week Jezus weer opstond uit de dood. Er was wel één regel: pas snoepen als de dienst is afgelopen.

Met Pasen kregen de kinderen een lantaarn om te versieren. Tijdens het versieren hebben we gesproken over het Paasverhaal en wat we dan herdenken, en ook dat dit betekent dat er – wat er ook gebeurt – altijd een nieuw begin mogelijk is. Als leven na



de dood, als lente na de winter. Na de dienst mochten de kinderen eieren zoeken en als het mandje vol zat mochten ze de gekleurde eieren omruilen voor chocolade-eitjes om mee naar huis te nemen in hun lantaarn. Mét lampje, als symbool voor leven in het licht dat ze altijd met zich mee mogen nemen. Volgend jaar doet de paashaas nog beter zijn best: de zestig verstopte eieren waren in minder dan een kwartier gevonden...

De volgende kinderdienst is met Pinksteren, op 24 mei.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Beatrijs Bulder, 06 2437 3358 of beatrijsbulder@hotmail.com.

Tot ziens!
Beatrijs Bulder

Uit de gemeente

Bloemengroeten



Foto: Bram Veerman

De afgelopen weken gingen de bloemen met een hartelijke groet en als blijk van medeleve naar Vera Stalling, Bas Kos, Marijke Goote, Ina Beffers en Bep Boekensteyn.

Als u iemand wilt voordragen voor een bloemengroet, neem dan contact op met Beatrijs Bulder beatrijsbulder@hotmail.com of stuur een mailtje naar consistorie@protestantsegemeenteblaricum.nl

Groot huisbezoek

Leden van de Dorpskerk zijn op 7 mei hartelijk welkom op het laatste groot huisbezoek van 2026.

Dit zal 's ochtends zijn van **10.00-12.00 uur in de consistorieruimte** van de Dorpskerk. Als u de vorige keren niet in de gelegenheid was om te komen, is dit uw laatste kans. Omdat alle leden uit de verschillende wijken welkom zijn, zijn er geen persoonlijke uitnodigingen uitgegaan.

Op deze ochtend ontmoeten we elkaar en zullen we onder leiding van Jurjen Zeilstra het jaarthema 'Laaghangend fruit' met een knipoog naar Galaten 5 vers 22 bespreken.

U kunt zich hiervoor aanmelden bij Beatrijs Bulder, 06 2427 3358 of beatrijsbulder@hotmail.com.

Cie. Kruispunt

Voor onze actieve 70-plussers! In verband met het Uitje in de buurt op 30 april is er op vrijdag 1 mei géén koffieochtend, maar wel op 15 mei, van 10.00-12.00 uur in 't Achterom.

Op donderdag 28 mei bezoeken we de expositie 'Popsterren' van Har Bulders in de Artgalerij van het Brinkhuis in Laren. Zijn motto is 'Tekenen is emotie'. Har tekent heel verschillende dingen: bekende hotspots van Laren, dieren en portretten van bekend en onbekend.

Hierna verpozen we ons aangenaam, in de poffertjeskraam van Gebr. De Haan!

We vertrekken om 13.30 uur vanaf het Oranjewitje, hetzij per auto hetzij per fiets. Meldt u zich gaarne vóór 21 mei aan bij Bep Boekensteyn bepboekensteyn@gmail.com of Anne-Marie de Fouw, 06 2123 0727.

Hemelvaartsdag, dauwtrappen met de Dorpskerk



Het is in de Dorpskerk inmiddels een traditie geworden: dauwtrappen op Hemelvaartsdag. Dit jaar is dat op donderdag 14 mei. Ook dan gaan we weer in alle vroegte samen wandelen. Om 7.30 uur starten we bij het Achterom. We lopen een route in onze eigen mooie Blaricumse omgeving. De wandeling is minder geschikt voor jonge kinderen en ook vragen we u om geen honden mee te nemen.

Bij terugkomst van de wandeling is er om 9.00 uur een eenvoudig ontbijt in het Achterom. Daarna is er om 10.00 uur een korte viering. Bij heel mooi weer kan dat buiten in de tuin van het Achterom. ds. Jurjen Zeilstra gaat daarin voor, Hendrika Veerman begeleidt ons muzikaal. Tot slot drinken we samen een kopje koffie of thee en praten we na over deze bijzondere Hemelvaartsochtend.

U kunt zich tot en met maandag 11 mei opgeven bij Anneke van 't Hull, anneke.vanhull@kpnplanet.nl. Ook als u niet meewandelt, maar wel aan het ontbijt en/of de viering wilt deelnemen, kunt u zich daarvoor aanmelden.

Anneke van 't Hull

College van diakenen

Collecteverantwoording

Maart 2026

		cont.	met
	doel	+bank	uplift
01	40-dagenactie BEL	334,55	1.350
08	40-dagenactie BEL	167,70	700
15	40-dagenactie BEL	251,30	1.050
22	40-dagenactie BEL	256,00	1.050
29	40-dagenactie BEL	306,14	1.250
	Totaal	1315,69	5.400

Alle bedragen in euro's

De diaconie heeft een gift van € 1000 gedaan aan Kerk in Actie - Noodhulp Libanon. Terwijl de VS, Israël, Hezbollah en Iran een oorlog uitvechten, worden ook de inwoners van Libanon zwaar getroffen. In korte tijd vielen honderden doden, onder wie veel kinderen, en meer dan 500.000 mensen sloegen op de vlucht. Kerk in Actie komt in actie met noodhulp voor mensen die alles zijn kwijtgeraakt.

Hartelijk dank voor uw gaven!

Met vriendelijke groet,
Pieter Schreur,
penningmeester Diaconie

College van Kerkrentmeesters

Collecterooster

26-04	Kerkelijke gebouwen
03-05	Cie. Kruispunt
10-05	Geen collecte – Oecumenische dienst
14-05	Theekoepel (Hemelvaartsdag)
17-05	Orgelfonds
24-05	Eredienst (Pinksteren)

Van de Kerkenraad

De kerkenraad heeft vergaderd op 19 maart 2026. Twee dagen voor deze vergadering heeft de visitatiecommissie haar rapport met de kerkenraad besproken (zie hieronder). De kerkenraad heeft unaniem besloten alle adviezen op te volgen.

Er is intussen overleg geweest met de Classicale Commissie voor Behandeling van Beheerszaken (CCBB). Er moet een interimcollege van kerkrentmeesters samengesteld worden. Hiervoor zal ik mijn functie als penningmeester van de diaconie tijdelijk neerleggen en voor het komende jaar kerkrentmeester worden, samen met een toegevoegd lid van de CCBB. Bas Reitsma is bereid gevonden om gedurende deze periode ambtelijk penningmeester van de diaconie te zijn. Om als zelfstandige gemeente te kunnen blijven bestaan is het noodzakelijk dat er een minimale bezetting van de ouderling-kerkrentmeesters is. Daarom doe ik hierbij een dringend beroep op een ieder die het voortbestaan van de Dorpskerk ter harte gaat.

Het groothuisbezoek van 12 maart in de consistoriekamer was een succes, er waren vijftien mensen en er werden goede gesprekken gevoerd.

Voor de presentatie van de kunstwerken van Ria van Dijk hadden we een mooie vitrinekast te leen gekregen. Deze moest natuurlijk weer terug. We zouden graag een eigen vitrinekast hebben om regelmatig mooie stukken ten toon te spreiden. Deze kasten zijn echter nogal prijzig, dus als iemand er nog eentje ongebruikt heeft staan, houden wij ons aanbevolen.

De kerk heeft uit de nalatenschap van mevrouw Van den Haspel een mooie piano gekregen van het merk 'Schimmel'; die staat nu in de consistoriekamer, zodat de cantorij nog beter kan oefenen. Voor de oude piano is een goede bestemming gevonden.

Bij de vorige Onderweg was een inlegvel bijgevoegd, als u naar aanleiding hiervan vragen hebt, kunt u hiervoor bij mij of bij een van de andere kerkenraadsleden terecht. Zie ook pagina 15.

Hartelijke groeten,
Pieter Schreur, voorzitter

Pinksteren

Nadat wij Handelingen 2 gelezen hadden, de wind was gaan liggen, het vuur werd gedoofd, de talen weer dicht gingen, de monden van spotters waren gesnoerd en Petrus eindelijk was uitgepraat,

zocht ik een witte bladzijde om wat tekst had losgemaakt, omhooggehaald, tweeweggebracht en door elkaar gegoooid, een plaats te geven, weg te schrijven en maar te vergeten.

Het blad blijft wit. De letters die ik nodig heb om woorden van te maken, trillen als een vuur dat niet te zien is in de lucht. Ik kan daar enkel maar iets mee als ik me durf te branden.

Len Borgdorff



Pinksteren – Anne-Marie van der Wilt

Visitatie

De afgelopen maanden is onze gemeente gevisiteerd door het classicale college voor visitatie. Dat richt zich in de eerste plaats op bemiddeling bij ontstane moeilijkheden. Hierover gaat het college het gesprek aan met de kerkenraad en waar nodig ook met gemeenteleden. Het college heeft een adviserende rol. De visitatie moet daarom niet worden gezien als een dwangmiddel vanuit de classis, maar dient tot opbouw van een gemeente.

Ondanks de verdrietige aanleiding is de visitatie een positief proces geweest. Van november tot februari waren er gesprekken met kerkenraadsleden en gemeenteleden. Allen dank voor uw bijdrage hieraan. Op 17 maart is er een extra kerkenraadsvergadering geweest, waarin de visitatiecommissie haar rapport met de kerkenraad heeft besproken. Belangrijke punten die naar voren kwamen: Een kerkenraad kan over zaken als het verduurzamingsproces volgens de kerkorde geen definitief besluit nemen alvorens de gemeente gehoord te hebben (ordinantie 4-8, lid 9). Bij het kerkenraadsbesluit van juni 2025 was de gemeente niet gehoord, waardoor er formeel geen instemming kon worden verleend.

Het aannemen van een legaat kan niet zonder voorafgaande instemming van de kerkenraad (ordinantie 11-1, lid 5). Dat is niet gebeurd. De visitatoren hebben ook vastgesteld dat het in 2025 heeft ontbroken aan goede interne en externe communicatie. Ze deden de aanbeveling daaraan voortaan extra aandacht te besteden. Deze aanbeveling neemt de kerkenraad zeer serieus.

Aanbevolen acties door de visitatiecommissie:

- Geef gestalte aan het geestelijk leiderschap van de gemeente. Begin elke vergadering van kerkenraad en colleges met een geloofsgesprek. Daarbij denken we aan de mogelijkheid dat bij toerbeurt iemand iets vertelt over een (Bijbel) verhaal of lied dat hem/haar raakt.

- Actualiseer de al bestaande gedragscode met nadruk op de volgende aspecten:
 1. Respectvolle benadering van elkaar is een verantwoordelijkheid van elk kerkenraadslid. Men spreekt elkaar daar ook op aan.
 2. Inhoudelijke vragen over een onderwerp worden niet gesteld om de kennis, kunde en integriteit van de ander in twijfel te trekken. Ze worden gesteld als een poging elkaar beter te begrijpen.
 3. De inhoud van de beraadslagingen is vertrouwelijk, tenzij de kerkenraad daar anders over besluit. Het delen daarvan met derden kan alleen vanuit de kerkenraad als geheel, bij monde van scribe en/of voorzitter, bijvoorbeeld door middel van publicatie in het kerkblad.
- Praktiseer gezamenlijk deze gedragscode als kerkenraad onderling en binnen de gemeenschap.
- Maak een besluitenlijst bij het kerkenraadsverslag en check in de volgende vergadering of iedereen het besluit ook zo begrepen heeft. Actualiseer de besluitenlijst drie keer per jaar.



De kerkenraad vormt één team, dat gezamenlijk, vanuit ieders aandachtsgebied, de gemeente sturing geeft op het gebied van geloofs- en materiële zaken. Het is daarvoor aan te bevelen voor langere tijd (minimaal twaalf maanden) een extern adviseur aan te trekken die de kerkenraad helpt bij:

- Het verduidelijken van de ambtelijke invulling in gezamenlijkheid en

per ambt, waarbij de kerkorde, de plaatselijke regeling en de gedragscode uitgangspunten zijn. Maak ambtsdragers ervan bewust hoe je gezamenlijk dienend kunt sturen. Te denken valt aan:

- Teambuilding rond het opzetten van een beleidsplan richting 2030 (kerkenraad, taakgroepen en gemeente-inbreng.)
- Het gezamenlijk opstellen van en uitvoering geven aan een communicatieprotocol en oefenen van communicatiestijlen. Wij stellen voor dat het moderamen van de kerkenraad het initiatief neemt om de voortgang van deze activiteiten tweemaandelijks schriftelijk te rapporteren aan de classispredikant.
- Last but not least: Draag gezamenlijk, voor zover dat niet al gebeurt, zorg voor pastorale ondersteuning van de diverse betrokkenen in dit conflict.

Zoals u ziet, hebben we er nog een hele klus aan om van de kerkenraad weer een echte kerkenraad te maken. Wij vertrouwen hierbij op Gods leiding.

Hartelijke groeten,
Pieter Schreur, voorzitter

Lijst e-mailadressen

Voor tussentijdse berichtgeving aan de gemeente maakte de kerkenraad gebruik van een inmiddels verouderde lijst van e-mailadressen. Het blijkt namelijk dat een groot deel van de leden niet wordt bereikt en anderen ten onrechte wel. De lijst behoeft dus dringend onderhoud. Daarom hierbij het verzoek aan alle gemeenteleden om uw e-mailadres door te geven aan onze ledenadministratie (ter aanvulling/controle/update): ledenadmin@protestantsegemeenteblaricum.nl. Vermeld uw naam, huisadres en actuele e-mailadres. Van de oude distributielijst zal te zijner tijd geen gebruik meer gemaakt worden. De nieuwe distributielijst zal regelmatig worden geactualiseerd.

Henk Oort, scriba



Van de redactie

Als Pinksteren ons iets laat zien is het dat taal, communicatie ertoe doet. Ook de redactie van *Onderweg* is zich daarvan bewust; ze probeert altijd zo transparant en zorgvuldig mogelijk te communiceren. Soms gaat er toch iets mis. Bij *Onderweg* nr. 3, april 2026, is voor de Blaricumse lezers een inlegvel verspreid met daarin uitleg van de ex-kerkrentmeesters over het proces van voorbereiding voor de verduurzaming van de Dorpskerk. 'Omdat ons, de ex-kerkrentmeesters van de PGB geen ander communicatiekanaal naar u, de gemeenteleden, open staat.' (citaat uit de brief) Dit is gebeurd buiten medeweten van de redactie van *Onderweg*. De redactie kan daarvoor dus niet de verantwoordelijkheid dragen. Daarnaast wenst ze iedere schijn te vermijden dat *Onderweg* inhoudelijk bij 'een partij' aansluit.

Uiteraard is er ruimte in *Onderweg* om ook over ingewikkelde zaken te communiceren, daar getuigt het huidige nummer van. Kopij, ook als het een inlegvel is, dient altijd de redactie te passeren.

Namens de redactie,
Alice van Kalsbeek

De kerkdiensten in de Ontmoetingskerk worden uitgezonden via kerkomroep.nl en zijn ook te volgen via Facebook en YouTube. Diensten van de Dorpskerk zijn te zien via kerkdienstgemist.nl/stations/2263. U kunt ook de gratis app downloaden.

Zondag 26 april 2026

De Dorpskerk	10.00 uur	ds. K. Touwen
Ontmoetingskerk	10.00 uur	Gemeenteleden

Zondag 3 mei 2026

De Dorpskerk	10.00 uur	ds. M. van der Sijs
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. R. Buijs

Vrijdag 8 mei 2026

Johanneshove	10.30 uur	pastoor N. van der Peet
--------------	-----------	-------------------------

Zondag 10 mei 2026

De Dorpskerk	11.00 uur	ds. J. A. Zeilstra / kapelaan M. Palic
Oecumenische dienst		
Ontmoetingskerk	<i>geen dienst</i>	

Zondag 17 mei 2026

De Dorpskerk	10.00 uur	ds. J. A. Zeilstra
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. B. L. Bos

Zondag 24 mei 2026, Pinksteren

De Dorpskerk	10.00 uur	ds. J. A. Zeilstra
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. B. L. Bos
Stichtse Hof	10.45 uur	pastor I. Duursma



Canadese begraafplaats – Foto Bram Veerman

Onderweg is een uitgave van de Protestantse Gemeente Blaricum protestantsegemeentebларicum.nl en de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes pglaren-eemnes.nl

Redactie

J.A. Zeilstra, B. L. Bos, B. Veerman
A. van Kalsbeek (eindredactie)
C. de Jager

Correctie

S. Visser

Fotografie

R. Ooykaas, H. van Schaik,
B. Veerman

Opmaak en druk:

Drukkerij J. Bout & Zn, Huizen

Bezorging / Abonnementen

Protestantse Gemeente Blaricum:
L. van Deutekom, 't Erf 8,
1261 NB Blaricum, 06 4297 1845
leo@vandeutekom.org

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes:
H. Docter, Velthuisenlaan 21,
1251 KK Laren NH, 035 531 3983
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kopij insturen

Kopij voor alle rubrieken sturen naar:
onderweg@protestantsegemeentebларicum.nl

Vermeld in de onderwerpregel altijd voor welk onderdeel de kopij bestemd is (PGLE of PGB) en zo mogelijk voor welke rubriek. Instructies voor het aanleveren van kopij kunt u bij de redactie aanvragen.

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten bij ruimtegebrek en om aangeboden berichten niet te plaatsen.

Data waarop de kopij bij de redactie binnen moet zijn en de verspreidingsdata voor de volgende nummers:

Nr	Kopij	Verspreiding
05	wo 13-05	za 30-05
06	wo 17-06	za 04-07
07	wo 19-08	za 05-09

De sluitingsdatum voor inzending van kopij voor het eerstvolgende nummer van Onderweg is:

WOENSDAG 13 MEI 2026